

## Maak het leven fijn ...

... door een offer te zijn. We lezen daarover in Romeinen 12:1 de volgende heerlijke woorden:

*Ia Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods ....*

Die barmhartigheden Gods houden niet op, ze zijn elke morgen nieuw! (Klaagl. 3:22/23)

*Ib... dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer ...*

Na elke maaltijd moet er een afwas plaatsvinden. Wie doet de afwas ?? Maak het leven fijn ... door een offer te zijn!

*Ic Dat is uw redelijke eredienst.*

Deze eredienst duurt niet van 10 tot 12 op zondagmorgen, maar is doorlopend.

De Willibrord vertaling geeft deze woorden als volgt weer:

Dat is de geestelijke eredienst, die u past.

Ook Petrus roept ons op, om geestelijke offers te brengen. Wij lezen dat in 1 Petrus 2:5 waar staat:

*En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken, voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilige priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.*

Hij de Hoeksteen, offerde Zichzelf door de eeuwige Geest<sup>1</sup>, en wij zijn geroepen om samen met Hem een heilige priesterschap te vormen; priesters die offers brengen, geestelijke offers.

Nu niet meer, zoals onder het oude verbond, allerlei stoffelijke offers, maar nu geestelijke offers.

Hebreeën 13:15 noemt in dit verband:

---

<sup>1</sup> Hebr. 9:14

*15 Laten wij dan door Hem Goede voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden.*

Deze genade is zo groot, dat wij door Hem voortdurend een lofoffer mogen brengen met datgene, wat uit onze mond komt, zoals Hosea 14:3 zegt: "Wij bieden als offerstieren de belijdenis onzer lippen."

Het gaat om de vrucht van onze lippen. Het gaat om een voortdurend offer.

Hebr. 13:16 spreekt ook over offers in de vorm van weldadigheid en mededeelzaamheid:

*16 En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen.*

God heeft een welgevallen aan zulke offers en dat is iets, wat wij niet moeten vergeten.

Hoe was de instelling van Paulus ten opzichte van een offerle-

ven? Dat lezen we in 2 Cor. 12:15 waar staat:

*Ik voor mij zal zeer gaarne offers brengen, ja, mijzelf opofferen voor uw zielen.*

Wat een heerlijke gezindheid van Jezus had Paulus in zich gekregen. Zeer gaarne wilde hij offers brengen; hij wilde zichzelf opofferen voor anderen.

Dat die gezindheid, die in Jezus was, en in Paulus en Petrus was, ook in ons zal zijn. "Maak het leven fijn ... door een offer te zijn".

Ten slotte nog wat geschreven staat in Psalm 50:23

*Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien.*

Door te mopperen of te klagen blokkeren wij Gods kracht, maar door te danken en lof te offeren, maken we Gods kracht in ons leven vrij.