

Lijden in het vlees

1 Petrus 4:1-19

1 Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde,

Letterlijk staat in de grondtekst niet "naar het vlees" maar "in het vlees". Jezus leed in het vlees dat wil zeggen: Hij leed in de verzoeken zoals Hebr. 2:18 noemt:

"Want doordat Hij zelf in verzoeken geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen."

"Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, dat is niet meer ik, maar Christus leeft in mij." (Gal. 2:20)

Hij, Christus zelf, leeft dus door het geloof in mij en Zijn aanwezigheid en kracht door de Geest helpt dat ik – mijn nieuwe ik - lijd in het vlees.

Omdat de begeerten in het vlees hun zin niet krijgen, ontstaat er lijden maar met het heerlijke gevolg dat ik - zoals 1 Petrus 4:1 het noemt: onttrokken wordt aan de zonde.

2 Om niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog rest in het vlees, te leven.

Niet meer leven naar de menselijke begeerten, zoals die genoemd worden in vers 3.

3 Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij.

Genoemd worden: losbandigheid, begeerten. De Willibrord vertaling noemt: losbandigheid, wellust. Dan zaken die te maken hebben met drank e.d. Weer de Willibrord vertaling: dronkenschap, feesten, drinkgelagen.

En tenslotte wordt genoemd: onzedelijke afgoderij. Dat zijn zaken op seks gebied waar onreine geestsmachten de mens beïnvloeden zoals tegenwoordig de pornografie op internet.

Maar ook onzedelijke afgoderij in films op televisie.

4 Daarom bevreedt het hen, dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren u;

Petrus heeft het over "een poel van liederlijkheid" waarin mensen zich storten.

Wat een troost biedt ons ook deze woorden van Petrus uit 4:1

Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde.

Wie geleden heeft naar het vlees, is onttrokken aan de zonde.

Het kost dus tijd, maar we mogen ons met deze gedachte wapenen, dat lijden naar het vlees ons onttrekt aan de zonde!