

Liefde wat is liefde ?

Wat is liefde?

Het sleutelwoord daar over staat in 1 Cor. 13:5:

Zij zoekt zichzelf niet.

Eén van de meest inhoudsrijke hoofdstukken van de Bijbel is 1 Cor. 13 - het hoofdstuk over de liefde.

Wat is liefde? Hoe kunnen we in een paar woorden aangeven, wat liefde is?

Die paar woorden - slechts vier woorden - staan in vers 5: *zij zoekt zichzelf niet.*

Een ander woord voor liefde is nut.

Dat, wat men doet of zegt, wat nuttig is voor de ander, wat het beste is voor de ander, of de ander dat nu fijn vindt of niet, dat is liefde.

Een jongetje had van zijn vader teveel snoep gekregen en was daardoor ziek geworden. Hij moest met hem naar de dokter.

"Waarom geeft u uw zoontje zoveel zoetigheid?" vroeg de dokter. De vader antwoordde hem: "Omdat ik zo veel van hem houdt".

Maar de dokter antwoordde dat zo iets geen liefde is. Iemand zijn zin geven, zodat hij er ziek van wordt, dat is geen liefde.

Liefde is dus, dat zeggen of doen, wat nuttig is voor de ander. Wij hebben kennelijk een verkeerd begrip van liefde.

We kunnen God ook niet beschuldigen van liefdeloosheid, omdat Hij later mensen naar de hel zal sturen.

God wil dat alle mensen behouden worden en tot erkenning der waarheid komen.

God wil niemand in de hel hebben, maar wel heeft Hij zijn schepselen geschapen met keuze

vrijheid. Hij zal nooit iemand *dwingen* om Hem lief te hebben of om Hem te dienen.

Liefde is dus: doen wat nuttig is voor de ander. Jezus zei tegen zijn discipelen in Johannes 16:7 en hier citeren wij de HSV:

Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want Als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toekomen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.

Het was dus liefde, het was nuttig, dat Jezus hen verliet om naar Zijn Vader te gaan. De discipelen voelden dat niet zo. Jezus deed dus dat wat tegen hun gevoelens in ging omdat het nuttig was.

Ook kinderen altijd maar de zin geven is geen liefde. Ze hebben correctie nodig en dat is liefde, dat is nuttig. We lezen iets desgelijks in Openbaring 3:19 waar staat:

Allen die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik, wees dan ijverig en bekeer u.

De Heere Jezus zag dat het niet goed ging in de gemeente van Laodicea. Vers 15 en 16 zeggen:

Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.

Het is pure liefde dat Jezus zó tot hen sprak. Het was nuttig dat Hij ze flink wakker schudde.

Dus: doen of zeggen, wat nuttig is voor de ander, wat het beste is voor de ander, of de ander dat nu fijn vindt of niet, dat is liefde.

Een gouden regel daarbij staat in Romeinen 12:21

Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.