

1 Petrus 2:1/10

1 Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij

Legt dan af. Het woordje "dan" verwijst naar het voorgaande gedeelte waar aan het einde van vers 22 staat:

... hebt dan elkander van harte en bestendig lief, als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.

Wij zijn dus wedergeboren, dat wil zeggen: opnieuw geboren. Wij zijn wedergeboren, zegt Petrus, door het levende en blijvende woord van God.

En er kan ook steeds meer leven in ons geboren worden door dit woord van God. Het is immers zaad, onvergankelijk zaad.

Het is zaad met grote kiemkracht. En omdat God onze Vader is, hebben wij dus deelgekregen in beginsel aan Zijn natuur. We hebben in beginsel bij onze wedergeboorte, als een kleine geestelijke baby, deel gekregen aan Gods natuur.

Maar het is noodzakelijk, dat die geestelijke baby gaat groeien; geestelijke groei is noodzakelijk en Petrus wijst er dan ook op, dat wij als wedergeborenen het volgende zullen afleggen: Hij noemt 3x het woord "alle"

1 Legt dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij

Letterlijk staat in de grondtekst: leg af alle kwaadheid. Alles wat met kwaadheid te

maken heeft, past niet bij ons wedergeboren christenen.

We komen hier terug, maar gaan eerst even naar 2 Cor. 5:17 waar staat:

Zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God.

Wij zijn in Christus een nieuwe schepping. Het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God. Het is Gods werk.

Jezus nam – omdat Hij hetzelfde vlees had als ons – heel ons oude wezen als mens naar het vlees mee de dood in, zodat wij kunnen zeggen: het oude is voorbijgegaan, zo zeker als Christus gestorven is.

En nu gaan we terug naar 1 Petrus 2:1

Leg dan af alle bedrog. We zijn een nieuwe schepping en bedrog hoort niet bij ons. Het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Bedrog is een verkeerde voorstelling van zaken geven. Toen Jezus Natanaël ontmoette (Joh. 1:48) zei Hij van hem: Zie, waarlijk een Israëliet, in wie geen bedrog is!

In veel reclame zit een stukje bedrog. Hoe heerlijk om echt te zijn, zonder bedrog. Bedrog past niet bij ons als nieuwe schepping.

Legt dan af, alle huichelarij.
Huichelarij is doen alsof.

De katholieke Willibrord vertaling zegt:
Weg dus met alle boosheid en bedrog, maakt een einde aan intriges, jaloezie en laster!

Maakt een einde aan intriges ... wat zijn dat, intriges? Een intrige wil zeggen, dat je met slinkse middelen een doel wil bereiken. Bijvoorbeeld door de zgn. stroopkwast te gebruiken.

De farizeeërs probeerden Jezus met een strik vraag te vangen en ze gebruikten daarbij de stroopkwast.

Ze kwamen tot Jezus en zeiden: (Mt. 22:16)

Meester, wij weten, dat Gij waarachtig zijt en de weg Gods in waarheid leert en dat Gij U aan niemand stoort; want Gij ziet de mensen niet naar de ogen.

Zeg ons dan, wat dunkt U. Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet?

Doch Jezus doorzag hun valsheid en zei: wat verzoekt gij Mij, huichelaars? Dat zijn dus intriges: huichelarij!

Een ander voorbeeld van het gebruik van de stroopkwast staat in Hand. 24:3/5 als de joden Paulus willen aanklagen bij stadhouder Felix.

De Joden hadden een advocaat ingehuurd, een zekere Tertullus, en die zei tegen deze stadhouder Felix:

Dat wij door uw toedoen grote vrede genieten en dat er verbeteringen voor dit volk tot stand komen door uw beleid, hoogedele Felix, erkennen wij alleszins en overal met grote erkentelijkheid.

Maar om u niet lang op te houden, verzoek ik u, met uw bekende welwillendheid ons een ogenblik te willen aanhoren. Want wij hebben gevonden, dat deze man een pest is ...

Je mag een ander best eren want er staat ook in de bijbel: Weest in eerbetoon elkander ten

voorbeeld. Maar niet op een slinkse wijze om daar zelf beter van te worden, dat is heel iets anders.

Leg dan af alle afgunst. Zo schrijft Petrus in onze kerntekst. We zijn een nieuwe schepping, het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen en dit alles is uit God.

Daarom past ook afgunst niet meer bij ons (dat is jaloersheid). Denk aan Saul en David.

Toen de vrouwen zongen: Saul heeft zijn duizenden verslagen en David zijn tienduizenden, werd Saul afgunstig en hij begon David te wantrouwen.

Ook zullen wij alle kwaadsprekerij afleggen. Er zullen meerdere vormen van kwaadsprekerij zijn en daarom zegt Petrus: wat voor kwaadsprekerij het ook mag zijn, leg af alle kwaadsprekerij.

Dat is een zonde van de tong en die hebben we midden in onze mond.

2 En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid

Er is groeikracht in die onvervalste melk van het woord Gods. Daardoor groeien we op; daardoor kunnen we opwassen tot zaligheid met andere woorden, door te drinken van het Woord groeien we op tot geluk. Zaligheid is geluk. We groeien op naar meer en meer geluk.

3 indien gij geproefd hebt, dat de Here goedertieren is.

Als we van die onvervalste melk drinken, dan proeven we wat ?? Wat proeven we dan? Dat de Here goed is! Hij is goed en Hij wil ons laten opgroeien tot geluk dus leggen we al die ballast, die ongeluk brengt, af.

4 En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar

De Here Jezus is de hoeksteen van het geestelijke huis. Hij wordt hier "de levende steen" genoemd. Hij werd door de mensen, dat wil zeggen, door de schriftgeleerden en Farizeeërs en hun volgelingen wel verworpen, maar bij God is deze levende steen, deze hoeksteen, uitverkoren en kostbaar.

Voor wij onszelf laten gebruiken als levende stenen van dit geestelijke gebouw, roept Petrus ons op om tot Hem te komen, de levende Hoeksteen, om kracht, genade en zalving van de heilige Geest te ontvangen. "Zonder Mij kunt gij niets doen", zei Jezus.

En dan zegt Petrus: *5 En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.*

Laat u gebruiken, zegt Petrus, als een levende steen voor de bouw van een geestelijk huis. En hoe kan God ons dan gebruiken in dat geestelijke huis?

Die levende stenen worden priesters, die offers brengen. We kunnen spreken over vrijwillige offers want er wordt een oproep gedaan:

Laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis om een heilige priesterschap te vormen tot het brengen van geestelijke offers.

We zullen dan, zoals Romeinen 12:1 ons oproept, een eredienst mogen vervullen:

Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode

welgevallig offer; dit is uw redelijke eredienst.

We kunnen in ons dagelijks leven op velerlei wijze ons lichaam tot een offer stellen. Dan leven we – net als Jezus – niet om gediend te worden maar om te dienen.

6 Daarom staat er in een schriftwoord: Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.

Een andere vertaling zegt: wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet teleurgesteld worden.

Als ik zelf een offer wil zijn, verdwijnt de teleurstelling uit mijn leven. Jezus was Zelf een offer en werd niet teleurgesteld in Zijn vrienden!

Jezus was een offer en leefde om te dienen. En nu mogen wij op die Hoeksteen bouwen en wie dat doet, zal niet beschaamd uitkomen.

7 U dan, die gelooft, geldt dit kostbare, maar voor de ongelovigen geldt: De steen, die de bouwlieden afgekeurd hadden, die is geworden tot een hoeksteen en een steen des aanstoots en een rots der ergernis.

De schriftgeleerden en de hogepriester Kajafas maar ook alle ongelovigen keuren deze Hoeksteen af en zij willen Zijn woord niet gehoorzaam, zoals vers 8 zegt:

8 Voor hen, die zich daaraan, in hun ongehoorzaamheid aan het woord, stoten, waartoe zij ook bestemd zijn.

Hoewel God wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkenning der waarheid komen, gaat het verwerpen van Jezus en Zijn woord niet buiten Gods raadsplan om. Zij stoten zich en zijn er toe bestemd, schrijft Petrus.

Door Gods ontfermende genade mogen wij echter behoren tot diegenen, waar vers 9 over spreekt:

9a Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom,

We zijn ook een heilige natie. Wat is een natie? Een natie is een volk. We zijn een heilige natie, en een volk Gode ten eigendom. Wij zijn Gods eigendom en Hij waakt over Zijn eigendom.

9b Om de grote daden te verkondigen van Hem,

In de grondtekst staat niet "daden" maar "deugden". Zo staat het ook in de Staten vertaling, de Engelse- en de Lutherse vertaling.

We zijn geroepen om zijn deugden te verkondigen: Zijn goedheid, Zijn geduld en Zijn liefde.

We zijn geroepen om de liefde van Jezus, de zachtmoedigheid en het geduld van Jezus te openbaren, om zijn grote deugden te verkondigen met woord en daad.

Die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht.

Eens waren we in de duisternis maar we werden uit die duisternis geroepen. Geroepen tot Zijn wonderbaar licht.

Nu schijnt Gods licht wonderbaar over ons leven. We krijgen steeds meer inzicht en licht over dingen; het is een ontdekkend licht; het is: *Zijn wonderbaar licht*.

10 U, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.

Eens waren we niet bij Gods volk maar nu mogen we behoren bij die heilige natie; dat volk Gode ten eigendom. Nu zijn wij in zijn ontferming aangenomen.

Geprezen zij God voor Zijn ontferming en Zijn barmhartigheid. En door Zijn ontferming zijn we nu aangenomen.