

## Kracht voor vermoeiden

In Jesaja 40:28a staan de volgende heerlijke woorden:

*Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de Schepper van de einden der aarde, wordt niet moe en niet afgemat.*

Misschien zou u het niet weten, zegt de profeet Jesaja, of ... misschien hebt u het niet gehoord. Wat dan? Dat onze God eeuwige God niet moe of afgemat wordt.

Hij is de Schepper van de einden der aarde.

Hij schiep de bergen, de zeeën, de mooie bomen, de prachtige planten en bloemen, de vissen en de vogels en op de zesde dag de mens.

En dan staat er verder in vers 28b:  
*Er is geen doorgronding van Zijn inzicht.*

Psalm 147:5 noemt in dit verband: Onze Heere is groot en geweldig in kracht, Zijn inzicht is onmetelijk.

Het is onmogelijk om te doorgronden en om te meten, hoe groot zijn inzicht en verstand is.

En Jesaja 55:8 noemt: :

Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heere.

Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.

Hij is een God, wiens woorden vol van kracht zijn. en bij Wie geen ding onmogelijk is. (Luc. 1:37).

We lezen in Jes. 40

*29 Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerderd Hij sterkte.*

Die vijf woorden daarin: *Hij geeft de moede kracht ...* zijn vol kracht en leven.

Als wij ons moe voelen – hetzij geestelijk, hetzij lichamenlijk – dan mogen wij deze woorden vol kracht uitspreken: *Heere, U geeft de moede kracht.*

En dan mogen we ook danken:: Heere, ik aanvaard wat U wilt geven in het geloof, ook al voel ik het misschien niet op dit moment.

We kunnen ook onnodig moe worden. Daarom is het goed, om ons te oefenen in een simpele methode namelijk: de haast-jeniet methode. Doe alles rustig, zonder haast.

Een spreekwoord zegt: "Haastige spoed, is zelden goed." En in Jesaja 28:16 staat: Wie gelooft, zal zich niet haasten.

Dus wie wil God kracht geven? Aan de moede. Er staat immers: *Hij geeft de moede kracht.* Dat zijn vijf woorden, die vol van kracht zijn.

We hebben kracht nodig als we de Heere in alles willen behagen en vrucht willen dragen. Er staat in Kol. 1:11 het volgende:

*Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.*

God wil kracht geven – Hij geeft de moede kracht – kracht om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.

Wat een kracht voor vermoeiden! Hij wil ons sterken met alle kracht om met blijdschap in alles te volharden en om met blijdschap geduld te oefenen.

We gaan terug naar Jesaja 40:29b.

En aan wat voor personen wil Hij sterkte vermeerderen? Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.

Dus daaruit blijkt, dat God de sterkte van hem, die geen krachten heeft, wil vermeerderen. Hij wordt dan sterker dan hij eerst was.

Dus: *Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.*

Ik heb een persoonlijke ervaring met deze woorden. Na een drukke dag met bezoek liep ik op de boven verdieping in ons huis vermoeid heen en weer. En toen sprak ik deze woorden uit Jesaja uit: Heere, U geeft de vermoeide kracht.

Toen ik die woorden uit Jesaja in mijn mond nam en ze gelovig uitsprak, ervoer ik de kracht in mijn binnenste daarvan. Een kleine ervaring om niet te vergeten.

*30 Jongeren zullen moe en afgemat worden, jonge mannen zullen zeker struikelen.*

Het sieraad van jonge mannen is hun kracht zegt de Spreuken (20:29) maar zelfs zij kunnen moe en mat worden en ook sportmensen en topatleten kunnen struikelen.

*31a Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen.*

Hij, die moede noch mat wordt, Hij, de Schepper van de einden der aarde, wil onze kracht vernieuwen. En de kanttekening van de Staten Vertaling noemt hier, dat dit gebeurd door de werkingen van de Heilige Geest, Die in hen woont.

*31 Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.*

In Psalm 103:5 staat: Uw jeugd vernieuwt als die van een arend.

De kanttekening van de Staten-Vertaling noemt hier:

God geef u, zelfs in uw ouderdom, kloekheid en frisheid, zoals de arenden een sterke natuur hebben en tot zeer grote ouderdom komen.

Ze sterven uiteindelijk, niet omdat hen de kracht vergaat door de hoge ouderdom, maar zij sterven van honger omdat het bovenste deel van hun bek over het onderste deel van hun bek vergroeid is en zij moeilijk voedsel tot zich kunnen nemen.

En hier, in Jesaja 40:31 staat:

*Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden. .*

Wij het van de de Heere verwachten, stijgen boven alles uit als een arend en

maken met hun vleugels zelfs van de geestwind gebruik om vooruit te komen.

Zo kunnen zij weer voort gaan zonder moe te worden in het geduldig dragen en verdragen van de ander. Zij kunnen wandelen, zonder zich te haasten en zonder zich af te matten.

Maar nu zult u zeggen: Ook al citeer ik deze woorden van God: *Hij geeft de vermoeide kracht ... ik voel of ervaar deze kracht niet.*

En nu komen we terecht bij een belangrijke geestelijke wet in het koninkrijk van God en die is vervat in de woorden van Jezus in Marcus 11:24 waar staat:

*Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeerd, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.*

Dit is geen sprookje maar werkelijkheid. Zodra wij geloven, dat wij ontvangen zullen, wat wij begeren, zal het ons ten deel vallen, ongeacht of wij het voelen of niet.

Men bidt b.v. om wijsheid voor de één of andere zaak. Wanneer ontvangen we die wijsheid, waar we om gebeden hebben? Als we geloven dat ons gebed verhoord is. We lezen hierover in Jakobus 1:5/7

*5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.*

Wat een eenvoud en wat een zekerheid dat God ons gebed om wijsheid wil verhoren!

*6 Maar ... laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie*

*twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt.*

*7 Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere.*

We moeten dus niet denken, dat wij iets zullen ontvangen, als wij zonder geloof bidden, zoals het hier zo duidelijk staat.

We gaan die bijzondere tekst uit Marcus 11:24 even uit ons hoofd leren. Er staat:

Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.

Ook staat er in Hebr. 11:6: *Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.*

Het is dus heel goed en God welgevallig, dat wij geloven, dat wij ontvangen zullen, waarom wij bidden. En om wijsheid van boven bidden, is naar Zijn wil. God beloont, wie Hem zoeken.

Ere zij God! Hij geeft de vermoeide kracht. En Hij vermeerderd de sterkte van wie geen krachten heeft.

Nogmaals Jesaja 40:31

*Maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden. .*

Zij varen op met vleugelen als arenden! Als we daar op adelaarshoogte zweven, dan wordt alles op aarde klein. En hoe stil en

licht en behaaglijk zweven wij dan daarboven.

Ja, hoe gezegend! Ons lichaam op aarde en dan tegelijkertijd ogen en oren op adelaarshoogte hebben.

Werkelijk: God geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft.

Zij varen op met vleugelen als arenden. Zij zullen lopen en niet moe worden.

Ook Jezus nodigde de mensen uit, die vermoeid en belast waren, om tot Hem te komen. Hij wil ze rust geven.

Dat lezen we in Math. 11

*28 Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.*

*29 Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel.*

*30 Want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.*

Het juk van Jezus wordt genoemd in Lucas 9:23 waar staat:

Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.

Dat juk is zacht en licht. Het wordt zwaar als wij andere mensen willen veranderen en het wordt zwaar, als wij ons ergeren aan het gedrag van anderen.

Nee, zegt Jezus, als u achter Mij wilt komen – en Zichzelf verloochenen deed

Hij dus Zelf ook dagelijks – die moet zichzelf verloochenen en zijn kruis dagelijks opnemen en zó Mij volgen.

We krijgen rust als we ophouden om anderen te willen veranderen. We krijgen rust als we onszelf verloochenen.

- Er is kracht voor vermoeiden.
- Er is rust voor vermoeiden.

Laten we zweven als een arend op adelaarshoogte. Alles op de aarde wordt dan klein en zelfs de tegenwind kan gebruikt worden om vooruit te komen.

Laten we het zachte en lichte juk van Jezus dagelijks op ons nemen door onszelf te verloochenen. Dat brengt rust in onze ziel.