

Discipel zijn (HSV)

Een discipel is een leerling. En Jezus heeft ons in Lucas 14:25/27 duidelijk gemaakt dat wij alleen een discipel van Hem kunnen zijn, als Hij de nummer Eén is in ons leven.

Hem liefhebben boven vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters en onszelf:

25 En vele menigten trokken met Hem mee, en terwijl Hij Zich omkeerde, zei Hij tegen hen:

26 Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.

27 En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn.

Haten wil in dit verband zeggen: achterstellen; hen naar het vlees haten maar naar de geest liefhebben, los van ze zijn.

Een discipel is dus losgekocht van alle dingen op deze aarde.

Als b.v. een mooie vaas, die per ongeluk stuk valt doordat een lief kleinkind daar tegenaan stoot, mij boos maakt, dan ben ik er niet los van.

Het voordeel van zo'n voorval is - als ik er wel los van ben - dat ik op dat moment zachtmoedigheid kan leren en dat de vaas nooit meer afgestoofd hoeft te worden !

Het is ronduit heerlijk om los te zijn van alles en iedereen met het verlangen om de Heere Jezus, die alles voor ons over had, welgevallig te zijn.

En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. (Hand. 13:52)

Discipel zijn (NBG)

Een discipel is een leerling. En Jezus heeft ons in Lucas 14:25/27 duidelijk gemaakt dat wij alleen een discipel van Hem kunnen zijn, als Hij de nummer Eén is in ons leven.

Hem liefhebben boven vader, moeder, vrouw, kinderen, broers en zusters en onszelf:

25 Vele scharen reisden met Hem mede, en Zich omkerende zeide Hij tot hen:

26 Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn.

27 Wie niet zijn kruis draagt en achter Mij komt, kan mijn discipel niet zijn.

Haten wil in dit verband zeggen: achterstellen; hen naar het vlees haten maar naar de geest liefhebben, los van ze zijn.

Een discipel is dus losgekocht van alle dingen op deze aarde.

Als b.v. een mooie vaas, die per ongeluk stuk valt doordat een lief kleinkind daar tegenaan stoot, mij boos ¹maakt, dan ben ik er niet los van.

Het voordeel van zo'n voorval is - als ik er wel los van ben - dat ik op dat moment zachtmoedigheid kan leren en dat de vaas nooit meer afgestoofd hoeft te worden !

Het is ronduit heerlijk om los te zijn van alles en iedereen met het verlangen om de Heere Jezus, die alles voor ons over had, welgevallig te zijn.

En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met de heilige Geest. (Hand. 13:52)

¹ Hand. 3:26