

De genade Gods is verschenen

Waarvoor kwam Jezus? We kunnen enkele antwoorden opnoemen:

De Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.

(Mt. 20:28)

Hij kwam om zijn leven te geven als losprijs voor velen en Hij kwam – niet om gediend te worden – maar om te dienen.

En een ware discipel van Jezus heeft ook deze gezindheid.

Ook in Titus 2:11/14 staat duidelijk waarom de genade Gods is verschenen:

11 Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,

13 Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus,

14 Die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

De genade Gods betekent dus niet alleen vergeving, maar hier staat dat de genade Gods ons ook opvoed.

Van een kind in het geloof tot een volwassene in het geloof. Deze genade Gods is niet slechts voor de enkeling maar de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen.

Wat betekent dat: heilbrengend? Heil betekent: redding, behoudenis en ook verlossing.

De genade Gods voedt ons dus op, dat wij de zonde zullen verzaken en ook de wereldse begeerten zullen verzaken.

Verzaken wil zeggen, dat men zich ergens van af keert. De genade Gods voedt ons op, zodat wij ons zullen afkeren van de zonde, dat is de goddeloosheid en ook de wereldse begeerten zullen verzaken.

Wat zijn wereldse begeerten? 1 Joh. 2:16 zegt het:

Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.

Dus de genade Gods voedt ons op, zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerten zullen verzaken, en *bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld zullen leven.*

Bezadigd is een wat oud Nederlands woord. Beter vertaald is: bezonnen en bezonnen is hetzelfde als: bedachtzaam!

Hij kwam om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid en zo

maakt Hij een eigen volk, volijverig in goede werken.

Waar kwam Jezus nog meer voor? In Joh. 10:10 staat:

De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.

Jezus kwam, opdat wij het leven zouden hebben en overvloed.

Eerst wordt in vers 10 genoemd wie de vijand van God is en wat zijn werk is. De duivel is de vijand van God.

Hij is wel overwonnen door Jezus en wie Hem heeft aangenomen, is ook verlost uit zijn macht.

Maar hij is nog niet gebonden; hij gaat nog rond met zijn vernietigend werk, totdat zijn tijd voleindigd is en hij met zijn trawanten in de poel des vuurs geworpen zal worden..

Het werk van de duivel is: stelen, slachten en verdelgen.

Maar Jezus kwam om ons leven te geven en overvloed. En wat betekent dat. Wat wordt er bedoeld met leven en overvloed?

De Willibrord vertaling zegt het zo mooi; daar staat: *Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed.*

Hij kwam, om ons het leven te geven en wel in overvloed.

Er staat in Handelingen 14:17 dat God de mensen overvloed aan spijs en vrolijkheid geeft.

Dat doet God ook: Hij geeft aan de mensen overvloed aan spijs en vrolijkheid maar wat bedoeld Jezus nu dat Hij gekomen is, opdat wij leven en overvloed zouden hebben.

We gaan naar 2 Cor. 9:8 want daar wordt over overvloed gesproken:

En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten, te allen tijde, van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.

"God is able" staat er in de Engelse bijbel. Dat betekent: Hij is bij machte – Hij is in staat. God is in staat om ons wat te schenken en het woordje "wat" is veel te zwak uitgedrukt.

Wat wil Hij ons schenken?? Hij wil ons genade schenken. Niet wat genade maar alle genade.

Wat is genade? Wij denken meestal bij het woord "genade" aan vergeving en dat is ook genade, maar genade betekent ook "hulp".

Om dat te begrijpen gaan we naar Hebr. 4:15/16

Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één, die in alle dingen op gelijke wijze als

wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

Daarom is Hij dus zo groot dan Hij met onze zwakheden kan medevoelen. Onze zwakheid is dat wij een vlees hebben, waar geen goed in woont en dat wij daardoor verzocht kunnen worden.

Nu, Jezus kan daarin goed met ons meegevoelen, want Hij kwam in het vlees. Hij kwam in ons vlees en daardoor is Hij ook, in alle dingen, op gelijke wijze als wij, verzocht geweest. Maar Hij kwam daarbij nooit tot zonde.

En nu kunnen wij, omdat Hij zo'n grote hogepriester is, ook hulp krijgen om niet tot zonde te komen:

Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

De troon wordt hier genoemd: *de troon der genade*. En wat kunnen wij daar ontvangen? Barmhartigheid. En wat nog meer?

We kunnen daar genade vinden om hulp te verkrijgen.

We gaan terug naar 2 Cor. 9:8 en lezen dit prachtige vers nog een keer:

God is bij machte om alle genade in u overvloedig te schenken.

Hij wil ons dus niet alleen wat hulp geven maar alle hulp ... alle genade ... en Hij wil en kan die hulp, al die hulp in ons geven, daar diep in ons hart.

Het gaat hier niet om aardse hulp in de vorm van geld of goed (daar wil Hij natuurlijk ook voor zorgen), maar het gaat hier om hulp, om alle genade in ons.

Niet mondjes maat, niet maar een beetje, niet alleen veel, maar overvloedig. De duivel steelt, slacht en verdelgt maar

Jezus geeft leven en overvloed. God is dus bij machte, alle genade in ons overvloedig te schenken.

God is een gevende God: Hij is bij machte om alle genade in u en mij overvloedig te schenken. Door het geloof nemen wij die hulp aan.

Wij krijgen ook alle hulp hoe wij b.v. onze tong moeten gebruiken. We krijgen alle hulp om het goed met elkaar te hebben en alle hulp hoe wij dagelijks met wijsheid met man, vrouw, en kinderen zullen omgaan.

We kunnen alle hulp voor alle dingen van Hem ontvangen op onze levensweg.

Opdat gij, in alle opzichten, te allen tijde dus dat is volcontinu hulp. Ja, te allen tijde is God machtig om alle hulp overvloedig en niet mondjesmaat in ons te schenken.

Waar mondt deze overvloedige hulp nu op uit in dit schitterende en hulpgevende woord van God? Deze overvloedige hulp mondt uit - heeft als resultaat - dat wij *in alle goed werk overvloedig zullen zijn*.

Overvloedige hulp om overvloedig te zijn in alle goed werk. Die goede werken heeft God voor elke dag voor ons klaar liggen. We lezen hierover in Ef. 2:10 waar staat:

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Wij zijn door genade zijn maaksel, in Christus Jezus geschapen en dat gaat hier om de nieuwe, wedergeboren mens. En voor ons heeft God tevoren zo staat er - dus ze liggen al klaar voor elke dag - goede werken bereid.

Wij moeten daarbij denken aan de gewone dagelijkse dingen. In de eerste plaats ons werk

overdag. Verander je van werk dan wil de Heere ook dat beschikken.

Hij heeft het van te voren voor ons bereid. We hoeven slechts af te tasten – vaak op basis van vrede in ons hart - of het inderdaad de goede werken zijn, die Hij voor ons bereid heeft.

Er staat ook zo mooi dat wij in die goede werken, die God tevoren bereid heeft, dat wij daarin zouden wandelen.

Wandelen is fijn - we hoeven ons dus niet te haasten; we hoeven niet te hollen en te vliegen.

We eindigen onze kerstboodschap met de genade Gods die verschenen is:

Daar, in Titus 2:11/14 staat duidelijk, waartoe de genade Gods is verschenen:

11 Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de

goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,

13 Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus,

14 Die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.

Dank Vader, voor Uw geliefde Zoon die U zond. Hij, onze Heiland, wil heil brengen aan alle mensen, opdat wij godvruchtig in deze wereld leven.

En wij Zijn komst zullen verwachten.

