

Kerstfeest - Zacharias

Over een week vieren wij het kerstfeest en ik wil het met u hebben over de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper.

We gaan naar Lucas 1:5/6/7 waar staat:

5 Er was in de dagen van Herodes, de koning van Judea, een priester, genaamd Zacharias, behorende tot de afdeling van Abia, en zijn vrouw was uit de dochters van Aäron en haar naam was Elisabeth.

Eerst wordt genoemd Herodes en het gaat hier om Herodes de Grote, een bekwaam maar wreed en heerszuchtig koning.

Hij had in de laatste jaren van zijn regering zijn eigen vrouw en kinderen laten ombrengen om zijn eigen troon veilig te stellen en hij heeft ook de kindermoord in Bethlehem op zijn geweten.

Nu, in de dagen van die koning was er een priester, genaamd Zacharias. Zacharias was een bekende naam onder de joden; denk b.v. aan het bijbelboek Zacharias.

Zacharias en zijn naam betekent: de Heere gedenkt, behoorde tot de afdeling van Abia.

David had namelijk de priesters in 24 klassen ingedeeld en dat lezen we in 1 Kron. 24 en de stam van Abia was de achtste klasse.

Van Elisabethh (haar naam betekent zo ongeveer dat de Heere getrouw is als een eed) van haar wordt gezegd dat zij uit de dochters van Aäron was.

En Aäron was de hogepriester in de tijd van Mozes. Die Aäron is op een wonderlijke wijze gestorven namelijk op de berg Hor.

Op bevel van de Heere moet Mozes met Aäron en diens zoon Eliazar de berg Hor beklimmen.

Toen ze klimmend en hijgend bovenaan de berg gekomen waren, moest Aäron op bevel van de Heer zijn priesterkleding uittrekken en daarmee zijn zoon Eleazar bekleden.

En toen Aäron daar zo in zijn linnen onderkleden stond, stierf hij en Mozes en Eleazar hebben hem daar, op die berg Hor, begraven.

6 Zij waren beiden (zowel Zacharias als ook Elisabeth) rechtvaardig voor God en leefden naar alle geboden en eisen des Heren, onberispelijk.

Zij waren dus beide vrome en integere mensen en zij bewaarden Gods geboden, dat wil zeggen uit het oude Testament.

En wat ons betreft, wij die leven in het nieuwe verbond, heeft Jezus gezegd in Johannes 14:21

" Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft,

zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren. "

Dus Hem liefhebben staat in relatie tot het bewaren van zijn geboden, van zijn woord zoals ook de apostel Johannes in zijn brieven schrijft:

Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. (1 Joh. 5:3/4)

7 En zij waren kinderloos, omdat Elisabeth onvruchtbaar was, en zij waren beiden op hoge leeftijd gekomen.

Elisabeth was onvruchtbaar, evenals destijds Sara dat lange tijd was, en Rebecca en ook Rachel, de vrouw van Jakob en Hanna, de moeder van Samuël. Het was in die tijd een zekere smaad als een vrouw onvruchtbaar was.

8 En het geschiedde, toen hij de priesterdienst voor God

verrichtte in de beurt zijner afdeling, 9 Dat hij door het lot werd aangewezen, volgens de regel van de priesterdienst, om de tempel des Heren binnen te gaan en het reukoffer te brengen.

Zacharias werd door loting aangewezen om de tempel des Heren binnen te gaan en het reukoffer te brengen.

De Joden geloofden heilig in het woord des Heren, door Salomo gesproken in Spreuken 16:33 waar staat:

Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daarvan is van de Here.

Het is overduidelijk dat God deze loting gebruikte en stuurde zodat Zacharias de eer te beurt viel om het reukoffer in de tempel te brengen.

Dus Zacharias mocht het heilige binnengaan om het reukoffer te brengen.

Dat is een offer van kostbare specerijen dat tweemaal per dag, namelijk 's morgens en 's middags op het gouden reukoffer altaar werd gebracht.

Dat reukoffer, dat én 's morgens én 's middags werd gebracht is een afschaduwing van de werkelijkheid, die staat in Efeze 5:1/2

Wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.

Onze Here Jezus werd geslacht en was een offergave Gode tot een welriekende reuk, maar in dit woord worden ook wij aangespoord in de liefde te wandelen en dat gaat gepaard met offers maar die zijn Gode tot een welriekende reuk.

Romeinen 12:1 zegt immers dat wij ons lichaam zullen stellen tot een levend, heilig en Gode

welgevallig offer. Dát is onze redelijke eredienst.

In de liefde wandelen gaat gepaard met offers en juist die offers, hoe klein ook, zijn Gode tot een welriekende reuk.

10 En de gehele volksmenigte was buiten in gebed op het uur van het reukoffer.

Omdat er zo veel volk was, gaat men er van uit dat dit het middagoffer was. De volksmenigte stond buiten, dat wil zeggen in de voorhof der Israëlieten en die der vrouwen.

11 En hem verscheen een engel des Heren, staande ter rechterzijde van het reukofferaltaar.

Bij de verschijning van deze engel des Heren ving een nieuw tijdperk aan; na Johannes de dooper zou Jezus geboren worden.

De engel stond ter rechterzijde van het reukofferaltaar.

De rechterzijde is een ereplaats. Jezus zit nu als de verhoogde Heer aan de rechterzijde van Zijn Vader; dat is een ereplaats. En als mijn vrouw naast mij loopt, loopt ze meestal rechts van mij en dat is ook een ereplaats.

12 En Zacharias ontroerde bij dat gezicht, en vrees beving hem.

Er gebeurden twee dingen van emotionele aard. Zacharias ontroerde bij dat gezicht en hij werd bang. Maar wie God vreest, hoeft nergens anders voor te vrezen en dat zei de engel ook tegen hem:

13 Maar de engel zeide tot hem: Wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult hem de naam Johannes geven.

Deze geboorte was een wonder Gods evenals de geboorte van Izaäk uit Sara omdat Elisabeth ook op hoge leeftijd was gekomen.

Zijn naam zou zijn Johannes en dat betekent: God is genadig.

14 En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden.

Men hoorde namelijk van Zacharias dat deze Johannes een profeet des Heren zou worden en als voorloper voor de Messias voorbereidend werk zou doen:

15 Want hij zal groot zijn voor de Here (namelijk in karakter, geloof en arbeid) en wijn en sterke drank zal hij niet drinken (zoals bij de zgn. Nazireeërs, de Godgewijden onder Israël zoals destijds ook Simson was) en met de Heilige Geest zal hij vervuld worden, reeds van de schoot zijner moeder aan,

Toen later Maria naar Elisabeth reisde en Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het ongeboren kind Johannes op in haar schoot en werd zij vervuld met de heilige Geest zoals staat in vers 41 van dit hoofdstuk.

16 En velen der kinderen Israëls zal hij bekeren tot de Here, hun God.

De engel kondigde een opwekking aan want velen zou hij tot bekering mogen leiden.

In Mt.3:4 staat dat Johannes een kleet van kamelenhaar droeg (een camel-pak dus) en dat een leren gordel om zijn lendenen was en dat zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing.

Nu staat er in Leviticus 11:22 het volgende over sprinkhanen: " Deze moogt gij daarvan eten: alle soorten sprinkhanen, alle soorten treksprinkhanen, alle soorten veldsprinkhanen."

De vleugels werden uit de gevangen sprinkhanen getrokken en geroosterd op een vuurtje schijnt het te smaken, vooral met wat wilde honing daarbij.

Volgens theoloog dr. De Wilde waren sprinkhanen vroeger bij de woestijn nomaden een geliefd volksvoedsel; ze werden

fijngemalen in een handmolen en het meel werd tot brood gebakken. Maar omdat het bitter smaakte, at men het met honing.

17 En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia om de harten der vaders te keren tot de kinderen.

Er staat namelijk in Mt. 3:5 dat Jeruzalem en heel Judéa en de gehele Jordaanstreek tot hem uitging, en dat zij zich lieten dopen in de rivier de Jordaan onder belijdenis van hun zonden.

En als vaders hun zonden gaan belijden voor de Heere, dan heeft dat een goede uitwerking in het gezin en zo worden de harten der vaders tot de kinderen gevoerd.

... en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen

Van ongehoorzaamheid naar godsvrucht en het wijken van het kwade en het afleggen van de zonde

... teneinde voor de Here een weltoegerust volk te bereiden...

Namelijk wel toegerust om straks Jezus aan te nemen als Redder en Hem te volgen in Zijn voetspoor. Johannes deed dat voorbereidende werk.

18 En Zacharias zeide tot de engel: Waaraan zal ik dit weten? Want ik ben een oud man en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen.

Zacharias wilde een teken ... waaraan zal ik dit weten ... ik ben een oud man en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen. Er spreekt ook wat ongeloof uit de woorden van Zacharias ... wij zijn toch stokoude mensen ... dit kan toch niet meer.

Hoe anders reageerde Maria op de boodschap van de engel Gabriël. Ze zei op zijn woorden: " zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord." En dat was geloof wat God behaagt.

19 En de engel antwoordde en zeide tot hem: Ik ben Gabriel, die voor Gods aangezicht sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze blijmare te verkondigen.

Hier stond een machtige aartsengel voor hem die zich aan Zacharias bekend maakt met de woorden: Ik ben Gabriël, die voor Gods aangezicht sta.

Volgens de Joodse traditie zijn er zeven van deze aartsengelen die voor Gods aangezicht staan.

Dat staat o.a. in het apocriefe boek Tobias. Andere namen van aartsengelen zijn Michaël en Rafaël.

Gabriël is een engel die met gezag bekleed is en hij sprak tot Zacharias:

20 En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken, tot de dag toe, dat deze dingen geschieden, omdat gij mijn woorden niet geloofd hebt, die op hun tijd in vervulling zullen gaan.

Als straf voor zijn ongeloof kan hij een tijdlang niet spreken. Maar in de straf was genade: hij moest leren wachten op het aangekondigde wonder - de blijde geboorte van een zoon met de naam Johannes en dat betekent: God is genadig.

21 En het volk stond op Zacharias te wachten en zij verwonderden zich, dat hij zo lang in de tempel vertoefde.

Het volk wachtte op het uitspreken van de zegen uit Numeri 6:22/27 waar staat:

" De Here nu sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zo zult gij de Israëlieten zegenen:

De Here zegene u en behoede u;
De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
De Here verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.

Die zegen bestond uit 15 Hebreeuwse woorden waarvan drie maal het woord Jahwé = Here dus bleven er nog 12 woorden over, naar het getal van de stammen van Israël.

Zo werd de zegen Gods op de Israëlieten gelegd en op die zegen stond het volk te wachten.

22 Toen hij dan naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken en zij begrepen, dat hij in de tempel een gezicht gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom.

Het volk begreep dat er iets bijzonders was gebeurd daar in het heilige en dat Zacharias een gezicht had gezien.

23 En het geschiedde, toen de dagen van zijn dienst vervuld waren, dat hij vertrok naar zijn huis.

De dagen van zijn dienst waren één week en daarna vertrok hij naar zijn huis in het bergland van Judea.

24 Na die dagen werd Elisabeth, zijn vrouw, zwanger, en zij verborg zich vijf maanden (na vijf maanden is het goed zichtbaar, dat een vrouw in verwachting van een kleine is) want, zeide zij:

25 Aldus heeft de Here aan mij gedaan in de dagen, waarin Hij op mij nederzag om mijn smaad onder de mensen weg te nemen.

Zoals de Here zich als het ware voor Elisabeth verborg en haar gebed om een kind niet direct verhoorde, zo zag Hij in die tijd op haar neer en wist dat Hij haar smaad onder de mensen zou wegnemen, namelijk de smaadheid van kinderloosheid.

Onze kerntekst in verband met het reukoffer altaar met het welriekende reukoffer des morgens en des middags:

" Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave

*en slachtoffer, Gode tot een
welriekende reuk. (Efeze 5:1).*