

Jezus kwam om te dienen en te geven Kerstboodschap 2

We lezen in Matth. 20:28 de volgende woorden:

Gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Waarvoor kwam de Here Jezus op aarde? Om met het laatste te beginnen: om zijn leven te geven als losprijs voor velen.

Hij kwam om te geven. En wat gaf Hij: Hij gaf zijn leven als losprijs voor velen.

Ook Petrus schrijft in zijn eerste brief over deze losprijs.

In 1 Petrus :18/19 noemt hij, dat wij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijn vrijgekocht van onze ijdele wandel, die ons van de vaders overgeleverd is, maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.

De losprijs bestond niet uit geld maar het was het kostbare bloed van Christus, dat gevloeid heeft als zoenoffer voor onze zonden.

En dat bloed heeft ons vrijgekocht van onze ijdele wandel. Een andere vertaling zegt voor het woord "ijdel" zinloos.

Wij zijn verlost door zijn kostbaar bloed van alles wat leeg en zinloos is, zoals Petrus ook schrijft in vers 15: *Weest heilig in al uw wandel* met andere woorden: laat alles wat je doet en zegt toch zinvol zijn.

Waarvoor kwam Jezus? Matth. 20:28 zegt dat Hij kwam, niet om zich te laten dienen, maar om te dienen.

Hij kwam op aarde, niet als een keizer of koning die zich liet bedienen, maar Hij kwam om Zelf te dienen.

En dat lezen we in Filip. 2:3 dat die gezindheid (je zou ook kunnen zeggen: die instelling) om te dienen ook in ons dient te zijn met Jezus als grote voorbeeld.

Jezus was niet eerzuchtig of zelfzuchtig. Nee, Hij was zonder zelfzucht en zonder eerbejag en de bijbel roept ons op om dat ook te zijn.

3 Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag; doch in ootmoedigheid achte de een de ander uitnemender dan zichzelf; en ieder lette niet slechts op zijn eigen belang, maar ieder lette ook op dat van anderen.

Dus ook wij zonder zelfzucht en zonder eerbejag. Dan draait het dus niet meer om onszelf en onze eigen eer.

Nee, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. Ook eerbejag is ijdel oftewel zinloos. Het gaat om de instelling van Jezus:

5 Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, 6 Die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht,

7 Maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.

Die gezindheid was ook bij Jezus, ja juist bij Jezus aanwezig. Hij leefde zonder zelf-

zucht en zocht niet zijn eer maar de eer van zijn Vader. Hij zocht niet zijn eigen eer.

Er staat: ... *Die in de gestalte Gods zijnde ...en ook: het Gode gelijk zijn.*

Jezus was God gelijk. Maar zegt Jacobus: God kan door het kwade niet verzocht worden dus in die gestalte – toen Hij nog God gelijk was in de hemel - kon Jezus niet op gelijke wijze als wij verzocht worden.

Maar toen heeft Jezus Zichzelf ontledig en werd aan de mensen gelijk. Hij nam hetzelfde bloed en vlees aan als van ons.

Hij nam het vlees aan zoals wij dat hebben. En daardoor kon Hij ook verzocht worden zoals wij. Op gelijke wijze als wij maar Hij heeft nooit gezondigd.

En daardoor kon Jezus op gelijke wijze als wij verzocht worden, maar Hij heeft nooit gezondigd.

Hij werd aan de mensen gelijk en heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen.

Niet de gestalte van een heerser, koning of keizer maar Hij nam de gestalte van een dienstknecht aan.

8 En in zijn uiterlijk (dat wil zeggen naar het menselijke vlees dat Hij had aangenomen) als een mens bevonden, heeft Hij Zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.

De staten vertaling zegt: Hij vernietigde Zichzelf en de NBG vertaling zegt: Hij ontledigde Zichzelf. Dat is een geweldige vernedering.

Jezus ging de weg naar omlaag. Hij nam de gestalte van een dienstknecht aan en werd aan de mensen gelijk. Zo staat het ook in de staten vertaling: Hij is de mensen gelijk geworden.

En Hij koos er voor om in een voederbak geboren te worden.

Het lied zegt: zijn wieg was een kribbe en zijn kroon was een kruis. Geen wonder dat in de velden bij Efrata de hemelse legermacht God prees met de woorden:

*Ere zijn God in de hoge
Vrede op aarde
in mensen des welbehagens.*

Er werd niet gezongen dat er nooit meer oorlog meer zou zijn maar dat er vrede op aarde zou zijn in de harten van mensen, die de Here Jezus als Verlosser zouden aannemen.

Dan wordt het kerstkind in het hart geboren en dan komt er vrede met God.

Er staat dus in de Filippenzen brief, dat Jezus Zich heeft vernederd en is gehoorzaam geworden. Hij ging de weg omlaag.

Hij ging de weg naar omlaag tot de dood En dat staat er niet voor niets het woordje "ja". Als uitroep van verbazing:

Ja ... !!! Tot de dood des kruises.

9 Daarom heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,

Jezus kreeg de naam boven alle namen en dat is de naam Kurios. En dat is de Griekse benaming voor de God van Israël. De naam Kurios betekent: Heer.

Wij hebben het over: onze Here, Jezus Christus. Letterlijk vertaald dus: onze Kurios, Jezus de Gezalfde want Christus betekent: gezalfde.

10 Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,

11 En alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

Dus dat gaat nog eens gebeuren dat de tong van alle schepselen zal erkennen, dat Jezus de Kurios is, de Heer is. En dat zal zijn tot eer van God, de Vader.

En dat volgen nog een paar prachtige aansporingen van Paulus tot een zinvol leven:

12 Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven,

13 Want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt.

Kort gezegd: Werk want God werkt in u. En doet daarom ook alles zonder mopperen.

14 Doet alles zonder morren of bedenkingen,

15 Opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld,

Dan zijn wij lichtende sterren in deze wereld en dat past goed bij Kerst.

16 Het woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb.

17 Maar ook indien ik geplengd word bij de offerande en de eredienst van uw geloof, verblijd ik mij, en ik verblijd mij met u allen.

18 Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met mij.

Tenslotte zegt Paulus nog: houdt deze woorden des levens vast en verblijdt je in de Here onder alle omstandigheden van het leven.

Jezus kwam, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Laten wij dat voorbeeld van Hem volgen.