

## **Maria, voorbeeld christenjeugd**

Dat er een Verlosser zou komen werd al aangekondigd in het paradijs direct na de zondeval. Er staat in Genesis 3:15 (en daar spreekt God tegen de slang, de duivel, die Eva verleid had):

*Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.*

Het zaad van de vrouw (niet het zaad van de man maar van de vrouw, omdat de maagd Maria zwanger werd uit de heilige Geest en niet door Jozef) ... het zaad van de vrouw zou de kop van de satan vermorzelen.

De Verlosser zou de kop van de slang vermorzelen; de satan zou door de Verlosser volledig verslagen worden, op de wijze zoals men met slangen placht te doden.

Dat de slang de hiel van de Verlosser zou vermorzelen betekent, dat Hij de Verlosser lijden zou berokkenen.

Daarna zei God tegen Abraham, dat door hem – door zijn nageslacht – alle volkeren der aarde gezegend zouden worden (Gen. 18:18).

Ook Mozes heeft geprofeteerd van de komst van de Verlosser. Het zou Iemand zijn zoals wij, een mens van vlees en bloed. In Deut. 18:15 zegt Mozes:

*Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik ben, zal de Here, uw God, u verwekken. Naar Hem zult gij luisteren.*

Een profeet, zoals ik ben, een mens van vlees en bloed die daarom kan medevoelen met ons.

De profeet Micha profeteerde dat de Messias in de plaats Bethlehem geboren zou worden. Hij voorspelde dit ongeveer 700

jaar voor Christus. In het boek Micha hoofdstuk 5 vers 2 staat:

*En gij, Betlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israel en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.*

Jezus is inderdaad geboren in Bethlehem en de engelen zongen hun lofzang in de velden van Efrata. De Verlosser!

Hij zou de kop van de slang vermorzelen. Hij zou een mens van vlees en bloed zijn zoals wij. Hij zou geboren worden in Bethlehem

Wat is er nog meer voorspeld door de profeten? Hij zou geboren worden uit een maagd.

De profeet Jesaja heeft dat voorspeld. Er staat in Jesaja 7:14 het volgende (ik lees het voor):

*Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en*

*zij zal hem de naam Immanuel geven.*

Immanuel betekent: God met ons. We gaan samen lezen in Lucas 1:26 en verder:

*26 In de zesde maand nu werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret, tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria.*

Weet iemand waarom vers 26 begint met de woorden: In de zesde maand nu ...

Als u het weet heeft u deze geschiedenis goed gelezen, want in vers 36 zegt de engel Gabriël tegen Maria:

*36 En zie, Elisabet, uw verwante (familie mogelijk via de moeder van Maria) is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom en dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette. Want geen*

*woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen*

Gabriël is een met macht beklede, *voornamen*, engelenvorst. Zijn macht komt tot uiting toen Zacharias zijn woorden niet geloofde, toen de engel aankondigde dat zijn vrouw op hoge leeftijd nog een zoon zou baren. Hij zei toen tegen Zacharias:

*En de engel antwoordde en zeide tot hem: Ik ben Gabriel, die voor Gods aangezicht sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze blijmare te verkondigen.*

*En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken, tot de dag toe, dat deze dingen geschieden, omdat gij mijn woorden niet geloofd hebt, die op hun tijd in vervulling zullen gaan.*

Gabriël betekent: man Gods. Hij is een machtige engelenvorst en staat voor Gods aangezicht, klaar om zijn opdrachten uit te voeren.

*36 En zie, Elisabet, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom en dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette.*

Aan het einde van vers 26 staat ... *en de naam der maagd was Maria.* Weet iemand hoe ze aan die naam komen. Is Maria naar iemand vernoemd die zo heet? Ja, ze is vernoemd naar: *Mirjam*, en zij was de vrouw van Aäron, de broer van Mozes.

*28 En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u.*

Ik denk, dat als een engel bij ons binnen zou komen en zulke mooie woorden tegen ons zou zeggen, dat wij er ook ontroerd van zouden worden. Dat gebeurde dus ook met Maria staat in vers 29:

*29 Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn. Maria zal gedacht hebben: wat*

betekenen deze mooie troostrijke woorden en wat betekent deze groet.

*30 En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God.*

Deze woorden staan ook geschreven over Noach, namelijk dat hij genade had gevonden in de ogen des Heren (Gen. 6:8).

*31 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven.*

Wat betekent de naam Jezus? Het eerste deel van zijn naam "Je" komt van "Ja" namelijk van Jahwé. En Jezus betekent: De Heere redt.

Ook tegen Jozef werd later in een droom gezegd, dat het kind Jezus zou heten, want zei de engel tegen hem: *Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden (Mt. 1:21).*

Jezus redt! Hij verlost! En waarvan redt en verlost Hij: van zonden!

*32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.*

Met de geboorte van Jezus gaan letterlijk de woorden van Jesaja 9:5 en 6 in vervulling:

*Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst.*

*Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de*

*Here der heerscharen zal dit doen.*

*34 En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb?*

Wat een prachtig voorbeeld is Maria voor de hedendaagse christenjeugd. Zij was een maagd, die ondertrouwd was en nog geen omgang had met haar toekomstige man. Men wachtte hiermee tot men getrouwd was.

*En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwten; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.*

De heilige Geest is Gods scheppende Geest. In de Psalmen staat b.v. over de schepping geschreven (Ps. 104:30) dat God zijn Geest uitzond en dat zij geschapen werden.

In Romeinen 1 staat dat Jezus, wat zijn vlees betreft, uit het

geslacht van David is, maar naar de geest der heiligheid Gods Zoon is.

*36 En zie, Elisabet, uw verwante (familie mogelijk via de moeder van Maria) is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom en dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette. Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.*

Elk woord dat van God komt, is vol kracht en leven, zo ook de woorden, die dat God tegen Gabriël gezegd had wat Maria betreft. Zij zou zwanger worden uit de heilige Geest.

*En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.*

(Maria onderwerpt zich gelovig en ootmoedig aan Gods wil met haar; ze noemt zich: de dienstmaagd van de Heer). *En de engel ging van haar heen.*

Tot slot nog 1 Joh. 4:9 t/m 12:

9 *Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.*

10 *Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.*

11 *Geliefden, indien God ons zo heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.*

12 *Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.*

Laten we daarom dit altijd doen: elkaar liefhebben en niet elkaar krenken of kleineren. Indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is dan volmaakt in ons.

-----  
Ongeveer 4000 jaar voor de geboorte van de Messias sprak

God de volgende woorden tot de slang, die Eva verleid had:

Gen. 3:15 *Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen*

Mozes voorspelde ongeveer 1455 jaar voor Christus de komst van de Messias als volgt:

Deut. 18:15 *Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de Here, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren.*

De Messias zou dus komen in een lichaam, zoals wij dat hebben, van de gevallen Adam, zodat Hij ook op gelijke wijze als wij verzocht kon worden, zonder te zondigen.

Daarom staat er ook in Hebr. 2:14

*Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door*

*zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou ontronen, en allen zou bevrijden, die gedurende hun ganse leven door angst voor de dood tot slavernij gedoemd waren.*

Jezus zou ons bevrijden van angst en van slavernij.

*v.17 Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen.*

*Want doordat Hij zelf in verzoeken geleden heeft, kan Hij nu, die verzocht worden, te hulp komen.*

De profeet Bileam zag de Messias al 1450 jaar voor zijn geboorte. Num 24:17 noemt:

*Ik zie hem, maar niet nu; ik schouw hem, maar niet van nabij; een ster gaat op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israël, en verbrijzelt Moabs*

*slapen, en verplettert alle zonen van Set. (alle oorlogzuchtigen).*

Ongeveer 1690 jaar voor de geboorte van de Messias profeteerde Jacob in Gen. 49:10

*De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. (Silo betekent: heerser)*

Ongeveer 710 jaar voor Christus' geboorte profeteerde de profeet Micha (5:2) dat Jezus in Bethlehem geboren zou worden:

*En gij, Bethlehem Efrata, al zijt gij klein onder de geslachten van Juda, uit u zal Mij voortkomen die een heerser zal zijn over Israël en wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid.*

Jesaja profeteerde ongeveer 740 jaar voor Christus: (7:14) *Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en*

*zij zal hem de naam Immanuël geven.*

*En in Jesaja 9:14 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.*

*En in het jaar 712 voor Christus profeteerde Jesaja (53:5) Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.*

Hij zou sterven tussen goddelozen maar in een graf komen van een rijk man: Jes. 53:9

*En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood.*

Zie verder: Zach. 11:12 (30 zilverlingen verradersloon ) en Psalm 22 (zijn kruisiging).