

Kan een kind van God verloren gaan?

Wij gaan lezen hierover in Johannes 10:27 t/m 29 waar staat:

Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven.

Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders.

Er staat dus van zijn schapen dat:

- Ze naar Zijn stem horen.
- Dat Jezus ze kent.
- En dat ze Hem volgen.

Dán gelden ook de woorden dat niemand ze uit de hand van de Vader kan roven.

Er zijn ook Schriftkenners, die het volgen-de over dit onderwerp zeggen:

Math. 7:21 t/m 23:

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is

22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?

23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Van groot belang voor christenen is het dus, niet alleen hoorder van het woord te zijn; niet alleen tot Hem te zeggen: Heere, Heere ... maar van belang is de wil te doen van de Vader en niet wetteloos te zijn.

Er zullen er velen zijn, die denken dat ze behouden worden, die in Zijn naam geprofeteerd hebben, die in Zijn naam vele krachten gedaan hebben, en toch wetteloos waren.

Tegen hen zal de Heere Jezus zeggen: *Gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.*

Een ander woord ter overdenking is Openbaring 3:5 waar Jezus o.a. zegt:

En Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens.

Hier noemt Jezus dus een mogelijkheid dat de naam van een christen uit het boek des levens gewist kan worden.

Ook spoort Paulus Timotheus aan in 1 Tim. 1:19 om de goede strijd te strijden met geloof en met een goed geweten.

En dan schrijft hij verder: *Omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk geleden.*

Ook heeft Jezus Zelf gezegd in Marcus 13:13 *Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.*

Jezus zegt ook in Johannes 15:5/6

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

En dan gaat Hij verder:

Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand.

Petrus spreekt in zijn brief een paar stevige en ernstige waarschuwingen uit tegen afvalligheid. Hij zegt, dat het voor die gelovigen beter zou zijn geweest als ze de weg van de rechtvaardigheid nooit hadden leren kennen, nu ze teruggevallen zijn in zonde.

Hij bezigt daar stevige taal om mensen te beschrijven, die teruggevallen zijn in een zondig leven. Hij noemt ze honden, die terug gekeerd zijn naar hun eigen uitbraaksel.

Ze zijn uit de zonde gekomen en gaan daar nu weer in terug. Of ze zijn als een varken, die zich weer in de modder gaat wentelen, nadat het schoon gewassen is.

We lezen daarover in 2 Petrus 2:20 t/m 22 waar staat:

20 Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloten door de erkenning van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste.

21 Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is.

22 Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.

Deze woorden zijn dan ook een stevige en ernstige waarschuwing aan het adres van die mensen, die denken dat het wel "save" zit, omdat ze ooit op Christus hebben getrouwd, maar die de belijdenis van hun geloof volledig ontcrachten door hun manier van leven.

Op de vraag, of een waarlijk wedergeboren kind van God, die naar Zijn stem hoort en die Hem volgt, verloren kan gaan, zeggen wij echter: Nee.

"Niemand kan ze uit Mijn hand roven." zei Jezus. Dat is een ware troost voor vermoeide pelgrims.

Hoe ook aangevochten, verzocht en geplagd, hoe vaak zij ook struikelden op de smalle levensweg, verloren gaan kunnen deze kinderen van God niet.

Zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid, want zij blijven luisteren naar Jezus' stem in Zijn woord en zij blijven Hem volgen.