

Jozef

Het oude testament is de schaduw van de werkelijkheid. In het nieuwe testament wordt de werkelijkheid weergegeven. We gaan het hebben over het leven van Jozef. Jozef als schaduw – Jezus als werkelijkheid.

In het leven van Jozef komen twee dingen bijzonder naar voren: God beschikte al zijn wegen en de Heere liet alle dingen voor hem meewerken ten goede.

God beschikte niet alleen de wegen van Jozef, Hij beschikt ook al onze wegen. In Daniel 5:23b zegt Daniël tegen de goddeloze koning Belsassar:

Maar de God, in wiens hand uw adem is en die al uw wegen beschikt, Hem hebt gij niet verheerlijkt.

Zoals God al de wegen van koning Belsassar beschikte, zo beschikt Hij ook al onze wegen. Het gaat er om, dat wij Hem op al die wegen verheerlijken, ook al gaan die wegen soms door diepe dalen zoals bij Jozef.

God had een plan, namelijk de vorming van het volk Israël in Egypte, en Hij zond Jozef vooruit.

Jozef was nog een jongeman van 17 jaar en een onaangename eigenschap van Jozef was dat hij kwaad gerucht aangaande zijn broeders aan Jacob overbracht (37:2b).

Daarom haatten ze broers hem. Maar ook dat was in het plan van God want zij moesten hem zó haatten dat ze hem naar Egypte wilden verkopen.

Jozef was de lieveling van zijn vader. Hij was een schaduw van de werkelijkheid en dat is Jezus.

De hemelse Vader sprak over Jezus: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wien Ik mijn welbehagen heb. Hoor naar Hem.

Genesis 37:5 t/m 11

Jozef droomde: De schoven bogen zich voor hem en in een tweede droom ook de zon, maan en sterren.

Jacob zei tegen Jozef: Kom, ik wil u tot uw broeders zenden. En toen antwoordde Jozef in Gen. 37 vers 13: Hier ben ik.

Zo staat van Jezus geschreven in Hebr. 10 vers 7: Zie, hier ben Ik, in de boekrol staat van Mij geschreven, om uw wil, o God te doen.

Genesis 37 vers 28

Zijn broers haatten hem en wierpen hem in eerste instantie in een put. Toen kwam de volgende beschikking van God. Er kwam namelijk een karavaan aan van Ismaëlieten met kamelen die gom, balsem en hars droegen.

En de broers zeiden tegen elkaar: hij is ons vlees en bloed; we zullen hem niet doden maar aan deze Ismaëlieten verkopen. En ze verkochten hem voor 20 zilverstukken.

*Jozef werd verkocht voor zilverlingen.
Jezus werd verraden voor zilverlingen.*

Als Jozef geweten had dat hij op weg was naar Egypte om onderkoning te worden, dan zou hij misschien wel gehuppeld hebben achter de kameel, waaraan hij vastgebonden was als een slaaf.

Genesis 37:36:

De Midjanieten nu verkochten hem naar Egypte, aan Potifar, een hoveling van Farao, de overste der lijfwacht.

Jozef werd verkocht aan een man die Potifar heette, een hoveling van Farao en tevens overste van zijn lijfwachten. Ook dat was een beschikking van God.

Hij diende Potifar ongeveer 10 jaar en deze werd hem steeds gunstiger gezind. Hij gaf hem zelfs de leiding over zijn huishouden en zijn bezittingen. Jozef was trouw in het kleine en Jezus heeft ons dat geleerd in Lucas 16 vers 10

Wie in zeer weinig getrouw is, is ook in veel getrouw. En wie in zeer weinig onrechtvaardig is, is ook in veel onrechtvaardig.

U kent het verhaal verder. Er broedde iets slechts in het hart van de vrouw van Potifar.

Ze wilde overspel met Jozef plegen maar Jozef weigerde. Hij zei die beroemde woorden tegen haar (Gen. 39:9b/10):

Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? En ofschoon zij dag aan dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en omgang met haar te hebben.

Hebr. 4:15 zegt ons dat Jezus, in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

Hoewel wij dit niet in alles kunnen doortrekken naar Jozef is er één punt duidelijk namelijk dat hij niet in zonde viel, toen hij verzocht werd door de vrouw van Potifar.

Zijn antwoord tegen haar was: Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God.

Toen beschuldigde ze Jozef van aanranding en wilde daarmee wraak nemen op zijn weigering. Potifar geloofde de woorden van zijn vrouw en greep Jozef en wierp hem in de gevangenis.

Vraag: Was het nog steeds Gods plan met het leven van Jozef? Ja, volkomen.

Genesis 39:21/23.

Jozef trouw was in het kleine. Dan kunnen ook wij later over veel gesteld worden, zei Jezus.

Op een dag werden de schenker en de bakker van Farao in dezelfde gevangenis geworpen, waar ook Jozef vertoefde. Ze hadden gezondigd tegen Farao verteld Gen. 40:1

Op een nacht kregen de schenker en de bakker allebei een droom en ze vertelden die droom aan Jozef.

En Farao herstelde de overste der schenkers maar de overste van de bakkers liet hij ophangen.

We lezen daarover in Gen. 40:

21 Want hij herstelde de overste der schenkers in zijn schenkersambt, zodat hij de beker weer in Farao's hand gaf.

22 Maar de overste der bakkers hing hij op, zoals Jozef hun had uitgelegd.

23 Doch de overste der schenkers dacht niet aan Jozef, maar vergat hem.

Ook dat was Gods beschikking, dat de overste der schenkers niet meer dacht aan Jozef, maar dat hij hem vergat !

Het was nog niet de tijd voor Jozef om onderkoning van Egypte te worden. Hij moest nog verder gelouterd worden.

Hij verbleef nog twee volle jaren verder in het kerkerhol waar Potifar hem onschuldig in had geworpen.

Genesis 41:1 t/m 8

In dromen is niets te wonderlijk. Zeven magere koeien eten de zeven vette koeien op en zeven dunne aren verslinden zeven dikke aren.

Opmerkelijk zijn de verzen 15 + 16:

Toen zeide Farao tot Jozef: Ik heb een droom gehad, en er is niemand, die hem kan uitleggen, maar ik heb van u horen zeggen: Gij behoeft een droom maar te horen om hem te kunnen uitleggen.

En Jozef antwoordde Farao: Geenszins; God zal Farao's welzijn verkondigen.

Jozef is niet zo onder de indruk van Farao's tegenwoordigheid, dat hij Zijn God vergeet!

En dan vers 25:

Toen zeide Jozef tot Farao: Farao's dromen zijn één; God heeft Farao bekend gemaakt, wat Hij zal doen.

En Hij herhaald deze woorden nog een keer in vers 28:

Dit bedoelde ik, toen ik tot Farao sprak: God heeft Farao getoond, wat Hij zal doen.

En dan lezen we in de verzen 41/42:

41 Voorts zeide Farao tot Jozef: Zie, ik stel u aan over het gehele land Egypte.

42 Daarop trok Farao zijn zegelring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand; hij bekleedde hem met linnen klederen, en hing een gouden keten om zijn hals.

Met een zegelring van Farao kon Jozef bevelen op schrift uitvaardigen en die door een zegel bekrachtigen. Mordechai was ook een Jood die van de koning een zegelring kreeg om wetten uit te vaardigen.

De gouden keten was een soort gouden kraag, die tot de uitrusting van hoge ambtenaren behoorde.

43 En hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had, en men riep voor hem uit: Eerbied! Aldus stelde hij hem aan over het gehele land Egypte.

De eerste en mooiste wagen bleef voor de koning gereserveerd.

44 Ook zeide Farao tot Jozef: Ik ben Farao, maar zonder u zal niemand in het gehele land Egypte zijn hand of zijn voetopheffen.

45 En Farao noemde Jozef: Safenat-paneach, en hij gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, de priester van On, tot vrouw. En Jozef ging uit, als heer over het land Egypte.

Jozef kreeg van Farao een nieuwe naam: Safenat-paneach: Redder van de wereld.

Die naam is ook een type van Jezus Christus en deze naam *Safenat-paneach*

kan ook betekenen: Hij die het brood des levens geeft.

Jezus sprak: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.

Gen. 41:45 Jozef kreeg een heidense vrouw tot bruid, namelijk Asnath, de dochter van Potifera. De bruid van Jezus is een bruid uit de heidenen.

46 Jozef was dertig jaar oud, toen hij voor Farao, de koning van Egypte, stond. En Jozef ging van Farao heen en trok door het gehele land Egypte.

Jozef kreeg twee zonen (51+52):
Manasse: In dat woord zit het werkwoord nasa en dat betekent: vergeten. God heeft mij al mijn moeite doen vergeten.

En Efraïm betekent: God heeft mij vruchtbaar gemaakt. Het Hebr. werkwoord para betekent: vrucht dragen.

Normaals de beroemde woorden uit Genesis 39:10 van Jozef tegen de vrouw van Potifar:

Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? En ofschoon zij dag aan dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en omgang met haar te hebben.