

Johannes, de discipel die Jezus liefhad.

Johannes: zijn naam betekent:
Jahwé is genadig.

De vader van Johannes is Zebedeüs en zijn moeder is Salome, een zuster van Maria, de moeder van de Heere Jezus.

De naam Salome is een vrouwelijke vorm van de naam Salomo en haar naam betekent: rijk aan vrede.

In Math. 27:55 staat dat de moeder van de zonen van Zebedeüs met vele andere vrouwen uit de verte toekeken, hoe Jezus gekruisigd werd, terwijl Marcus 15:40 zegt, dat deze moeder Salome was.

Ook staat in Marcus 16:1 dat enkele vrouwen, waaronder Maria van Magdala maar ook Salome met specerijen naar het graf van Jezus gingen om Hem te zalven.

Johannes was familie van Jezus want zijn moeder Salome was een zus van Maria, de moeder des Heren, zo staat in Johannes 19:25

En bij het kruis van Jezus stonden Zijn moeder, de zuster van Zijn moeder, en Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.

Er stonden bij het kruis van Jezus dus drie Maria's namelijk (1) Maria de moeder van Jezus en (2) Maria, de vrouw van Klopas en (3) Maria Magdalena. en daarbij ook nog Salome.

Jezus en Johannes waren dus neven en zij zullen elkaar in hun jeugd dikwijls ontmoet hebben. Vandaar ook die speciale band tussen Jezus en Johannes.

Zebedeüs was een visser en uit de evangeliën blijkt dat Zebedeüs geen arm man geweest is want behalve zijn beide zonen had Zebedeüs ook nog gehuurde arbeiders in dienst.

Over de roeping van Johannes tot discipel van Jezus staat in Marcus 1:19 en 20 het volgende:

19 En toen Hij vandaar wat verdergegaan was, zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Johannes zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren.

20 En meteen riep Hij hen, en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg, Hem achterna.

Er staat in Johannes 18:15 dat Johannes een bekende van de hogepriester was en dat wijst er op dat de handelsrelaties van Zebedeüs als visser tot in Jeruzalem reikte, hoewel hijzelf in het noorden woonde.

Vandaar de relatie van Johannes met de hogepriester in Jeruzalem. Er werd vermoedelijk vis verkocht aan de religieuze elite in Jeruzalem

Eén der poorten in Jeruzalem was de vispoort. Er werd ook vis aangevoerd vanaf de kust.

In het evangelie van Johannes schrijft Johannes meer over wat er in het hart van Jezus omging, terwijl in de andere evangeliën meer over de daden van Jezus gesproken werd, over Zijn wonderen.

Johannes begint zijn evangelie op een unieke manier. Hij neemt de eerste woorden van Genesis 1:1

als basis voor de openingszin van zijn evangelie over, namelijk: *In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.*

Hier komen we op de vraag die luidt: Hoe noemt men Jezus, vóódat Hij geboren werd?

We spreken zo gemakkelijk over Jezus, dat wij helemaal vergeten, dat dit een volledig nieuwe naam was, die pas aan Hem gegeven werd, toen Hij als mens uit Maria geboren werd.

Immers, de engel Gabriël sprak tot Maria: *En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven.* (Lucas 1:31).

Als Johannes dus wilde schrijven over Iemand, die al bestond vóór de schepping, hoe zou men Hem dan moeten noemen?

Johannes koos een unieke naam voor Jezus; hij noemde Hem "de Logos" en dat wordt in onze verschillende Bijbelvertalingen meestal als "het Woord" vertaald.

Jezus was het "Woord" met een hoofdletter. In het begin was het Woord er al. Wij kunnen met onze menselijke voorstelling van de dingen niet verder terug gaan dan tot de oorsprong van het universum.

Het Woord werd niet geschapen, maar heeft dezelfde status als God: ... *en het Woord was God.*

Er staat in Johannes 1:1 "het Woord was bij God" en de letterlijke vertaling zou moeten luiden: "De Logos (het Woord) was oog in oog met God."

Men vindt daar het woord dat men gebruikt, als twee mensen van elkaar houden en elkaar recht in de ogen kijken.

Christenen zijn de enige mensen op aarde, die kunnen zeggen dat God liefde is, omdat zij ook de enige mensen zijn, die geloven dat God Drie-in-Eén is.

Menselijk uitgedrukt: Een driehoek is één driehoek met drie hoeken.

In 1 Johannes 5:7 staat:

Want drie zijn er, die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord, en de Heilige Geest; en deze drie zijn één.

Nogmaals Johannes 1:1 *In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.*

Toen Jezus tegen Thomas zei: *Kom hier met uw vinger en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet ongelovig, maar gelovig.*

Toen antwoordde Thomas: *Mijn Heere en mijn God!*

Thomas sprak de waarheid over Jezus. Jezus was er al bij het allereerste begin, toen de wereld geschapen werd, want Johannes schrijft in Joh. 1:3

Alle dingen zijn door het Woord gemaakt en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is..

Wetenschappers zeggen tegenwoordig, dat de aardkorst opgebouwd is uit "tektonische platen". Dat woord komt van het

Griekse woord *tecton*, en dat betekent "timmerman".

Jezus, de Timmerman van Nazaret, heeft onze planeet gemaakt: *Alle dingen zijn door het Woord gemaakt en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.*

In Johannes vinden we zeven belangrijke uitspraken van Jezus over Zichzelf die we kennen als de "Ik-ben" woorden:

Iedere keer begon Jezus Zijn uitspraak met het Hebreeuwse woord voor God en dat is JHWH (Jahwé) en dat betekent: Ik ben.

- Ik ben het brood des levens
- Ik ben het licht der wereld
- Ik ben de deur
- Ik ben de goede herder
- Ik ben de opstanding en het leven
- Ik ben de weg, de waarheid en het leven
- Ik ben de ware wijnstok.

En in Joh. 8:58 zegt Jezus: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik.

Johannes was één van de beste vrienden van Jezus. Hij behoorde tot de kleine kring van intimi, de vertrouwden van Jezus en dat waren Petrus, Jacobus (de broer van Johannes) en Johannes zelf.

Johannes zegt over zichzelf dat hij de discipel was, die Jezus liefhad.

Door dat te zeggen probeert Johannes de aandacht van zichzelf af te leiden door niet zijn eigen naam te noemen maar tegelijkertijd laat Johannes ons zien, dat hij – Johannes- het dichtst van alle discipelen bij Jezus stond.

Bij het laatste Avondmaal was het Johannes, die het dichtst bij Jezus aanlag aan tafel om te gaan eten. Jezus wilde Zijn beste vriend in de buurt hebben, toen zij deze gedenkwaardige avond met elkaar beleefden.

En tijdens die gedenkwaardige avond sprak Jezus de volgende woorden uit nadat Hij eerst gesproken had over de woorden: Ik ben de ware Wijnstok.

We lezen in Johannes 15 vanaf vers 9:

9 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde.

We gaan het hebben over deze vier woorden van Jezus: *Blijft in Mijn liefde.*

Er is namelijk een wezenlijk verschil tussen de liefde van Jezus – Zijn liefde – Zijn manier van liefhebben en de menselijke liefde.

In de liefde van God en in de liefde van Jezus is geen verandering of zweem van ommekeer. Menselijke liefde verandert en wordt beïnvloed door het gedrag van anderen.

Wil ik in de liefde van Jezus blijven - Hij zegt immers: blijft in Mijn liefde - dan zullen de omstandigheden en het gedrag van anderen aanleiding zijn, om de reiniging van de balk van ergernis in mijn eigen oog te bewerken, zodat ik in de liefde van God kan blijven.

Mijn taak is niet om de ander te veranderen en mijn liefde dient ook niet door hun gedrag

beïnvloed te worden. Dan kunnen wij in de liefde van Jezus blijven.

Jezus zei in Math. 24:12 en 13 de volgende woorden:

En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Degenen, bij wie de liefde verkilt, hebben menselijke liefde gehad en ze zijn buiten de liefde van God gekomen. Dat zal dus bij velen zo gebeuren.

De anderen, bij wie de liefde niet verkilt, zijn in de liefde van Jezus gebleven. Dat is een liefde, die niet verandert door de omstandigheden of door het gedrag van de mensen.

Judas, de halfbroer van Jezus, schrijft in zijn brief:

20 Maar u, geliefden, bouwt uzelf op in uw allerheiligst geloof en bid in de Heilige Geest.

21a Bewaar uzelf in de liefde van God.

Bewaart uzelf in de liefde Gods.
Zo staat het hier!

Het gaat er om, ons onszelf in dit
allerheiligst geloof op te bouwen
en door te bidden in de Heilige
Geest.

Blijft in Mijn liefde! Wat een
prachtige woorden van Jezus.
Hoe gezegend wordt het leven, als
wij geleerd hebben altijd in Zijn
liefde te blijven.