

Jezus, waarachtig God

Het is vooral Johannes, die in zijn evangelie hierover schrijft.

Hij schrijft over Jezus als waarachtig God de volgende woorden in Joh. 1:1:

In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

Dit is duidelijke taal.

De Jehova's getuigen hebben dit vers veranderd, want zij geloven niet in de Godheid van Jezus, maar dat Jezus een zeer belangrijke maar geschapen engel is.

Ze hebben er van gemaakt: *het Woord was een God*. Ze voegen daarbij een lidwoord in, dat niet voorkomt in de Griekse grondtekst.

Waarom schreef Johannes niet: *In den beginne was Jezus en Jezus was bij God en Jezus was God ??*

Omdat Hij in de beginne niet Jezus heette want die Naam

kreeg Hij pas, toen Hij als mens op aarde geboren werd.

Joh. 1:3 *Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.*

Col. 1;16b *Alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen; en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem.*

Ook de Hebreeënbrief schrijft duidelijke taal over de Zoon van eeuwigheid:

Hebr. 1:8a
Maar van de Zoon zegt Hij: Uw Troon, o God, is in alle eeuwigheid

En: *Hebr. 1:10 Gij, Heere, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk uwer handen.*

We kunnen op Bijbelse gronden stellen: God was altijd, van eeuwigheid af een Vader omdat Hij, van eeuwigheid af, een Zoon had.

Thomas noemt Jezus in Johannes 20:28 "Mijn Heere en mijn God."

Petrus noemt Jezus in 2 Petr. 1:1 *De gerechtigheid van onze God en Zaligmaker Jezus Christus.*

Philippus zei tegen Jezus in Joh. 14:8

Heere, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Jezus zei tot hem: Ben Ik zolang bij u, Philippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien!

Jezus sprak tegen de Joden in Joh. 8:58 *Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Eer Abraham was, ben Ik.*

Over Melchizédek, type van Jezus Christus, staat geschreven in Hebr. 7:3 *Zonder begin van dagen of einde des levens.*

En Jesaja profeteerde, door de heilige Geest gedreven, over het Kind, dat geboren zou worden in Jesaja 9:6

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder en men noemt Hem: Wonderbare Raadsman, sterke God, eeuwige Vader, Vredevorst.

Het Kind, de Zoon, wordt hier genoemd met de volgende namen:

- Wonderbare Raadsman
- Sterke God
- Eeuwige Vader
- Vredevorst.

Hebr. 1:6

En wanneer Hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt Hij: En Hem moeten alle engelen Gods huldigen.

Filippenzen 2:5

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aan-

genomen, en aan de mensen gelijk geworden is.