

Jesaja

Zijn naam betekent: Jahwé is verlossing. Jesaja werd opgevoed aan het hof, want zijn vader was de zoon van een koning. Hij behoorde tot een rijke familie en had zijn leven lang toegang tot het koninklijk paleis.

Hij is 120 jaar oud geworden maar stierf niet van ouderdom of door ziekte, maar doordat hij vermoord werd.

De goddeloze koning Manasse had een hartgrondige hekel aan Jesaja, die hem verbood om ooit nog te spreken.

Dat is één van de redenen dat de profetieën van Jesaja opgeschreven zijn.

En de overlevering noemt, dat die goddeloze koning Manasse Jesaja niet langer meer kon verdragen en hij besloot de profeet uit de weg te ruimen.

En hij deed dat op een bijzonder gemene manier.

Volgens Joodse historische bronnen heeft hij Jesaja laten vastbinden en hem toen in een holle boom laten stoppen. Toen hebben ze Jesaja en de boom doormidden gezaagd. De grote profeet stierf als een martelaar.

Jesaja wordt in Hebr. 11 genoemd als één van de geloofshelden en de woorden "doormidden gezaagd" hebben betrekking op hem.

In 2 Kronieken 33:10 en verder wordt iets bijzonders over koning Manasse vermeld:

10 De HEERE sprak wel tot Manasse en tot zijn volk, maar zij sloegen er geen acht op.

En als zijn volk niet wil luisteren naar Hem, dan gaat de Heere andere wegen met hen die niet altijd gemakkelijk zijn, maar als doel hebben, hen tot bekering en verootmoediging te brengen

11 Daarom bracht de HEERE over hen de bevelhebbers van

het leger die de koning van Assyrië had. Zij namen Manasse met haken gevangen, bonden hem met twee bronzen ketenen en brachten hem naar Babel.

Manasse werd gegrepen met haken en werd in de boeien geslagen met twee koperen ketenen en naar Babel afgevoerd.

En toen, geloofd zij God, kwam er eindelijk verandering bij Manasse. Dat blijkt uit het bijzondere volgende vers:

12 Maar toen Hij hem benauwde, trachtte hij het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te stemmen; hij vernederde zich diep voor het aangezicht van de God van zijn vaderen,.

Nood leert bidden: Manasse wendde zich in zijn nood tot de Heere. Hij zocht de gunst van de Heere, zijn God staat er.

God werd weer zijn God. Hij zocht Zijn gunstbewijzen en hij verootmoedigde zich niet alleen,

maar hij verootmoedigde zich diep.

Dat is het wat werkt als wij ernstig gezondigd hebben. Je niet alleen verootmoedigen maar je diep verootmoedigen.

Want zo staat zowel in de brief van Petrus alsook in de brief van Jacobus: *God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade..¹*

Zo is het altijd geweest en zo zal het altijd ook zijn. Alleen de nederigen geeft God genade en Hij wederstaat alle hoogmoedigen. En als God ons wederstaat, kunnen we ons het allerbeste maar verootmoedigen.

Dat deed Manasse ... hij verootmoedigde zich diep en dan lezen we het wonderbare resultaat in vers 13:

13 En bad tot Hem. En Hij liet Zich door hem verbidden, en verhoorde zijn smeekbede, en bracht hem terug in Jeruzalem,

¹ Jacobus 4:6 en 1 Petrus 5:5

in zijn koninkrijk. Toen erkende Manasse dat de HEERE God is.

Ja, wij lezen de volgende de volgende vijf gevolgen toen koning Manasse zich verootmoedigde:

1. God liet Zich door Manasse verbidden.

"Verbidden" dat is een mooi woord God verhoorde hem niet meteen ... het kostte ook tijd bij God om Manasse weer te aanvaarden ... maar toen ... op het laatst ... liet Hij Zich door Manasse verbidden.

2. En verhoorde zijn smeking. Het was niet zo maar een gebedje nee ... God hoorde naar zijn smeking.

3. Hij bracht Manasse naar Jeruzalem terug. Bijna niet te geloven en toch waar. God probeerde het opnieuw met Manasse ondanks alles waarmee hij de God van Israël gekrenkt had.

4 In zijn koninkrijk. Ook dat is heel bijzonder. Deze goddeloze

man die God had gekrenkt met zijn afgodsbeelden ... hij werd weer koning. Ere zij God en Zijn barmhartigheid.

5 En Manasse erkende , dat de HEERE God is. Hij erkende het: Alleen de Heere is God en niet al die afgoden die hij gediend had.

We gaan verder met het boek Jesaja. Men kan het boek Jesaja beschouwen als een kleine handbijbel. De hoofdstukken 1 t/m 39 zijn anders dan de hoofdstukken 40 t/m 66.

Het eerste deel bevat dus 39 hoofdstukken en het tweede deel 27 hoofdstukken.

De Bijbel zelf bestaat uit 66 boeken en tel je het eerste deel van het boek Jesaja (39) op bij het tweede deel (27) dan wordt de uitkomst 66.

Het opmerkelijke is dat uit de eerste 39 hoofdstukken van Jesaja de sfeer van het oude testament spreekt en uit het tweede deel van de 27

hoofdstukken die van het nieuwe testament spreekt.

Waar eindigt het boek Jesaja mee? Met een beschrijving van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het nieuwe testament eindigt ook zo.

Waarom ging het in de tijd van Jesaja de verkeerde kant op met de Israëlieten en werden ze bestookt door de omliggende volken? Zij gaven zagezegd iedereen de schuld behalve zichzelf!

- Vanuit het Oosten waren het de Moabieten die invallen pleegden.
- Vanuit het Zuiden waren het de Filistijnen en de Edomieten die hen bestookten.
- En vanuit het Noorden waren het de Syriërs die hen overvielen.

En God had hen toch rust aan alle kanten beloofd ?? Ze gingen zelfs God de schuld geven maar het lag gewoon aan hun eigen gedrag. De gevaren

van de omringende volkeren waren het gevolg van hun ongehoorzaamheid.

En dat is in feite de boodschap van alle profeten geweest van Jesaja tot en met Maliachi. Hun boodschap was: Alleen jullie zelf zijn de oorzaak van de problemen, waar je niemand anders de schuld voor kan geven.

De boodschap dat het niet aan anderen, maar aan onszelf ligt, is ook nu niet populair.

Maar zalig zijn degenen, die treuren (niet over anderen maar over hun eigen tekorten) want zij zullen vertroost worden, sprak Jezus in Mt. 5.

Voor hen geldt het woord uit Jesaja 61:3

Om aangaande de treurenden van Sion te beschikken dat hun gegeven zal worden sieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest,

Jesaja hoofdstuk 1 lijkt wat op een zitting van een rechtbank met een rechter, met de beklaagdenbank, met getuigen en met een jury.

In 1:2a wordt de jury weergegeven:

2a Luister, hemel, neem ter ore, aarde! Want de HEERE spreekt:

En wat de Heere dan als het ware smartelijk uitsprekt, daar kunnen ook tal van ouders in meevoelen:

2b Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien, maar zij zijn tegen Mij in opstand gekomen.

Er zijn ouders die zich opgeofferd hebben voor hun kinderen, hen verzorgd en vertroost, hebben maar diezelfde kinderen kunnen op latere leeftijd zich van hun ouders afkeren.

Maar bij de Heere is de tragedie nog groter omdat Hij een volmaakte Vader is.

3 Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar, maar Israëel heeft geen kennis, Mijn volk heeft geen inzicht.

Deze woorden geven weer dat dieren soms verstandiger zijn dan mensen. Dieren herkennen en gehoorzamen hun eigenaar maar de Israëlieten wenden zich af van hun Eigenaar, de Heere. En wat zegt de hemelse Vader dan:

4 Wee het zondige volk, volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van kwaaddoeners, kinderen die verderf aanrichten! Zij hebben de HEERE verlaten, de Heilige van Israëel verworpen..

Er was ook in die dagen nog godsdienstigheid genoeg. Er werd aan Jahwé geofferd en er werd tot Hem gebeden. Maar ondanks dat weken ze niet van het kwade.

En dan roept de Heere hun toe in
Jesaja 1:18

*Kom nu, laten wij samen een
rechtszaak voeren, zegt de
HEERE.*

*Al waren uw zonden als
scharlaken, ze zullen wit
worden als sneeuw; al waren ze
rood als karmozijn, ze zullen
worden als witte wol.*

In de oudheid was scharlaken de
beste kleur om een stof te
kleuren. Wie scharlaken op zijn
kleden had, kreeg het er niet
meer uit net zoals zwarte
bessensap tegenwoordig.

Maar de Heer zegt dat als je ziel
door de zonde gekleurd zou zijn
met zulk een verf, en je zou je
bekeren, dat Hij, de Rechter, je
dan zal wassen zodat je witter
dan sneeuw wordt.

Ja, de kleden zullen worden als
witte wol!

Er komt een tijd van
wereldvrede en ontwapening !

Dat heeft Jesaja geprofeteerd en
het heeft betrekking op de
toekomstige heerlijkheid van
Jeruzalem, en hij schrijft
daarover in Jesaja 2:

*1 Het woord dat Jesaja, de zoon
van Amoz, gezien heeft over
Juda en Jeruzalem.*

*2 Het zal in het laatste der
dagen geschieden dat de berg
van het huis van de HEERE vast
zal staan als de hoogste van de
bergen, en dat hij verheven zal
worden boven de heuvels, en dat
alle heidenvolken ernaartoe
zullen stromen.*

Als Jesaja kijkt naar deze berg
van het huis van de HEERE, ziet
hij een stroom van volkeren
opgaan naar die plaats, ja, vanuit
alle heidenvolken zullen zij
daarheen stromen.

*3a Vele volken zullen gaan en
zeggen: Kom, laten wij opgaan
naar de berg van de HEERE,
naar het huis van de God van
Jakob.*

Hij ziet iets wat nooit eerder gezien werd, en wat voor Joden vreemd was, namelijk dat mensen uit alle volken van de wereld zullen opgaan naar de berg Sion.

3b Dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen.

Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

4a Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen.

Hier wordt gesproken over het 1000 jarig vrederijk waarin Jezus Christus als Koning zal heersen. Het hart van het regeringscentrum zal Sion zijn en van daaruit komen de wetten en richtlijnen.

4b En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen.

Er worden dan geen wapens meer gemaakt maar zij zullen

hun materialen en grondstoffen aanwenden voor voedselproductie (zie in 4b: ploegscharen en snoeimessen)

4c Gen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren.

Er zal geen agressie meer zijn in de wereld en dus ook geen behoefte aan verdediging. De oorlog zal niet meer geleerd worden dus er zal geen enkele militaire opleiding meer zijn.

Dat is een schitterend perspectief en een voorspelling, die vast en zeker is. We gaan het meemaken !!