

Kom tot de wateren

Jesaja 55

I O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.

Zoals een koopman zijn waren op de markt aanbiedt met luid geroep – water werd en wordt ook nu nog te koop aangeboden in het Oosten- zo roept de Heere de dorstigen op, om tot de wateren te komen.

O ... een uitroep voor wat er allemaal te krijgen is voor de dorstigen. Er is niet maar een beetje water, nee, er staat: komt tot de wateren.

Het is een royale uitnodiging van Gods kant, want tot drie keer toe komt in vers 1 het woordje "komt" voor:

- komt tot de wateren
- komt, koop en eet
- ja komt, koopt zonder geld

Er kan gegeten en gedronken worden. Gegeten van het brood des levens en gedronken van het water des levens.

Het is allemaal gratis. Maar wel gericht aan dorstigen en hongerigen.

Koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.

Van wijn worden mensen vrolijk en van melk wordt men sterk en gezond. Drink van de onvervalste melk van het woord, schrijft Petrus en Paulus schrijft: bedrinkt u niet aan wijn, maar wordt vervuld met de Geest.

2 Waarom weegt gij geld af voor wat geen brood is en uw vermogen voor wat niet verzadigen kan?

Waarom je tijd, je geld en je krachten geven aan zaken, die toch de dorst van een mens niet kunnen lessen.

Het aardse kan niet verzadigen zegt vers 2. Het is geen brood, wat de wereld te bieden heeft. Je krijgt vaak stenen voor brood.

Daarom staat er in een lied:

Weg wereld, nietig zijn 'm uw banden,
van ijdele dromen, hol vermaak.

Weg vuil bedrog, 'k geef 't al uit handen,
'k dien hemels Koning en Zijn zaak.

Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige.

Dus niet alleen horen, maar aandachtig horen. In het woord "gehoorzaamheid" zit het woord "horen". Horen we aandachtig, dan is dat een innerlijke stimulans tot gehoorzaamheid.

Er staat: Hoor aandachtig naar Mij opdat gij het goede eet. Het goede, dat wij mogen eten is "het brood des levens".

Jezus sprak in Joh. 6:35: *Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.*

Zoals wij in het natuurlijke leven voedsel nodig hebben, om te kunnen leven, noemt Jezus zich hier: het brood des levens.

Alle geestelijke leven is geheel van Hem afhankelijk. Jezus stilt de dorst en de

honger naar het leven. Wanneer wij voortdurend afhankelijk van Hem leven, zullen wij nimmermeer hongeren en nimmermeer dorsten. Wij zullen steeds verzadigd zijn van Hem en leven door Hem.

Nogmaals het einde van Jesaja 55:2
Hoort aandachtig naar Mij, opdat gij het goede eet en uw ziel zich in overvloed verlustige.

Je ergens in verlustigen wil zeggen, dat je er een genoegen en een plezier in hebt.

Onze ziel zal zich in overvloed verlustigen, wanneer wij aandachtig naar Hem luisteren. Jezus kwam, opdat wij leven zullen hebben en overvloed.

3 Neigt uw oor en komt tot Mij; hoort, opdat uw ziel leve; Ik zal met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare genadebewijzen van David.

Wanneer wij aandachtig horen naar Zijn stem door zijn woord, dan gaat Hij met ons een eeuwig verbond aan: de genadebewijzen van de zoon van David, Jezus, de gezalfde.

Paulus getuigt, dat hij vroeger een godslasteraar en een vervolger en een geweldenaar was.

Maar dan schrijft hij in 1 Tim. 1:14: maar zeer overvloedig is de genade van onze Here geweest, met het geloof en de liefde in Christus Jezus.

Jezus heeft zijn hele geduld in mij bewezen, zo schrijft hij aan Timotheüs, tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zullen vertrouwen.

Jesaja 55:4 Zie, Ik heb hem tot een getuige voor de natiën gesteld, tot een vorst en gebiedder der natiën.

Hier profeteert Jesaja dat God de Here Jezus tot een getuige voor de natiën heeft gesteld. Jezus wordt in de aanhef van het boek Openbaring "de getrouwe getuige" genoemd die ons "genade en vrede" toewenst.

We lezen dat in Openbaring 1:4/6 en het is een verkwikking en een zegen, om die zegenwens van de Vader, en van de Geest en van de Zoon als getrouwe getuige als een persoonlijke zegen op ons in te laten werken:

Ik heb die zegen eens op een avond een aantal keren op me in laten werken en het was ronduit een verkwikking en een zegen:

4 Johannes aan de zeven gemeenten in Asia: genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn,

5 En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed

6 En Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen.

Jesaja 55:4 Zie, Ik heb hem tot een getuige voor de natiën gesteld, tot een vorst en gebieder der natiën.

Jesaja profeteerde over deze Vorst en Gebieder - die geboren zou worden - in hoofdstuk 9:5:

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem: Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Deze vorst en gebieder wil ons tot een persoonlijke Raadsman zijn. Ja, een wonderbare Raadsman. Wij mogen Hem over alles raadplegen en Hij wil ons zijn raad geven. Hij is een wonderbare Raadsman.!

6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Here der heerscharen zal dit doen.

5 Zie, een volk dat gij niet kendet, zult gij roepen, en een volk dat u niet kende, zal tot u snellen ter wille van de Here, uw God, en van de Heilige Israels, omdat Hij u verheerlijkt heeft.

Hier profeteert Jesaja dat het heil ook tot de heidenen zou komen en dat lezen we ook in Jesaja 49:6 waar staat:

Het is te gering, dat gij Mij tot een knecht zoudt zijn om de stammen van Jakob weder op te richten en de bewaarden van Israël terug te brengen; Ik stel u tot een licht der volken, opdat mijn heil reike tot het einde der aarde.

En dan komen de beloften als wij Hem zoeken en aanroepen in Jesaja 55:6

6 Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

Wat een beloften: Hij laat Zich vinden door degenen die Hem zoeken en Hij is nabij, degenen die Hem aanroepen.

In Psalm 9:11 staat dan ook: "Gij hebt nooit verlaten, wie U zoeken, o Heere".

Nee, wie Hem zoeken, die verlaat Hij nooit en nooit is nooit.

7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechte man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.

Bekering leidt tot ontferming; bekering van wegen die niet goed zijn en van gedachten die niet zuiver zijn. Dan zal Hij zich ontfermen want Hij is een God die veelvuldig vergeeft.

Hoeveel maal zal ik mijn broeder vergeven, als hij tegen mij zondigt, vroeg Petrus aan Jezus. Zeven maal?? Het antwoord van Jezus was: niet zeven maal maar zeventig maal zeven maal.

Zo is onze God als wij onze fouten erkennen. Hij vergeeft veelvuldig !

8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des Heren.

Jeremia 29:11 en verder vertelt ons:

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

Jesaja 55:9 Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen

hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.

10 Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter,

11 Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.

Wanneer wij aandachtig naar Zijn woord horen, en dat in ons opnemen, dan zal het niet ledig tot Hem weerkeren. Het zal doen wat Hem behaagt, en het woord zal; dat volbrengen, waartoe Hij het zend.

12 Want in vreugde zult gij uittrekken en in vrede geleid worden; de bergen en de heuvelen zullen voor u uitbreken in gejuich en alle bomen des velds zullen in de handen klappen.

In vreugde uittrekken en in vrede geleid worden met blijde toeschouwers:

Juichende heuvels en bergen; klappende bomen ja ... alle bomen zullen voor ons gaan klappen.

13 Voor een doornstruik zal een cypres opschieten, voor een distel zal een mirt opschieten, en het zal de Here zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden.

Een doornstruik is een teken van onvruchtbaarheid; een cypres een teken van krachtig leven.

Een distel is een beeld van de zonde maar een mirt is altijd groen en een beeld van het nieuwe leven wat Jezus ons graag meer en meer wil geven.

Tot slot nog de eerste tekst uit Jesaja 55:

1 O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.