

## Het oude – het nieuwe

We gaan lezen in Jesaja 43:18 en 19 waar staat:

*18 Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied;*

*19a Zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan?*

*19b Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.*

Het is een heel belangrijke aansporing uit Gods woord, dat wij niet moeten denken aan hetgeen vroeger is gebeurd en niet op het verleden moeten letten, op dat wat oudtijds is geschied.

Denk er niet aan ... let er niet op ... Waar moeten we niet aan denken en waar moeten we niet op letten? Niet denken aan hetgeen vroeger gebeurde en niet letten op wat oudtijds is geschied.

De duivel, de vorst der duisternis, die in Openbaring 12:10 "de aanklager der broeders" wordt genoemd, wil ons aanklagen met dingen uit het verleden met als doel ons moedeloos te maken.

Maar er staat zo gezegend in Micha 7:19b *Ja, Gij zult al onze zonden werpen in de diepten der zee.*

En wat Jezus in de zee van vergetelheid heeft geworpen, daarvan heeft de duivel niet het recht om uit die zee van vergetelheid, uit die zee van vergeving, iets op te vissen. En dat moeten wij ook niet doen.

En de Here Jezus heeft ons met zijn kostbaar bloed ook vrijgekocht van alle zonde, groot en klein.

*19 Zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal*

*een weg in de woestijn maken,  
rivieren in de wildernis.*

Er staat hier: Zie ... kijk eens ... Ik maak iets nieuws. Laat dus niets van het oude leven een belemmering of een last voor ons zijn! Jezus komt met het nieuwe en dat lezen we in 2 Kor. 5:17

*Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 18 En dit alles is uit God.*

Wij zijn in Christus een nieuwe schepping en het oude is voorbijgegaan. "Zie" staat hier, net als in Jesaja ... zie, het nieuwe is gekomen. Hij heeft het gedaan en daarom staat er in vers 18: En dit alles is uit God.

Terug weer naar Jesaja 43:19  
*19 Zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis*

Wanneer zal het nieuwe uitspruiten? Het antwoord is: nu! En dan volgt er weer een vraag. *Zult gij er geen acht op slaan?* En dan volgt het duidelijke antwoord: Ja!

We gaan er acht op slaan. Al het nieuwe ligt in de deugden van Christus, de vruchten van de Geest. En wanneer gaat dit nieuwe uitspruiten ??

Nu, want God zal een weg maken in de woestijn en laat rivieren ontspringen in de wildernis, waar het dor en droog is.

Over die weg, die Hij in de woestijn maakt, wordt ook over gesproken in Jesaja 35:8

*8 Daar zal een gebaande weg zijn, die de heilige weg genaamd wordt; geen onreine zal die betreden; maar hij zal alleen voor hen zijn; reizigers noch dwazen zullen erop dolen.*

In Jesaja 43 profeteerde Jesaja dat de Heere een weg zou maken in de woestijn en hier, in Jesaja 35:8 wordt weer gesproken over een weg, een gebaande weg die de heilige weg genoemd wordt.

Geen onreine zal die weg betreden staat er en dat stemt overeen met vers 9b waarin staat dat de verlostten des Heren op die weg zullen wandelen.

*9 Daar zal geen leeuw zijn en geen verscheurend dier zal daarop komen; zij worden daar niet gevonden. Maar de verlostten wandelen daarop.*

Geen gewelddadigen - leeuwen of verscheurende dieren - wandelen daarop. Er wandelen, zoals vers 8 zegt ook geen (handels) reizigers en dwazen op. Er wordt geen handel gedreven op die weg en het gaat niet om geldzaken.

Geen dwazen dolen daarop. Een dwaas doolt. Hij dwaalt en weet de weg niet.

Maar vers 10 zegt dat het doel van deze weg Sion is. Voor ons is dat het beeld van het hemelse Sion, het hemelse Jeruzalem, de stad van de levende God.

*10 De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen; eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn, blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen, maar kommer en zuchten zullen wegvlieden.*

Denk eens in, wat een heerlijke toekomst:

- Met gejubel in Sion aankomen.
- Eeuwige vreugde zal op ons hoofd zijn.
- Blijdschap en vreugde zullen wij verkrijgen.

Geen kommer en kwel meer maar:

- Kommer en zuchten zullen wegvlieden (en wegvlieden betekent wegvluchten).

Wat een heerlijke en gezegende weg om op te wandelen en wat een heerlijk einddoel.

De woestijn is een beeld van het vlees en Jezus heeft een weg gebaad door het voorhangsel, dat is zijn vlees zoals Hebr. 10:19/20 zegt:

*Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, zijn vlees.*

Wij, die op reis zijn naar Sion en lopen op die nieuwe en levende weg, die Jezus ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees ... en wij moeten vergeten hetgeen achter ons ligt en niet meer denken aan hetgeen vroeger gebeurde.

En zo mogen wij, met een dankbaar hart, het nieuwe jaar ingaan. En daarbij doen wij

één ding zoals in Filip. 3:13/14 staat:

*14 Maar één ding doe ik: vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstreckende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus.*

Mijn zoon vroeg eens aan mij: Pap, wie was de eenvoudigste van alle apostelen?

Het juiste antwoord was volgens hem: Paulus, want hij deed maar één ding.

Hij deed maar één ding en dat is vergeten wat achter hem lag en hij strekte zich uit naar hetgeen vóór hem lag. Dat was een leuke en opbouwende opmerking.

Al het nieuwe ligt in de Geest en in de vruchten van de Geest.

Die Geest zal ons leiden en sterken en raad geven en leren, ook in dit nieuwe jaar.

- Eer aan de barmhartige  
Vader.
  
- Eer aan de Zoon onze  
Voorspraak, onze  
Advocaat.
  
- Eer aan de Heilige Geest,  
onze Trooster.

Amen.