

Jesaja 30:15

Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn.

Eerst de eerste helft van de tekst. We zullen verlost worden door bekering en rust.

Bekering is geen eenmalige zaak want in de brieven aan de zeven gemeenten in Azië, die genoemd worden aan het begin van het boek Openbaring, staat wel zeven keer geschreven – bijna in alle brieven – dat ze zich moesten bekeren.

Je bekeert je namelijk altijd van iets tot iets b.v.

- Van lauwheid tot ijver
- Van hardheid tot zachtmoedigheid
- Van leeg gepraat tot zinvol gepraat.

Wanneer wij een verlangen hebben, om veranderd te worden naar het beeld van Jezus, dan zal de Heilige Geest ons op dingen

wijzen, die veranderd moeten worden.

En nu komen we tot het 2^e gedeelte van deze tekst:

In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn.

Onze kracht, onze sterkte, waar is die in verankerd?? In stilheid en vertrouwen!

We gaan naar Exodus 14:14. Daar staat: *De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn.*

Wat zal het aandeel van de Heere zijn? Hij zal voor ons strijden! En wat is ons aandeel dan?? Er staat: "gij zult stil zijn".

In vers 15 staat: *Toen zeide de Here tot Mozes: Wat roept gij zo luid tot Mij?*

Hij zag Farao met strijdswagens op hem af komen en voor hem was de schelfzee. En ook de Israëlieten schreeuwden want er staat in vers 10b:

Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en schreeuwden tot de Here.

Ze schreeuwden het uit van angst en Mozes raakte ook wat uit de rust want hij begon luid te bidden en te roepen tot God.

15 Toen zei de Here tot Mozes: Wat roept gij zo luid tot Mij?

Het was zoals bij de storm op het meer. De discipelen schreeuwden het uit van angst maar Jezus lag rustig te slapen.

En toen ze Hem wakker maakten zei Hij tot hen: Waarom zijn jullie zo bang. Waar is jullie geloof??

In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. Uit de stilheid blijkt ons geloof.

In 1 Petrus 3:4 wordt gesproken over *de verborgen mens van ons hart*. Dat is de inwendige mens; hoe wij van binnen zijn.

Die verborgen mens heeft *een onvergankelijke tooi*. Dat is dus iets wat niet vergaat. Hoe ziet

dan die onvergankelijke tooi er uit? Dat is *de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest*.

Een stille geest. Het heeft kenmerkend te maken met zachtmoedigheid want er staat: *een zachtmoedige én stille geest*. En wat staat er dan achter? ... *die kostbaar is in het oog van God*.

Dat was zelfs haalbaar in het oude testament want er staat in vers 5:

Want aldus tooiden zich ook weleer de heilige vrouwen, die hoopten op God, onderdanig aan haar mannen, zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde.

En wanneer is een zuster een dochter van Sara? Dat staat in vers 6: ... *en haar dochters zijt gij, als gij goed doet en u geen schrik laat aanjagen*.

Laat je dus geen schrik aanjagen maar doe gewoon goed en wees gewoon je man onderdanig en wat ben je dan? Een dochter

van Sara. Dat is nuchtere Bijbelse taal.

En wat staat er dan voor de mannen in vers 7 ?

Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer.

Dus met je vrouw omgaan als met broos porselein en haar eer bewijzen.

Omdat er in vers 7 "Desgelijks" staat, is een stille en zachtmoedige geest ook iets kostbaars voor de man.

In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. Onze kracht ligt dus niet in veel woorden maar in stilheid en vertrouwen.

Petrus schrijft in vers 1b:
Dat zij door de wandel hunner vrouwen zonder woorden gewonnen worden, doordat zij uw reine en godvrezende wandel opmerken.

Dus ook hierin ligt de kracht van de vrouw in stilheid en een goe-

de wandel en niet in woordenstrijd. Hier staat dat iemand zonder woorden gewonnen wordt.

Niet alleen in stilheid maar ook in vertrouwen zal onze sterkte zijn. Een ander woord voor "vertrouwen" is "geloof".

Met het schild van vertrouwen, met het schild van geloof kunnen wij al de vurige pijlen van de boze doven zoals in Ef. 6:16 staat:

Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven.

Geloof – het schild des geloofs – is dus een machtig wapen. Het verdrijft alle onnodige zorgen.

Dingen die als brandende pijlen op ons af komen, worden door het schild van vertrouwen gedooft.

Ja, zelfs al de brandende pijlen van de boze zullen op dit schild van vertrouwen gedooft worden.

We gaan nogmaals onze twee teksten, die wij geleerd hebben herhalen:

Jesaja 30:15

Door bekering en rust zult gij verlost worden; in stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn

Ex. 14:14

De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn.

- Hij, de Heere, zal voor ons strijden.
- En wij zullen stil zijn.