

In Jacobus 1:26 en 27 worden twee soorten godsdiensten genoemd namelijk in vers 26 wat een waardeloze godsdienst is en in vers 27 wat de zuivere en waardevolle godsdienst is.

Eerst de waardeloze godsdienst in vers 26

*Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos.*

Dit Woord van God maakt indruk op mij.

Al jaren! Ben ik zagezegd een kletsmaajoer die maar alles zegt wat in mij omhoog komt, dan is mijn godsdienst waardeloos.

En is een zuster een kletstante, wiens mond, zodra zij oren ziet, als een trommel begint te roffelen of als een ratelband begint te ratelen, dan is haar godsdienst waardeloos.

Is dit echt zo? Als ik dit Woord van God goed lees ja, dat is echt zo.

En nu vers 27 daar lezen we het volgende:

*De zuivere en onbevleete godsdienst voor God, de Vader is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.*

In het oog van God is dus omzien naar je naaste belangrijk. Barmhartig zijn voor je naaste wordt als eerste genoemd en als tweede wordt genoemd: jezelf onbesmet van de wereld bewaren.

Denk aan alles wat de media te bieden heeft. De hemelse Vader kijkt of onze godsdienst zuiver en onbevleete is. Dat vindt Hij zeer belangrijk. In Zijn oog is dát de zuivere godsdienst., om jezelf onbesmet van de wereld te bewaren.

Een waardeloze godsdienst, als je daarbij je tong niet in toom houdt.

Een waardevolle godsdienst als je jezelf onbesmet van de wereld weet te bewaren.