

In dorre streken verzadigd worden

*En de Heere zal u voortdurend leiden,
u in dorre streken verzadigen,
en uw gebeente krachtig maken.
(Jesaja 58:11a)*

Dus Gods zegeningen zijn in het geheel niet afhankelijk
van uiterlijke omstandigheden.

Doordat wij in en met Christus opgewekt
en in de hemel gezet zijn
is ons geluk onafhankelijk
van uiterlijke situaties of omstandigheden.

Zijn wij alleenstaand en is het stil om ons heen
dan hebben wij toch het heerlijkste gezelschap wat er is:
de Trooster, de heilige Geest
Die met ons zal zijn tot in eeuwigheid.

En in de felste stormen kunnen we gerust zijn
want de Heer is in ons levensschip.

Voor alle ware discipelen geldt:

*Hij zal u voortdurend leiden,
en u in dorre streken verzadigen.*