

In Christus

We lezen in 1 Cor. 1: 28/31 het volgende:

28 En wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, heeft God uitverkoren, dat, wat niets is, om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen,

God heeft uitverkoren dat wat niets is. En er staat ook: om aan hetgeen wel iets is, zijn kracht te ontnemen.

En waarom heeft God het zo bedoeld? Dat staat in vers 29 *Opdat geen vlees zou roemen voor God.*

De profeet Jeremia sprak hier al over toen hij zei (Jer. 9:23): Zo zegt de Here: de wijze roeme niet op zijn wijsheid, en de sterke roeme niet op zijn kracht, en de rijke roeme niet op zijn rijkdom.

Nee, er valt niets te roemen. God heeft uitverkoren dat wat niets is, om aan hetgeen wel iets

is, zijn kracht te ontnemen, opdat geen vlees zou roemen voor God.

En dan volgen de heerlijke waarheden, genoemd in vers 30:

30 Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing.

Om te beginnen met de eerste regel van dit vers: *Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt.*

Het is niet ons, maar Gods werk, dat wij in Christus Jezus zijn.

Denk aan een veilige burcht. Een zwakke bezetting kan in een veilige burcht standhouden.

We zijn niet alleen van Christus maar we zijn in Christus. We behoren niet alleen bij de burcht maar we zijn in de burcht.

Het is Gods werk en wij mogen dit geloven, want het is waar en we mogen dus daaruit leven.

Dan staat er in Galaten 6:15 het volgende: *besneden zijn of niet besneden zijn, betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is.*

Niets anders dan de nieuwe schepping betekent iets. Er zijn mensen, die godsdienstig zijn en toch geen nieuwe schepping zijn.

Men kan Gods woord lezen, psalmen zingen, giften geven voor de zaak des Heren enz. dit alles kan de oude godsdienstige mens doen.

Het heeft geen zin om de oude mens te dressereren of op te lappen want die is en die blijft onmogelijk.

De godsdienstige oude mens wordt er zo moe van om vermaningen tot het goede te horen; hij wordt moe van dat gezeur; hij wordt het beu.

Totdat hij Jezus als Redder en Verlosser heeft aangenomen en Gods gerechtigheid aanvaard; dan komt hij of zij als een klein kind in Christus ter wereld. Maar wel uit God geboren met in beginsel Gods natuur in zich.

En daarom gaan we naar 2 Cor. 5:17 waar staat.

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God.

Deze nieuwe mens heeft in beginsel deel gekregen aan de goddelijke natuur (hij is uit God de Vader geboren) en die nieuwe mens houdt ervan, heel natuurlijk, om het goede te doen en elke vermaning hiertoe te horen.

Wat een geweldig groot verschil is er tussen de nieuwe schepping en de oude schepping.

Er staat: het oude is voorbijgegaan en het nieuwe is gekomen.

Als we wedergeboren worden, komen we als een klein geestelijk kind ter wereld. Daarom spreekt Petrus er over in 1 Petrus 2:2 dat wij als pasgeboren kinderen zullen verlangen naar de redelijke, onvervalste melk van het woord, opdat wij daardoor zullen opwassen tot zaligheid.

Dat is dus nodig dat wij opwassen, opgroeien van kinderen naar jongelingen en van jongelingen tot vaders.

We kunnen ook zeggen dat er door het woord meer en meer van het nieuwe in ons geschapen wordt.

In Christus is alles volbracht. Hij heeft onze oude mens met zijn praktijken in de dood gebracht en wij hebben de nieuwe mens aangedaan.

En nu gaat het erom, dat wij als nieuwe mensen wandelen en het oude wegdoen, dat wat uit ons vlees naar boven komt, en dat wij de nieuwe mens aandoen.

Dst staat in Col. 3:8 t/m 17.

Daar staat in feite: je bent een nieuwe schepping en Christus is nu je leven. Handel daar naar in je dagelijks leven door het oude weg te doen en het nieuwe leven meer en meer aan te doen:

8 Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond.

9 Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd hebt.

Lieg niet meer, staat er. Je hebt immers de oude mens met zijn praktijken afgelegd. Wordt niet meer heftig en kwaad en laster niet meer, want het oude is immers door en in Christus voorbijgegaan en het nieuwe is gekomen.

10 En de nieuwe aangedaan hebt, die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn Schepper,

Ook de nieuwe mens hebben wij aangedaan. Wij hebben in

beginsel deel gekregen aan de goddelijke natuur. We hebben er zin in om het goede te doen en om onderwezen te worden zodat wij veranderd worden tot volle kennis naar het beeld van de Schepper van de nieuwe mens.

11 Waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en Skyth, slaaf en vrije, maar alles en in allen is Christus.

Wat een prachtige en ware woorden: alles is Christus en in allen is Christus.

En omdat Christus alles in ons is mogen we het geheel van Hem en zijn woord verwachten en het nieuwe leven meer en meer aandoen. Daar zijn wij immers door God toe uitverkoren. Ook zijn wij door Hem geliefd.

12 Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

Laten we met het laatste beginnen. Doet aan geduld want de Heer heeft ook zo veel geduld met ons. Laten we dan ook geduld hebben met elkaar en ook met onszelf.

Het komt niet allemaal op één dag, het is een groeiproces. Het is opwassen tot zaligheid, zoals Petrus het zo goed schreef.

13 Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.

Wordt je soms gegriefd door een ander? Vergeef het hem of haar. Denk eraan, hoeveel God u en mij vergeven heeft. Zelfs tot zeventig maal zeven maal toe.

Gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.

14 En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.

Wat voor liefde zullen wij dan aan doen. Niets anders dan de liefde van Christus in ons. Dat die zal toenemen. Er zijn in de judo sport verschillende soorten banden te behalen met verschillende kleuren.

Maar deze band van liefde, die christenen mogen behalen, wordt de band der volmaaktheid genoemd.

15 En de vrede van Christus, tot welke gij immers in een lichaam geroepen zijt, regere in uw harten; en weest dankbaar.

Dan gaat de vrede van Christus regeren in onze harten. Die is dan de baas. Die regeert. En de dankbaarheid neemt toe want bij het nieuwe leven hoort dat wat in in en onder alles zullen danken, zoals geschreven staat (1 Thes. 5:18):

Dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.

16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in

alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijk liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten.

17 En al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God, de Vader, dankende door Hem!

Iemand zat een levenslange gevangenisstraf uit (laten we hem Mike noemen) maar toen kwam er een nieuwe koning en hij kreeg clementie.

Hij mag de gevangenis verlaten; hij is vrij; hij is verlost maar de keus is aan Mike om daar gebruik van te maken.

Laten we kiezen voor de vrijheid, want Jezus heeft ons verlost. Laten we staan in de vrijheid, waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Hij is ons geworden tot: verlossing.

Na alles wat wij gehoord hebben nog enkele vragen:

- Hoe weet u, dat u in Christus bent?

En laten we onze kernteksten samen uit ons hoofd leren:

1 Cor. 1:30 Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing.

2 Cor. 5:17

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God.