

## Ik vermag alle dingen

We lezen in Filip. 4:13 een opmerkelijk woord van Paulus. Hij schrijft daar:

*13 Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.*

Deze tekst is een persoonlijk getuigenis van Paulus.

Maar bij God is geen aanzien van de persoon, dus als Paulus dit door genade kon zeggen, dan is er ook genade voorhanden dat ook wij dit getuigenis kunnen gaan geven.

Wat een getuigenis! Ik kan alle dingen aan die in mijn leven op mij afkomen! Ik krijg daar kracht voor van God.

Er staat immers: *Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.*

Het geheim zit in de woorden "door Hem". Zoals een rank verbonden is aan een wijnstok. De rank is "in Hem".

De rank krijgt door die verbinding de kracht en de levens sappen van de Wijnstok. Het leven van de Wijnstok vloeit in de rank.

Je kunt dan alles aan; er is niets wat je niet aan kunt.

Paulus had iets belangrijks geleerd en dat lezen we in vers 11b waar staat:

*... want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer.*

Dat is ook iets wat wij mogen leren.

*12 En ik weet wat het is vernederd te worden, ik weet ook wat het is overvloed te hebben;*

*in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden,*

*zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden.*

En dan in vers 13: *Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.*

Als hij honger leed, nam hij daar genoeg mee en als hij overvloed had ook.

Maar dat niet alleen. Hij zegt immers: in elk opzicht en in alles ben ik ingewijd.

Hij kon dus genoeg nemen met alle dingen, die hem in het leven overkwamen.

En hoe zwakker wij zijn in onszelf, des te grotere vreugde is het voor God om ons met Zijn alles vermogende kracht te zegenen!

Het verbonden zijn van de zwakke rank met de levende Wijnstok is zo groot dat Johannes schrijft in 1 Joh. 3:6: Ieder die in Hem blijft, zondigt niet.

Dan gaan we nog naar Psalm 84 waar staat in vers 5:

*Welzalig zijn zij die in Uw huis wonen, zij loven U voortdurend.*

Wat een kracht geeft de lofprijzing.

*6 Welzalig de mens van wie de kracht in U is; in hun hart zijn de gebaande wegen.*

Dit is een zaligspreking voor de mensen, die hun sterkte in God hebben en niet in zichzelf. Zij zijn ook zalig, omdat zij de gebaande wegen kennen.

Omdat Jezus die weg gebaand heeft, door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, kunnen wij volgen. <sup>1</sup>

*7 Gaan zij door het dal van de moerbeibomen, dan maken zij God tot hun bron;*

De NBG vertaling spreekt over een dal van balsemstruiken, omdat dit een pelgrimslied is en er in de buurt van Jeruzalem een algemeen bekend dal was, dat bekend was om zijn dorheid en woestheid.

Daar moesten sommige pelgrims doorheen trekken.

---

<sup>1</sup> Hebr. 10:19/20

En dan lezen we verder in Psalm 84:

*8 Zij gaan voort van kracht tot kracht, zij zullen verschijnen voor God in Sion.*

Zij gaan niet voort van klacht tot klacht maar van kracht tot kracht. En zó zullen zij voor God in Sion verschijnen.

We gaan ook nog naar Psalm 118:24

*Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft; laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn.*

We kunnen zeggen dat de Heere elke dag in ons leven - met zijn specifieke gebeurtenissen maar ook met de gewone alledaagse dingen – voor ons gemaakt heeft.

Men kan ook zeggen dat Hij die voor ons ontworpen heeft.

God heeft voor elke dag in ons leven ook goede werken bereid. Die goede werken heeft Hij van

te voren bereid, opdat wij daarin zouden wandelen.

Dat staat helder en duidelijk in Efeze 2:10

*Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.*

Men kan ook zeggen – zoals mensen in het zakenleven een agenda hebben – dat er ook voor een kind van God zo'n hemelse agenda bestaat, niet alleen van ontmoetingen met mensen, maar ook van de alledaagse dingen die gebeuren moeten.

Opstaan, je wassen en aankleden en dan gaan ontbijten zijn ook goede werken. Het zou toch niet goed zijn, om ongewassen en ongeschoren en met een lege maag aan de nieuwe dag te beginnen.

Er staat dat wij Zijn *maaksel* zijn, in Christus Jezus geschapen. En dat betekent heel eenvoudig dat u en ik een nieuwe schepping zijn.

Door genade zijn wij geschapen tot nieuwe mensen. In ons hart woont de Heere Jezus door Zijn Geest. Hij is de onuitputtelijke bron van leven in ons.

Nogmaals onze prachtige kern-tekst genoemd in Filip. 4:13

*Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.*