

## **Ik ben is Zijn Naam**

We gaan luisteren naar de "Ik ben" en Hij spreekt door Zijn Woord en Geest/

Bij de brandende braamstruik noemde de "Engel van de Heere" op verzoek van Mozes Zijn naam en die luidt: *Ik ben die Ik ben.*

De "Engel van de Heere" is Jezus voor Zijn vleeswording. Hij heeft immers gezegd: "Ik en de Vader zijn één".

Jahwé - Ik ben - Ik blijf altijd dezelfde; Ik ben alom tegenwoordig. Ik verander niet: Ik ben, ,die Ik ben.

De naam Jahwé komt ongeveer 6800 keer voor in het oude testament.

Jezus sprak de volgende woorden uit:

- Ik ben het brood des levens.
- Ik ben het licht der wereld.
- Ik ben de deur.
- Ik ben de goede Herder.

- Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

- Ik ben de ware Wijnstok.

## **Ik ben het brood des levens:**

*En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Joh. 6:35)*

Zoals wij in het natuurlijke leven voedsel nodig hebben, om te kunnen leven, noemt Jezus zich hier: het Brood des levens.

Alle geestelijke leven is geheel van Hem afhankelijk. Jezus stilt de dorst en de honger naar het leven.

Wanneer wij voortdurend van het Brood des levens eten en van het levende water drinken, zullen wij nimmermeer hongeren en nimmermeer dorsten. Wij zullen steeds verzadigd zijn van Hem en leven door Hem.

## **Ik ben het licht der wereld:**

*Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. (Joh. 8:12)*

Wat een uitspraak van Jezus! Hij is het Licht der wereld en wat een belofte volgt, als we Hem volgen! Dan zullen wij nimmer in de duisternis wandelen maar het licht van het leven in ons binnenste hebben.

### **Ik ben de deur:**

*Ik ben de Deur; als iemand door Mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. (Joh. 14:6)*

Jezus is de deur tot behoudenis. We zullen daarna ingaan wanneer het donker wordt in de veilige omheining en alleen uitgaan met Hem als de goede herder.

*De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. . (Joh. 10:10)*

We zullen weide vinden, leven en overvloed!

### **Ik ben de goede Herder:**

*Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. (Joh. 10:11)*

Hij heeft ons lief en heeft Zijn leven voor de schapen ingezet.

Wat een tegenstelling met de dief. Die komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan.

Maar Jezus kwam om ons leven te geven en overvloed. Jesaja profeteerde een overvloedige voeding voor onze ziel toen hij in Jes. 55:2 sprak:

*Luister aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed.*

### **Ik ben de weg, de waarheid en het leven:**

*Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.*

*Niemand komt tot de Vader dan door Mij.. (Joh. 14:6)*

Niemand kan tot de Vader komen dan alleen door Hem. Er is geen andere weg.

### **Ik ben de ware wijnstok:**

*Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier.*

*Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. (Joh. 15:1)*

Ik ben de Wijnstok. Jezus kon geen betere vergelijking bedenken. Een wijnstok! Hij zegt niet: Ik ben de Palmboom of Ik ben een Ceder. Nee, Hij zegt: Ik ben de Wijnstok.

Door melk wordt men gesterkt en van wijn wordt men vrolijk. Dat is precies wat wij nodig hebben en daarom sprak Jesaja in hoofdstuk 55:1

*O, alle dorstigen, komt tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet; ja*

*komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk.*

Het is gratis voor de dorstigen. Er is genoeg want er staat: komt tot de wateren. Het kost geen geld; het is voor niets, zonder prijs.

En wat kunnen wij kopen zonder prijs? Wijn en melk. Van wijn wordt men vrolijk.

Toen de discipelen op de Pinksterdag met de heilige Geest vervuld werden, waren er omstanders die spottend zeiden, dat ze teveel zoete wijn op hadden.

Ze hadden waarschijnlijk nog nooit gezien, dat mensen zó vol blijdschap konden worden, zonder het drinken van aardse wijn.

Jezus sprak, dat wij de ranken zijn. Verbonden aan deze wijnstok. En Hij drukt op ons hart om in Hem te blijven en niet uit Hem te gaan. *Blijf in Mij gelijk Ik in u.*

Hij zegt niet: Kom in Mij maar blijf in Mij. Hij gaat er van uit dat wij in Hem zijn.

*Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht.*

Dan dragen we dagelijks veel vrucht en wij weten immers wat de vrucht van de Geest is.

Laten we ze opnoemen: Liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedheid, zachtmoedigheid, trouw, zelfbeheersing.

In vers 8 staat: *Hierin is mijn Vader verheerlijkt, als gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.*

Het gaat om het sap van de Wijnstok. Zijn zachtmoedigheid, Zijn liefde, Zijn geduld, Zijn goedheid enz. Het gaat om het leven van Jezus in u en mij.

Wat schreef Paulus over deze hemelse wijn in Efeze 5:18/19?

*En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest,*

*en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelij-*

*ke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart,*

*En dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus.*

*Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods.*

Wordt vervuld met de Geest, met de hemelse wijn. Dan zingen wij en zijn wij dankbaar en zijn wij elkaar onderdanig en zo wandelen we in de vreze Gods.