

Iets over de gemeente

De gemeente is ontstaan op de Pinksterdag. Nadat eerst de apostelen en hen die er bij waren in de bovenzaal met de Geest waren gedoopt, verkondigde Petrus het woord aan de menigte mensen die te hoop liep.

Hij wees hen in zijn toespraak de weg tot behoudenis door het werk van de gekruisigde en opgestane Heer: Jezus Christus.

Er staat daar over in Handelingen 2:38 en 41:

38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

Op die dag werden er dus ongeveer 3000 zielen aan de gemeente toegevoegd.

De gemeente is gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. (Ef. 2:20) En een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen" (1 Cor. 3:11)

Er bestaat maar één lichaam van Christus, één gemeente want er staat in 1 Cor. 12:13

Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt.

Door die ene Geest zijn wij tot één lichaam gedoopt en die Geest is een offergeest want er staat in Hebr. 9:14 dat Christus door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft.

Daarom worden ook de leden van het lichaam van Christus in Romeinen 12:1 hiertoe opgeroepen:

I Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

Die eredienst vindt dus niet alleen op zondag plaats maar dit geldt voor iedere dag.

Daarover sprak Jezus ook in Lucas 9:23/24 waar staat:

23 Hij zei tot allen: Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme dagelijks zijn kruis op en volge Mij.

24 Want ieder, die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder, die zijn leven verloren heeft om Mijnenwil, die zal het behouden.

Wie dus dagelijks zijn eigen leven om Zijnenwil verliest door die zelfverloochening, die zal het behouden, of, zoals een andere vertaling het zegt, die zal het vinden. Zo'n leven is heerlijk en zinvol!

Efeze 4:12 noemt dat Hij, het hoofd van het lichaam, aan dat lichaam heeft gegeven:

Zowel apostelen als profeten, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon.

Het is Gods bedoeling, dat wij door hun dienst in elk opzicht naar Hem, het hoofd van het lichaam, zullen toegroeien, zoals Efeze 4:15 het noemt:

15 Maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus.

Christus is het hoofd van de gemeente. En als wij ons aan de waarheid – dat is Gods woord – houden, dan groeien wij, in liefde, in elk opzicht naar Hem toe.

Het lichaam wordt bijeengehouden door, zoals vers 16 het zegt: *de dienst van al zijn geledingen – naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent.*

Hoe heerlijk is het, en welk een voorrecht is het, om bij diezelfde Gemeente te behoren, waar ook Paulus, Petrus, Jacobus en alle christenen uit de eerste christengemeente bij behoorden.

Paulus heeft brieven aan Timotheüs geschreven, hoe men zich moet gedragen in het huis Gods, de gemeente van de levende God.

1 Tim. 3:15

Mocht ik nog uitblijven, dan weet gij hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid.

1 Tim. 3:16

En buiten twijfel, groot is het geheimenis der godsvucht: Die Zich geopenbaard heeft in het vlees.

Mocht u tot die gelukkigen behoren, die dat geheimenis hebben leren kennen in hun leven.

De gemeente, waarvan Christus het hoofd is en al Zijn ware volgelingen de Gemeente vormen.

Jezus is de Opperherder van de gemeente en Hij zegt over Zijn schapen:

Zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. (Joh. 10:16).

En als deze ware volgelingen van Jezus hun dienst goed vervuld hebben, hoe goed zal het dan klinken in hun oren, als zij straks deze woorden van Hem zullen horen:

Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal Ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.

(Mt. 25:21)