

Het voorhangsel, Zijn vlees

We lezen in Hebr. 10:19/20 de volgende opmerkelijke woorden:

19 Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,

20 langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd, door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees.

Om het heiligdom binnen te kunnen gaan, wordt allereerst gesproken over het bloed van Jezus.

Daardoor hebben wij vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom.

Maar er wordt tevens in vers 20 gesproken over een weg om in te gaan in het heiligdom.

En als er sprake is van een WEG dan moeten we ook denken aan een beginpunt en een doel, waarheen de weg leidt.

Jezus heeft die weg naar binnen geopend door als eerste die weg te gaan, dwars door het voorhangsel heen.

Er staat een lied in het boekje dat "Opwekking" (nr. 192) maar er klopt iets niet in dat lied. Dat lied luidt:

"Ik kom in uw heiligdom binnen, 't voorhangsel ga ik voorbij".

Maar wij moeten niet het voorhangsel voorbij gaan maar er doorheen gaan.

Want Jezus heeft door dat voorhangsel een nieuwe en levende weg ingewijd. En "ingewijd" betekent dat er meer zullen volgen.

En die weg ging door Zijn vlees, wat ook ons vlees is.

Er staat verder dat die weg nieuw is. Jezus kwam met het nieuwe. In Mt. 5:38 en verder lezen we over het nieuwe, waar Jezus mee kwam. Het oude

wordt genoemd in vers 38 "oog voor oog en tand voor tand."

Zegt iemand een krenkend woord tegen je, dan zeg je een krenkend woord terug en wordt iemand kwaad op je, dan wordt je ook kwaad. Maar dat is het oude.

Jezus kwam met het nieuwe en dat staat in vers 39: "maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe.

En in vers 41: "dwingt iemand je voor één mijl, ga er twee met hem". En in vers 44: "zegen hen die u vervloeken en doe goed aan hen, die u haten".

En zoals in Romeinen 12:21 staat: "Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede."

Dat is het nieuwe waar Jezus mee kwam en dat kan weer alleen, als wij een nieuwe schepping zijn. Om die nieuwe weg te kunnen gaan, moet je een nieuw hart hebben en dat staat in Ez. 36:26

Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven; Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven.

Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

Met een nieuw hart in ons binnenste en een nieuwe geest kunnen wij ook deze nieuwe en levende weg gaan, die Jezus ons heeft ingewijd.

Die weg, die Jezus voor ons ingewijd heeft, is ook een levende weg.

Het is een uiterst interessante en levendige weg met geweldige resultaten. Wat een resultaat heeft het gaan van deze weg Jezus niet gebracht.

Er moest een weg worden ingewijd en dat kostte tijd. Toen Jezus aan het einde van die weg gekomen was, riep Hij: Het is

volbracht en wat gebeurde er toen:

51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën.

(Mt. 27:51)

De reactie op het sterven van Jezus was, dat het voorhangsel van boven naar beneden in tweeën scheurde, alsof uitgebeeld werd dat er een weg doorheen gebaad was.

Hij heeft die weg ingewijd en dat komt ook goed tot uiting in Hebr. 6:19 /20

19 Deze hoop (de hoop om aan het beeld van Jezus gelijkvormig te worden) hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is, en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.

De sterke tros waaraan het anker der hoop verbonden is, gaat – zoals vers 19 het zo mooi in enthousiaste scheepstaal uitbeeld – uit van de ziel van ons levenschip en is uitgeworpen als een

veilig en vast anker, dat reikt tot binnen het voorhangsel.

20 Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, Die naar de ordening van Melchisedek Hogepriester geworden is in eeuwigheid.

Let wel op het woord "Voorloper". Wij mogen Hem op deze gebaande weg volgen.

Hij is als Voorloper binnengegaan. Een voorloper beeldt uit dat er anderen zullen volgen anders zou Hij een "alleenloper" genoemd kunnen worden.

Maar Hij is onze Voorloper en wij mogen volgen.

Hij heeft als Eerste een nieuwe en levende weg gebaad, door het voorhangsel, dat is Zijn vlees.

Ik ben in Nieuw-Guinea geweest en daar is veel ondoordringbaar oerwoud. Maar als daar doorheen een weg is gebaad, dan gaat het zoveel gemakkelijker.

Jezus heeft dit grote werk gedaan en wij mogen Hem op deze nieuwe en gebaande weg volgen. Achter de Voorloper aan!

Elke dag datgene wat uit ons vlees naar boven komt, door de Geest in de dood geven zoals staat in Romeinen 8:13

Als u door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zult u leven!