

Het roepen van de vier cherubs

*En de één riep de ander toe:
Heilig, heilig, heilig
is de Here der heerscharen,
de ganse aarde
is van zijn heerlijkheid vol.*

Er is geen enkele sprake van dwang of moeten,
dat deze cherubs dit roepen.
Het is ook niet een uit het hoofd geleerde regel
die zij telkens maar moeten opdreunen.

Nee, absoluut niet!
De Heere is heilig en rechtvaardig,
maar ook rijk aan goedheid,
barmhartigheid, wijsheid,
geduld en verdraagzaamheid.

En die is zo oneindig groot
en hoog en diep en wijd,
dat zij zich telkens weer
opnieuw verbazen
en Hem eer bewijzen.