

Het opstandingslichaam *Het nieuwe lichaam*

De woorden: *Het nieuwe lichaam* staan als cursieve toevoeging geschreven boven 1 Cor. 15:35 waar staat:

Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug?

Met wat voor lichaam komen zij terug?
We kunnen veilig zeggen, dat ons nieuwe lichaam nooit oud zal worden; er worden zagezegd geen verjaardagen meer gevierd.

Wat het nieuwe lichaam van Jezus betreft:

Zijn nieuwe lichaam droeg kenmerken van Zijn oude lichaam. Hij was bijvoorbeeld herkenbaar aan Zijn littekens.

Zijn gezicht leek op het gezicht van Zijn oude lichaam want over de Emmaüs gangers staat vermeld in Lucas 24:31

En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem.

Dus er zaten herkennings kenmerken van Jezus oude lichaam in Zijn nieuwe lichaam.

We mogen daarom veronderstellen, dat dit ook het geval zal zijn met ons nieuwe lichaam.

Hij had een lichaam van vlees en beenderen zoals in vers 39 staat:

Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. Raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb.

Hij kon ook met Zijn nieuwe lichaam eten;

Hij was geen geest want Hij at vis. Lucas 24:41 en verder verhaalt:

Hij zei tegen hen: Hebt u hier iets te eten? En zij gaven Hem een stuk van een gebakken vis en een honingraat. En Hij nam het aan en at het voor hun ogen op.

Als Hij vis at, dus had Hij ook tanden en kiezen.

Wij mogen daarom veronderstellen, dat ook wij met ons nieuwe lichaam kunnen eten en dat we tanden en kiezen zullen hebben. Maar we hoeven gelukkig nooit meer naar een tandarts.

Hij kon snel een reis maken van de ene plaats naar de andere, maar Hij verscheen aan Zijn discipelen nooit op twee plaatsen tegelijk.

Als Jezus Zijn discipelen verliet na een verschijning in Zijn nieuwe lichaam, kon Hij toch horen wat ze spraken, want Jezus haalde de woorden van Thomas aan bij Zijn verschijning aan hem en de andere discipelen.

Jezus zag er in Zijn nieuwe lichaam uit als een man van circa 33 jaar.

Er is een theorie, waar nogal wat christenen in geloven, dat het nieuwe lichaam bij onze opstanding zal zijn als gelijkend op een mens van 33 jaar.

Er bestaat in Londen een gebouw dat "The Temple of London" heet waar kruisvaarders begraven zijn.

Als men daar naar binnen gaat en hun graven bekijkt, dan ziet men op die graven, dat ze allemaal de leeftijd van 33 jaar vermelden.

Dat is niet hun werkelijke leeftijd maar ze geloofden, dat zij bij de opstanding er uit zouden zien als mensen van 33 jaar oud, want Jezus was 33 jaar oud toen Hij opstond uit de doden.

Hier is geen bijbels bewijs voor maar een theorie die mogelijk waarheid kan worden.

Jezus kon Zijn nieuwe lichaam zichtbaar maar ook onzichtbaar maken. Zijn nieuwe lichaam stond onder volmaakte controle van Zijn geest.

Hoe kwam Jezus bij zijn opstanding aan Zijn nieuwe kleren? De windsels die om Zijn oude lichaam gewikkeld waren, lagen namelijk netjes opgerold in het graf.

We kunnen stellen dat de almachtige Vader die Hem heeft opgewekt uit de dood, ook zorgde voor nieuwe kleren.

En dat zal Hij ook met ons doen, als wij opstaan uit de dood of opgenomen worden, als Hij komt.

Jezus sprak in Mt. 22:30

Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven, maar ze zijn als engelen van God in de hemel.

Ook staat geschreven over Jezus in Markus 3:34/35

En terwijl Hij rondom Zich keek naar hen die om Hem heen zaten, zei Hij: Zie, Mijn moeder en Mijn broeders; want wie de wil van God doet, die is Mijn broeder en Mijn zuster en Mijn moeder.

Wij weten, dat echtgenoten in hun nieuwe

lichaam, niet als man of vrouw maar als engelen in de hemel zullen zijn.

Op aarde hebben zij lief en leed met elkaar gedeeld en zijn een offer van liefde geweest zijn voor elkaar.

En daar de liefde, zoals 1 Cor. 13 ons leert, nooit vergaat, mogen wij veronderstellen, dat ook zij in hun nieuwe lichaam een zuivere relatie in genegenheid en respect voor elkaar zullen hebben.

In ieder geval is het zo wat in 1 Cor. 2:9 staat:

Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen, die Hem liefhebben.

Op een begrafenis van een christen zei een ouderling deze woorden:

Al ligt er nog zo'n dikke steen of marmeren plaat op zijn graf; als hij opgewekt wordt uit de dood en een nieuw lichaam krijgt, gaat hij met zijn lichaam dwars door die afdekplaat heen, als is die nog zo dik.

Immers, Jezus ging met Zijn opstandingslichaam ook dwars door muren en deuren heen.

Het nieuwe opstandingslichaam is niet aan materie of aantrekkingskracht van de aarde gebonden maar is daar volkomen vrij van.

We gaan verder met de woorden van Paulus over het opstandingslichaam in 1 Cor. 15:41/42a

De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de

glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn.

Zoals de glans van de zon anders is dan die van de maan, en zoals de sterren ook onderling van glans verschillen, zo ... en niet anders ... zal het ook zijn met de opstanding van de doden.

De misdadiger, die naast Jezus aan het kruis hing en bijna aan het eind van zijn tot Jezus zei: (Luc. 23:42)

Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent.

Kreeg van Jezus te horen:

Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.

Deze misdadiger werd op het nippertje gered maar heeft in zijn nieuwe lichaam bij de opstanding niet dezelfde heerlijkheid en uitstraling (glans) als bijvoorbeeld Paulus.

Paulus sprak in 2 Tim. 4:7/8

Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden.

Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid, die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.

Het zal geen echte krans zijn maar een inwendige heerlijkheid zoals staat in 2 Thes 1:10a

Wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven.

Wat zullen wij dan met bewondering zien? We zullen Hem zien in elkaar. Christus in ons, de hoop van de heerlijkheid. Maar toch zal de glans van de ene ten opzichte van de andere verschillen.

De ene ster verschilt van de andere in glans. Het zijn allemaal sterren die stralen maar de glans verschilt. En Paulus schreef: Zo is het ook met de opstanding der doden.

Paulus schreef in Galaten 4:19 dat hij in barensood verkeerde, totdat Christus gestalte in hen had verkregen.

Paulus schreef aan de Korintiërs: Jullie zijn nog vleeselijk, nog jonge kinderen in Christus. Er is nog afgunst en ruzie en tweedracht onder u.

Daarom is het zo belangrijk, om in het leven van alle dag de vrucht van de Geest, de deugden van Jezus aan te doen zoals Paulus schrijft in Col. 3:12

Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.

Door deze deugden aan te doen - zoals men een warme jas aan trekt - doet men de Here Jezus aan zoals Paulus schrijft in de Romeinen 13:14a

Maar bekleed u met de Heere Jezus.

We kunnen dus groeien in de genade, ons bekleden met de deugden van Christus, de vrucht van de Geest.

Het verschil van glans blijkt ook uit 2 Korintiërs 5:10 waar staat:

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Wij zullen het uiteindelijke resultaat in ons nieuwe lichaam wegdragen en de glans van dat nieuwe lichaam is verschillend als de glans van de sterren onderling.

Wat veel christenen niet weten is het feit, dat er een opstanding zal zijn van rechtvaardigen maar ook van de onrechtvaardigen.

Iedereen krijgt een nieuw onsterfelijk lichaam, ook zij die in de poel des vuurs terecht komen.

Paulus heeft het in Handelingen 24:15 over een opstanding van de doden, zowel van rechtvaardigen als van onrechtvaardigen.

Vooraf aan de schepping van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal er een laatste opstanding plaatsvinden waarover Jezus gesproken heeft in Johannes 5:28/29

De tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen.

En zij zullen eruit gaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.

Paulus noemt in 1 Cor. 15:40 wanneer Hij spreekt over het opstandingslichaam:

Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van de aardse is verschillend.

Er zal verschil zijn in glans. De mensen die behouden worden uit de heidenen bij de laatste opstanding krijgen, zoals Paulus het noemt, een andere heerlijkheid in hun lichaam dan van b.v. van de bruid van Jezus.

Hoe zal het zijn in de eeuwigheid ??

In één van de laatste hoofdstukken van de Bijbel namelijk Openbaring 21 wordt daar over gesproken.

Het gaat om een geweldige heerlijkheid voor iedereen die behouden wordt. Daarover lezen we in Openbaring 21:9 en verder:

9b Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien.

En toen kreeg Johannes het nieuwe Jeruzalem te zien. Dus het nieuwe Jeruzalem, de stad, is een beeld van de bruid, de vrouw van het Lam.

11 Zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbare edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis.

De bruid van Jezus heeft de natuur van Jezus in zich, Zijn zachtmoedigheid, Zijn geduld, Zijn goedheid en reinheid.

De bruid heeft zich gereedgemaakt in de tijd dat zij op aarde was. Zij heeft zich bekleed met de vrucht van de Geest, de deugden van Christus. Zij hebben "hemelse lichamen."

We zien drie feiten in Openbaring 21:24

En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.

1. Naties, volken.
2. Koningen over die volken.
3. Het nieuwe Jeruzalem, de bruid.

Ook is het nieuwe Jeruzalem de stad, de woonplaats van de bruid van Christus, en die daalt straks neder uit de hemel op de nieuwe aarde.

De volken zullen bij het licht van de stad wandelen en de koningen der aarde brengen de heerlijkheid van de volken in de stad. Zo staat het er en niet anders !

In Openbaring 22 krijgen we nog een extra aanvulling namelijk over de rivier van levend water, die ontspringt uit de troon van God en het Lam.

Alles wordt gevoed en gelaafd vanuit de troon van God en het Lam.

En de werkingen van de heerlijke heilige Geest stromen als een rivier van levend water uit de troon.

En dan wordt er gesproken over het geboomte des levens! En de bladeren daarvan, die tot genezing van de volkeren zullen zijn!

Er zal geen ziekte zijn maar toch gaat er vanuit de troon van God en het Lam via de bladeren van het geboomte des levens een helende werking op de volkeren uit:

Openb. 22:2b

En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.

Denk aan het laatste oordeel en de velen die wel behouden worden maar nog innerlijke heling nodig hebben. Wonderlijke woorden, waar we over kunnen nadenken.

De profeet Jesaja schrijft over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde nog het volgende in Jesaja 65:17/18

Opmerkelijk in die woorden is, dat aan wat vroeger was, niet meer gedacht zal worden; het zal niemand in de zin komen:

Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden, ze zullen niet meer opkomen in het hart.

Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap.

Laten we dus, en dat is de aansporing voor het heden, de Heere Jezus aan doen, Zijn deugden in ons dagelijks leven. Want deze deugden van Jezus zal onze glans zijn in de eeuwigheid.

Col. 3:12 Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.