

Verzoeking - beproeving

We gaan het hebben over het verschil tussen een verzoeking en een beproeving.

In Jacobus 1:13 staat:

Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.

Dus:

1. God kan door het kwade niet verzocht worden; dat is onmogelijk.
2. En Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking.

Een verzoeking is een verleiding tot het kwade, en dat kan van God niet uitgaan. Een verzoeking is gericht op het negatieve.

En waar komt de verzoeking vandaan? Er staat hierover in Jacobus 1:14

Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zui-

ging en verlokking zijner eigen begeerte.

Dáár komt de verzoeking dus vandaan. Zij komt voor uit de zuiging en verlokking van onze eigen begeerte.

Dat wij dat merken, betekent niet dat wij dan gezondigd hebben. Nee want in vers 15 staat:

Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort.

Dat is duidelijke taal en men kan in dit opzicht dwalen en alleen de duivel - die ook wel de verzoeker genoemd wordt - van alles de schuld geven.

Natuurlijk is het zo dat de verzoeker bij ons voet aan de grond wil krijgen, maar dat gebeurt alleen als wij toegeven aan deze zuiging en verlokking.

Dan vindt het "daarna" plaats; de begeerte wordt bevrucht.

Dus op dit punt kan men dwa-
len, als men zou denken, dat de
verzoeking van God komt.
Vandaar ook dat Jacobus schrijft
in de volgende verzen:

*16 Dwaalt niet, mijn geliefde
broeders.*

*17 Iedere gave, die goed, en elk
geschenk, dat volmaakt is, daalt
van boven neder, van de Vader
der lichten, bij wie geen veran-
dering is of zweem van omme-
keer.*

Wat de bede in het onze Vader
betreft, zou beter de woorden
van Jezus weergegeven kunnen
worden met de volgende woor-
den:

*En leid ons niet in bekoring
maar verlos ons van het kwade.*