



Uw woord

is een lamp voor mijn voet
en een licht op mijn pad
(Ps. 119:105)

Het eerste huwelijk

We gaan het hebben over het eerste huwelijk, daarna over andere relatievormen en vervolgens over het laatste huwelijk, dat in de Bijbel genoemd wordt.

Het eerste huwelijk kwam tot stand in het paradijs.

We lezen in Genesis 2:20 dat de mens namen gaf aan de dieren, maar voor zichzelf vond hij geen hulp, die bij hem paste:

En de mens gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds, maar voor zichzelf vond hij geen hulp, die bij hem paste.

God zag deze nood en sprak in 2:18
Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.

En dan lezen we in 2:21/22
Toen deed de Here God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij één van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees.

En de Here God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens.

Als Adam wakker wordt na zijn eerste operatie onder "narcose" ziet hij voor het eerst zijn prachtige geschapen vrouw.

Zijn vreugde daarover is te groot dat hij nog gewoon kan spreken en daarom staat het eerste lied¹, dat in de Schrift vermeld wordt, in vers 23:

Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees.

Volgens schriftkenners missen onze vertalingen de uitdrukingskracht van het Hebreeuws en in gewoon Nederlands zong Adam zo ongeveer het volgende uit:

Geweldig ... daar is zij ... eindelijk!

Zoals bij een huwelijks ceremonie de vader naast de bruid loopt en haar tot de bruidegom leidt, zo lezen wij dit ook bij het eerste huwelijk, want er staat in 2:22: "... en Hij bracht haar tot de mens."

De Vader leidt de bruid naar de bruidegom die zijn vreugde uit in een lied.

Er staat in Genesis 1:27.
En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Het hele menselijke geslacht is uit één enkele gemaakt om op de hele oppervlakte der aarde te wonen, leert ons Hand. 17:26

¹ Volgens de heer van Rooij, professor en doctor in de theologie.

Het is dus bijbels gezien onzin dat wij van de apen afstammen. God heeft uit één enkele (Adam) het hele menselijke geslacht gemaakt. Ook Eva is uit die ene enkele voortgekomen. De man is niet uit de vrouw maar de vrouw uit de man.

We zijn in feite familie van elkaar. Laten we daarom zuinig op elkaar zijn en met respect elkaar behandelen want we zijn geschapen naar Gods beeld.

Het wordt in Genesis ook duidelijk dat het patroon in de schepping het monogame huwelijk is, tussen één man en één vrouw.

Leviticus 18:22 wijst een andere relatievorm in strenge bewoordingen af:

Gij zult geen gemeenschap hebben met één, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het.

En Romeinen 1:26/27 noemt:

Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegen natuurlijke.

Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.

Wij zullen en wij mogen niemand veroordelen. Jezus sprak in Johannes 12:47/48

Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden.

Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt, het woord ... zal hem oordelen ten jongsten dage.

Wij zullen niemand veroordelen maar wel wijzen op het woord van God. Niet wij maar het woord zal later hem of haar oordelen op de laatste dag.

Nu weer terug naar Adam. Wist u dat Jezus ook Adam wordt genoemd? Dat staat namelijk in 1 Cor. 5:41 waar Hij de laatste Adam wordt genoemd.

Jezus wordt niet de tweede Adam genoemd maar de laatste Adam! En waarom dan? Jezus had hetzelfde vlees en bloed als wij en Hij heeft alle eerste Adams met zich mee in de dood genomen:

Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. (Kol. 3:3)

Ondanks dat wij met Christus gestorven zijn, hebben wij nog steeds een vlees, waarin geen goed woont.

In dat vlees zijn latent allerhande neigingen tot zonde aanwezig, zelfs van kindsbeen aan. Die neigingen worden niet opgewekt, als er geen aandacht aan geschonken wordt.²

Ook Paulus noemt in Romeinen 7:18 " Want ik weet dat in mij, dat is, in mijn vlees, niets goeds woont. "

In zijn hart woonde de Heere Jezus maar in zijn vlees was niets goeds aanwezig.

² Romeinen 13:14

In de gemeente van Kolosse kwamen joden en heidenen tot wedergeboorte en omdat Christus hun leven werd, spoort Paulus hen aan, om af te rekenen met het oude leven:

Kol. 3:5 Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, harts-tocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt.

3:8 Maar thans moet ook gij dit alles wegdoen: toorn heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond.

En ook roept de bijbel ons op, om ons met het nieuwe leven te bekleden:

Kol. 3:12 Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

Het geeft geluk en zegen als wij – juist ook in het huwelijk - in de voetstappen van Jezus wandelen en meer en meer deel krijgen aan het nieuwe leven en ons bekleden in het leven van alledag met de vruchten van de Geest.

En zo kunnen wij door genade meer en meer deel krijgen aan Zijn natuur, Hij Die kwam om te dienen en te geven. En die deugden maken het huwelijksleven mooi:

- Niet nemen maar geven.
- Niet eisen maar dienen.

Over het huwelijk spreekt Hebreëen 13:4 nog:

Het huwelijk zij in ere bij allen en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen.

Wat ongehuwd samenwonen betreft: Wie een heel hartig christen wil zijn, zal niet gaan samenwonen: het huwelijk zij in ere bij allen.

Dit woord alleen al sluit vrije seksuele omgang uit. Het betreft hier het monogame huwelijk tussen één man en één vrouw.

Jacob was zelfs zeven jaar met Rachel verloofd, maar ging pas na zijn huwelijk met Rachel "tot haar in". In Genesis 29:20/21 lezen we:

Derhalve diende Jakob zeven jaren om Rachel, en die waren in zijn ogen als enkele dagen, omdat hij haar liefhad.

Daarna zei Jakob tot Laban: Geef mij mijn vrouw, want mijn tijd is om, opdat ik tot haar kome. (SV : ... dat ik tot haar in ga).

Jakob en Rachel zullen ongetwijfeld in de verlovings periode naar elkaar toe zijn gegroeid, maar "tot haar ingaan" vond plaats in het huwelijk dat volgde.

Maria, de moeder van de Heere Jezus, was ondertrouwd met Jozef maar zij was maagd, zo vermeld ons de Bijbel.

Als het huwelijk bij de mensen niet meer in ere is, dan kunnen jongelui van 13, 14, 15 of 16 jaar wel met elkaar naar bed gaan maar bij ons christenen zal het huwelijk bij allen in ere zijn.

Dat wij bij die allen – die het huwelijk in ere houden - zullen blijven behoren en niet van deze bijbelse weg zullen afwijken.

Alle mannen die leven, zijn uit een vrouw geboren. Er leeft op aarde geen enkele man, die niet uit een vrouw geboren is.

Toch is er één man geweest, die niet uit een vrouw geboren is. Die man is Adam. Er staat in 1 Timotheüs 2:13

Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva.

Er staat het woordje "want" en dat heeft betrekking op het bijbelvers daarvoor. Het heeft consequenties dat Adam eerst gemaakt is, en daarna Eva:

12 Maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden. 13 Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva.

Als nieuwe schepping zullen zowel de man als de vrouw geven en dienen en niet heersen. Een vrouw zal niet overheersen (Staten vertaling) want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva.

Het laatste huwelijk

Het laatste huwelijk wordt genoemd in het boek Openbaring, in hoofdstuk 19. Het is de bruiloft tussen de Here Jezus en zijn bruid.

Dat staat opgetekend in Openbaring 19:7/8 *Laten wij blij zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.*

En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.

Laten wij blij zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven. En dat gebeurt ook op één van de topdagen in het leven van een

bruid en een bruidegom.: (1) blij zijn, (2) vreugde bedrijven en (3) Hem de eer geven.

En, gaat de Bijbel verder: *...de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.* De bruid – de vrouw van het Lam - heeft zich gereedgemaakt, staat er.

De bruid was al gered door het bloed van het Lam en toen heeft zij zich ook gereed gemaakt. Zij heeft zich namelijk getooid in een blinkend en smetteloos fijn linnen.

Er staat: *en haar is gegeven, zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden.* Het wordt de bruid gegeven, om zich zo mooi te kleden.

En waaruit bestaat dat blinkende en smetteloze fijne linnen?? De bijbel zegt: *Dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.*

De bruid was gered maar heeft zich ook gered gemaakt. Haar is een bruidstooi gegeven: het zijn de rechtvaardige daden der heiligen.

Er staat in Efeze 2:10

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

God heeft die elke dag voor ons klaar liggen; zij worden ons gegeven en ze zijn van tevoren bereid, opdat wij daarin zouden wandelen.

Daden van barmhartigheid, van liefde, van zachtmoedigheid, van meegevoel. Daden gedreven door de liefde voor en van de Bruidegom.

Maar ook de gewone, dagelijkse dingen, ja alles in woord en werk doet zij voor haar hemelse bruidegom (Col. 3:23).

Petrus, was getrouwd en hij heeft geschreven over de tooi van een vrouw.

Hij schrijft: *dat de vrouwen zich sieren met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in de ogen van God.* (1 Petrus 3:4).

Dat is dus een onvergankelijke tooi, een zachtmoedige en stille geest.

Het is een woord voor de vrouw. Een man mag dit nooit eisen van haar, maar hij moet op zijn gebied blijven:

Aan de mannen schrijft Petrus namelijk: *Mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook mede-erfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.* (1 Petrus 3:7)

Een evangelist zei eens: "behandel je vrouw als een prinses, dan zal zij je behandelen als een prins." Als man en vrouw zo met elkaar omgaan, dan zal hen dat sieren.

Als de man zijn vrouw eer bewijst, dan zal hem dat sieren. En als de vrouw zich tooit met een stille en zachtmoedige geest, die kostbaar is in het oog van God, dan zal ook zij zich sieren met iets, dat kostbaar is in het oog van de hemelse Bruidegom.

Laten we - als een heelhartige en toegewijde bruid - ons gereed maken om de hemelse bruidegom te ontmoeten.

Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des

Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. (Openb. 19:7)