

Het grote geheim

In de eerste christengemeenten in Azia werden ook liederen gezongen, en volgens theologen wordt een oud-christelijke hymne, een oud christelijk lied weergegeven in 1 Tim. 3:16 (en ik lees die tekst voor uit de herziene statenvertaling):

En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees.

Wanneer wij dat grote geheim beter leren kennen, zal dat tot meer godsvrucht leiden want het is het grote geheimenis der godsvrucht.

En voor christenen die een godvruchtig leven willen leven, die serieus en toegewijd willen zijn, wordt dit geheim geopenbaard door de Geest als ze er over horen.

U kunt bijbels gezien ook toetsen, of dit woord juist is. Er staat namelijk in 1 Joh. 4:1

1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.

2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God.

En er staat ook in 2 Johannes 1:7 en 8

Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist.

We gaan het dus over dat grote geheim hebben en we lezen daarover eerst in Hebr. 10:19/20.

Daar staan de volgende opmerkelijke woorden:

19 Daar wij dan, broeders, volle vrijmoedigheid bezitten om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus,

20 langs de nieuwe en levende weg, die Hij ons ingewijd heeft, door het voorhangsel, dat is, Zijn vlees.

Wij bezitten vrijmoedigheid, ja zelfs volle vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom.

Die volle vrijmoedigheid is gebaseerd op het bloed van Jezus, zijn volmaakte offer.

Dan wordt er in vers 20 gesproken over een weg en als er sprake is van een weg, dan moeten we ook denken aan een beginpunt en een eindpunt, waarheen de weg leidt.

Van Amsterdam naar Haarlem loopt een weg en wil men van Amsterdam in Haarlem komen, dan moet dat over een weg en dan kost dat tijd.

We komen dus niet zo maar in het heiligdom, nee, er is een weg te gaan met een begin en eindpunt, er is een weg af te leggen en dat kost dus tijd.

Jezus heeft die weg naar binnen geopend door als eerste die weg te gaan, dwars door het voorhangsel heen. Er staat in vers 20 dat Hij die weg voor ons heeft ingewijd.

Het voorhangsel is het beeld van Zijn vlees en dat is ook ons vlees.

De vraag is nu: in wat voor vlees kwam Jezus toen Hij geboren werd.

Romeinen 8:3 zegt:

3 Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees; God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees,

4 Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest.

God zond zijn Zoon dus in een vlees, aan dat der zonde gelijk. Zoals wij het hebben dus. Een

vlees, waarvan Paulus zegt in Romeinen 7:18 waar staat:

18 Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont.

In dat vlees kwam Jezus; nochtans heeft Hij nooit gezondigd en heeft Hij ook nooit zonde gekend want de zonde kent men pas, als men de zonde zoet.

Er bestaat een lied dat luidt: "ik kom in uw heiligdom binnen, 't voorhangsel ga ik voorbij".

Wij moeten echter het voorhangsel niet voorbij gaan, maar wij moeten er doorheen gaan, want Jezus heeft door dat voorhangsel een nieuwe en levende weg ingewijd. En "ingewijd" betekent dat er meer zullen volgen.

En die weg ging door Zijn vlees, wat ook ons vlees is. Daar gaan we het straks over hebben.

Er staat verder dat die weg nieuw is. Jezus kwam met het

nieuwe. En dat staat in de bergrede.

Het nieuwe staat ook in Romeinen 12:21: "Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede."

Dat is het nieuwe waar Jezus mee kwam en dat kan weer alleen, als wij een nieuwe schepping zijn. Om die nieuwe weg te kunnen gaan, moet je een nieuw hart hebben zoals in Ez. 36:26 staat:

Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.

Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.

Met een nieuw hart in ons binnenste en een nieuwe geest kunnen wij ook deze nieuwe en le-

vende weg gaan, die Jezus ons heeft ingewijd.

Die weg, die Jezus voor ons ingewijd heeft, is ook een levende weg. Het is een uiterst interessante en levendige weg met geweldige resultaten. Wat een resultaat heeft het gaan van deze weg Jezus niet gebracht.

Er moest een weg worden ingewijd en dat kostte tijd.

Toen Jezus aan het einde van die weg gekomen was, riep Hij: Het is volbracht en dan staat er in Mt. 27:50 en verder:

50 Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest.

51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden,

52 En de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt.

53 En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen.

De eerste reactie op het sterven van Jezus was, dat het voorhangsel van boven naar beneden in tweeën scheurde, alsof uitgebeeld werd dat er een weg doorheen gebaad was.

Er kwam geen gat in dat dikke gordijn maar het scheurde van boven naar beneden alsof er een weg door heen gebaad werd.

De tweede reactie was een aardbeving, een reactie van de kosmos. Jezus daalde namelijk neer in het dodenrijk en die is in het hart der aarde.

De 3^e reactie was dat de graven open gingen en dat vele lichamen van gestorven heiligen opgewekt werden en tot leven kwamen en na zijn opstanding aan velen verschenen in Jeruzalem.

Wat een consternatie zal dat gegeven hebben. Misschien riep

een kind: Hé, Opa staat weer aan de deur – bijna niet te geloven maar toch waar. Overal consternatie en verwondering.

Men kan zeggen dat satan de sleutels van de dood en het dodenrijk moest overgeven aan Jezus.

53 En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen.

Om de satan te kunnen onttronen moest Jezus op gelijke wijze als wij deel krijgen aan vlees en bloed en dat staat in Hebr. 2:14 en verder:

14 Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke wijze daaraan deel gekregen, opdat Hij door zijn dood hem, die de macht over de dood had, de duivel, zou onttronen.

Om de duivel te kunnen onttronen moest Jezus in de eerste plaats ons bloed en vlees aannemen en hier staat dat Hij op ge-

lijke wijze daar aan deel heeft gekregen.

Hier is de duivel in de val gelopen. Immers, de ziel die zondigt, die zal sterven, maar Jezus heeft nooit gezondigd.

Hij is wel - in alle dingen op gelijke wijze als wij (Jac. 1:14) verzocht geweest, maar de begeerte werd nooit bij Hem bevrucht en daardoor heeft Hij nooit gezondigd.

Omdat Hij toch ter dood werd gebracht, werd de duivel, die de macht over de dood had, onttroont.

Van deze wijsheid Gods heeft geen van de beheersers dezer eeuw geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. (1 Cor. 2:8)

Hebr. 2:17 Daarom moest Hij in alle opzichten aan zijn broeders gelijk worden.

Ja, in alle opzichten en zo kon Hij in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht worden, doch zonder te zondigen. (Hebr. 4:15).

Zo vaak als wij verzocht worden, zegt immers Jacobus 1:14, worden wij verzocht door de zuiging en verlokking van onze eigen begeerten.

En Hij is in alle dingen op gelijke wijze – en niet op een heel andere wijze – als wij verzocht geweest.

17... opdat Hij een barmhartig en getrouw hogepriester zou worden bij God, om de zonden van het volk te verzoenen.

Jezus weet wat het is, om verzocht te worden. Er is niemand die ons daarin zo goed begrijpt als Hij. De zonde heeft Hij nooit gekend want men kent de zonde pas, als men die doet.

Jezus had geen zondige natuur maar Hij weet wel, wat het is, om verzocht te worden. Hij is onze hemelse hogepriester en

advocaat. Hij leeft altijd om voor ons te pleiten. Hij is een barmhartig en getrouw hogepriester.

Jezus had ook geen zondig vlees, want een zondig vlees heeft iemand die de zonde heeft gedaan.

Paulus drukt het voorzichtig uit in Rom. 8:3 namelijk dat God Zijn Zoon zond in een vlees, aan dat der zonde gelijk.

18 Want doordat Hij zelf in verzoeken geleden heeft, kan Hij hun, die verzocht worden, te hulp komen.

Jezus kan ons te hulp komen, want Hij leed immers zelf in het vlees. Petrus schreef hierover (1 Petrus 4:1):

Daar Christus dan naar (andere vertalingen zeggen: in) het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde.

Jezus leed in de verzoeken en indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking (Rom. 8:17b). Ons wordt de genade verleend om te kunnen delen in zijn lijden.

In Hebr. 10:20 staat dus, dat Jezus een nieuwe en levende weg heeft ingewijd, door het voorhangsel, dat is Zijn vlees.

Hij heeft die weg ingewijd en dat komt ook goed tot uiting in Hebr. 6:19 /20

Deze weg is een ontwikkeling in- en een toename van de deugden van Christus, de vrucht van de Geest, de goddelijke natuur.

19 Haar (de hoop om aan het beeld van Jezus gelijkvormig te worden) hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel,

De sterke tros waaraan het anker der hoop verbonden is, gaat – zoals vers 19 het zo mooi in enthousiaste scheepstaal uitbeeld -

uit van de ziel van ons levensschip en is uitgeworpen als een veilig en vast anker, dat reikt tot binnen het voorhangsel.

20 Waarheen Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchisedek hogepriester geworden in eeuwigheid.

Let wel op het woord "voorloper". Wij mogen Hem op deze gebaande weg volgen.

Hij is als voorloper binnengegaan. Een voorloper beeldt uit dat er anderen zullen volgen anders zou Hij een "alleenloper" genoemd kunnen worden.

Maar Hij is onze Voorloper en wij mogen volgen.

Hij heeft als Eerste een nieuwe en levende weg gebaad, door het voorhangsel, dat is Zijn vlees.

In Nieuw-Guinea is veel ondoordringbaar oerwoud. Maar als daar doorheen met een kapmes een weg is gebaad, dan gaat het

zoveel gemakkelijker om er door te komen.

Jezus heeft het grote werk gedaan en wij mogen Hem op deze nieuwe en gebaande weg volgen. Hij baande een weg door het vlees en nu mogen wij deze nieuwe en levende weg gaan, die onze Voorloper gebaand heeft.

Ere zij God voor dit grote geheimenis der godsvrucht.