

Het boek Ruth

Het boek Ruth heet in het Hebreeuws: *Megillat Ruth* (de boekrol van Ruth) en wordt in de Joodse synagoge op het Wekenfeest (Pinksterfeest) gelezen.

Dit feest, zeven weken na Pasen, viert de graanoogst, verwijzend naar Ruth 1:22 waar staat: En zij (Naomi en Ruth) kwamen te Bethlehem aan, in het begin van de gersteoogst.

De naam Ruth betekent: Vriendschap.

Het boek verhaalt hoe zij - als heidense vrouw - de overgrootmoeder van koning David werd en zo één van de stammoeders van de Heere Jezus is geworden, die immers geboren is uit het geslacht van David.

Aan het einde van het boek Ruth (4:22) wordt vermeld: Boaz verwekte Obed (bij Ruth) en Obed verwekte Isai en Isai verwekte David.

Naomi, een Israëlsche weduwe van Elimelech, had niet alleen haar man, maar ook haar beide zonen verloren in Moab en keerde na een tienjarig verblijf aldaar naar haar vaderland terug.

Zij werd vergezeld door haar beide schoondochters: Ruth en Orpa. De naam Orpa betekent: weerbarstig.

De laatste huilde vele tranen, maar keerde toch liever terug naar haar heidens volk en haar afgoden.

Zo kunnen sommigen mensen dicht bij de keuze komen om Jezus te volgen maar kiezen uiteindelijk helaas toch voor de wereld.

Ruth 1:14 verhaalt dat Orpa haar schoonmoeder vaarwel kuste maar dat Ruth zich aan haar schoonmoeder Naomi vast klemde.

15 Toen zeide zij (Naomi): Zie, uw schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en haar goden; keer terug, uw schoonzuster achterna.

16a Maar Ruth zei: Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten.

En dan haar beroemde woorden: *Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.*

17 Waar gij zult sterven, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. Zo moge de Here mij doen, ja nog erger: voorwaar, de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u.

Een radicale keuze voor de enige ware God, de God van Israël en de keuze om de rest van haar hele verdere leven in Israël te vertoeven.

Zij vergezeld Naomi en samen kwamen ze aan in Bethlehem (= Broodhuis).

De naam "Broodhuis" is zeer toepasselijk, want daar te Bethlehem is Hij geboren, die tegen de mensen zei: Ik ben het brood des levens.¹

Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik

¹ Joh. 6:48

*geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld.*²

En Jezus zei ook in Joh. 6:57

Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft, en Ik leef door de Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij.

Hem eten wil zeggen: het woord van God eten (lezen), overpeinzen (kauwen) en het in je op nemen door het te doen.

Zo zei ook Jezus: Mijn spijs is om de wil van God te doen.³

In Boaz en Ruth zien wij een lieflijk beeld van Christus en Zijn heidense bruid.

En wat een mooie verhouding was er ook tussen Boaz en zijn maaiers (Jezus en Zijn arbeiders).

Boaz sprak in Ruth 2:4 - van Bethlehem komende - tegen zijn maaiers: De Here zij met u.

En de maaiers spraken tot Boaz: De Heer zegene u!

Christelijke werkgevers en werknemers kunnen hier een voorbeeld aan nemen.

Boaz (beeld van Christus) merkte de jonge vrouw Ruth op en spreekt haar vriendelijk toe. En dan lezen we het antwoord van Ruth in 2:10

Toen wierp zij zich op haar aangezicht, boog zich ter aarde en zeide tot hem: Waarom betoont gij mij uw gunst, dat gij

² Joh. 6:51b

³ Joh. 4:34

uw oog slaat op mij, hoewel ik een vreemdelinge ben?

Zo buigt de Gemeente uit de heidenen zich neer voor Christus en spreekt verwonderd over Zijn genade en tegelijk in aanbidding dezelfde woorden.

Boaz was één der lossers van Naomi en haar huis. Een weduwe van Israël, namelijk wier man was gestorven zonder mannelijk zaad na te laten, mocht als plicht der liefde eisen, dat haar zwager haar huwde.

Dit heet een Leviraats huwelijk of zwager huwelijk. Het Latijnse woord levir = zwager.

Nu wilde Naomi haar schoondochter gelukkig maken en gaf haar daarom een voor ons zonderlinge raad. Dat lezen we in Ruth 3:1 t/m 4 waar staat:

1 Naomi nu, haar schoonmoeder, zeide tot haar: Mijn dochter, zou ik voor u geen rust zoeken, opdat het u welga?

Naomi zocht rust voor haar schoondochter, na alles wat ze mee had gemaakt en ze zocht die rust voor haar in een wettig huwelijk.

2 Welnu, is Boaz niet onze bloedverwant, bij wiens arbeidsters gij geweest zijt? Zie, hij gaat vannacht op de dorsvloer gerst wannen.

Het wannen gebeurde in het Oosten meestal 's avonds, als de wind opstak. Het koren werd omhoog geworpen waardoor de wind het kaf deed wegwaaien.

3 Baad u dan en zalf u en doe uw opperkleed aan en daal af naar de dorsvloer.

Maar laat de man niets van u merken, voordat hij gereed is met eten en drinken.

Naomi geeft Ruth de raad zich fris te baden en zich te zalven met een welriekende zalf. Zo toont Ruth, dat haar tijd van rouw om het verlies van haar eerste man voorbij is en dat een blijde toekomstverwachting in haar hart leeft.

4 Als hij zich neerlegt, moet gij goed letten op de plaats waar hij ligt; kom dan nader en sla zijn voetendek op en leg u neer. Dan zal hij u wel duidelijk maken, wat gij doen moet.

Ook tegenwoordig brengen eigenaars in het Oosten de nacht soms door in het veld om zo zelf hun kostbare oogst te bewaren.

Ruth gehoorzaamt Naomi. Ze voelt innerlijk dat deze woorden uit liefde en zorg van Naomi voor haar uitgesproken zijn.

5 En zij zeide tot haar: Al wat gij zegt, zal ik doen.

Ruth gaat fris, met een welriekende zalfgezalfd, en met een kloppend hart op weg naar de dorstvloer:

6 Daarop daalde zij af naar de dorstvloer en zij deed naar alles wat haar schoonmoeder haar geboden had.

7 Toen nu Boaz gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, kwam hij om zich neer te leggen aan het uiteinde van de korenhoop. Daarop kwam zij stil nader, sloeg zijn voetendek op en legde zich neer.

8 Het gebeurde nu te middernacht, dat de man wakker schrok en om zich heen greep

en zie, daar lag een vrouw aan zijn voeteneind.

Midden in de nacht werd Boaz wakker en hij schrok, want hij had in de gaten dat er een vrouw aan zijn voeteneind lag. En zijn eerste vraag was dan ook, genoemd in vers 9a: Wie ben jij??

9bZij antwoordde: Ik ben Ruth, uw dienstmaagd: spreid uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de lossere.

Een mooi antwoord van Ruth: Ik ben Ruth, uw dienstmaagd. En ik zoek bescherming onder uw vleugel want u bent de lossere.

Dit antwoord van Ruth treft Boaz diep in zijn hart en hij zegent Ruth en noemt haar "mijn dochter".

10a Toen zeide hij: Gezegend moogt gij zijn door de Here, mijn dochter.

Boaz vindt haar daad een liefdedaad en roemt haar dat zij niet gelonkt heeft naar andere jonge mannen, arm of rijk:

10b Gij hebt met uw laatste liefdedaad de eerste nog overtroffen, doordat gij geen jonge mannen nagelopen zijt, hetzij arm of rijk.

En dan zegt hij tegen haar:

11 Nu dan, mijn dochter, wees niet bevreesd; alles wat gij zegt, zal ik voor u doen; want ieder in de poort van mijn volk weet, dat gij een deugdzame vrouw zijt.

Boaz stelt hij op haar gemak en zegt: Ruth, mijn dochter, wees niet bevreesd; alles wat je zegt, zal ik voor je doen.

12 Nu dan, weliswaar ben ik lossers, maar er is nog een lossers, nader dan ik.

13 Blijf vannacht hier; en morgenochtend, indien hij u lossen wil, goed, laat hem lossen; maar is hij niet genegen u te lossen, dan zal ik u lossen, zo waar de Here leeft. Blijf liggen tot de morgen.

14 Dus bleef zij aan zijn voeteneind liggen tot de morgen; toen stond zij op, voordat de een de ander herkennen kon, want hij zeide: Het worde niet bekend, dat een vrouw op de dorsvloer gekomen is.

Boaz doet in die nacht zijn naam eer aan. Boaz betekent: In hem is kracht. Hij ondervindt kracht van God om zich keurig te gedragen.

15 Verder zeide hij: Geef de omslagdoek die gij draagt, en houd hem op. En zij hield hem op. Hierop mat hij zes maten gerst en legde die daarin. Daarop ging hij naar de stad.

Zouden voorbijgangers Ruth tegenkomen, dan zouden die denken dat ze al vroeg aan het aren lezen was gegaan.

Naomi is natuurlijk erg benieuwd en begroet haar hartelijk met de woorden: Hoe is het, mijn dochter? En Ruth vertelt haar alles! Ze had niets te verbergen!

16 Toen zij bij haar schoonmoeder gekomen was, zeide deze: Hoe is het, mijn dochter? En zij vertelde haar alles wat de man haar gedaan had, en zeide:

17 Deze zes maten gerst heeft hij mij gegeven; want, zeide hij, gij moet niet met lege handen bij uw schoonmoeder komen.

We weten hoe het is afgelopen. Boaz ging naar de poort en door Gods beschikking kwam daar zo waar de lossers voorbij, over wie Boaz gesproken had:

1 Intussen was Boaz naar de poort gegaan en had zich daar neergezet. En zie, daar ging de lossers voorbij, van wie Boaz gesproken had.

Toen zeide hij: Gij daar, kom eens hier, zet u hier neer. Hij dan kwam en zette zich neer.

De hele zaak werd met 10 oudsten van de stad besproken. De eerste lossers zag het niet zitten om als lossers op te treden en zegt in 4:6 *Ik kan niet lossen, want ik zou mijn eigen erfdeel te gronde richten.*

Dan wordt met de tien oudsten vastgelegd dat Boaz zal lossen en Ruth tot wettige echtgenote zal krijgen.

En dan lezen we in 4:13

Toen nam Boaz Ruth en zij werd hem tot vrouw en hij ging tot haar in. En de Here schonk haar zwangerschap en zij baarde een zoon.

Een happy end! Ook de burens zijn blij met het gebeuren en zeggen tegen Naomi:

4:14 Geprezen zij de Here die het u heden niet laat ontbreken aan een lossers, en zijn naam worde vermaard in Israel.

4:15 En hij zal uw ziel verkwikken en u in uw ouderdom verzorgen; want uw schoondochter, die u liefheeft, heeft hem gebaard, zij, die u meer waard is dan zeven zonen.

En dan staat er nog over Naomi:

16 En Naomi nam het kind en legde het op haar schoot en zij werd zijn verzorgster.

Wat een vreugde voor Naomi na alles wat zij had meegemaakt in haar leven om die kleine jongen te verzorgen.

De Heere, die alle paden van alle mensen beschikt, ⁴ Hij had deze wegen voor Naomi en haar trouwe schoondochter Ruth beschikt.

17 De burinnen gaven het een naam, zeggende: Aan Naomi is een zoon geboren; en zij noemden hem: Obed (= dienstknecht).

En Obed is de vader van Isaï, die de vader van David is. Uit het nageslacht van Boaz en Ruth is de Verlosser geboren.

De naam Obed (= dienstknecht) is profetisch want: De Zoon des mensen is niet gekomen om Zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. ⁵

Dat die gezindheid ook in ons mag zijn om niet gediend te willen worden, maar om te dienen en te geven.

⁴ Daniël 5:6

⁵ Mt. 20:28