

## Hemelvaart en Pinksteren

Twee christelijke feestdagen:

- Hemelvaart: 40 dagen na Pasen en valt altijd op een donderdag.
- Pinksteren: 50 dagen na Pasen (altijd op een zondag en maandag).

We gaan het eerst hebben over de diepere betekenis van Hemelvaart. Jezus sprak vóór dat Hij ten hemel voer tegen zijn discipelen (Mt. 28:18):

*Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.*

*Ga dan heen (in die kracht), onderwijs al de volken (in dat woord onderwijs zit de betekenis van: maak hen tot discipelen)*

*hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.*

Niet alleen dopen maar hen leren alles wat Hij geboden heeft, in acht te nemen. En wat Hij geboden heeft staat duidelijk omschreven in de bergrede:

- Let op de balk in uw eigen oog b.v. de balk van ergernis, voordat u de splinter uit het oog van uw naaste wilt halen.
- Zalig zijn de zachtmoedigen, zalig zijn de vredestichters, zalig zijn de reinen van hart en de barmhartigen, zalig wie dorsten en hongeren naar gerechtigheid. enz.
- En dan de belofte: *20 En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.*

En toen voer Jezus al zegenend ten hemel. En wat betekende de Hemelvaart voor Hem??

**Het is de dag** waarop Jezus *Zich gezet heeft aan de rechterhand van de majesteit in de hoge, zóveel machtiger geworden dan de engelen als Hij uitnemender naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Hebreëën 1:3,4.*

**Het is de dag** waarop de Vader tot Hem kon zeggen: *Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid... Hebreëën 1:8.*

**Het is de dag** waarop Hij *met vreugdeolie gezalfd werd boven Zijn deelgenoten.* Hebreëën 1:9

**Het is de dag** waarop de Vader tegen Hem kon zeggen: *Zet U aan Mijn rechterhand, totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor Uw voeten. Hebreëën 1:13.*

**Het is de dag** waarop Hij *met heerlijkheid en eer werd gekroond. Hebreëën 2:9.*

**Het is de dag** waarop Hij *boven de hemelen verheven werd. Hebreëën 7:26.*

**Het is de dag** waarop Hij *als hogepriester gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen. Hebreëën 8:1.*

Wat is Hemelvaart een geweldig feest. Misschien vraagt iemand nog: Maar als de duivel uiteindelijk verslagen is en weet dat Christus eens en voor altijd de Troon heeft bereikt, waar maakt hij zich dan nog langer druk over?

Ja, satan weet wel dat hij Christus nimmer van Zijn plaats kan stoten.

Maar één ding kan hij nog wel doen: hij kan alles op alles zetten om te verhinderen dat u die troon met Christus zult delen!

Hij wil trachten te verhinderen dat Christus de vreugde zal beleven om met velen die troon te delen.

Openbaring 3:21/22

*Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb, en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb.*

*Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt.*

Wie een oor heeft (geestelijke oren) laat hij en zij horen, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Christus Persoonlijk kan hij niet meer aan-tasten, maar indirect tracht hij Hem aan te tasten in de leden van Zijn Lichaam.

Zo is hij dan bezig te trachten Christus te benadelen door ons af te houden van die Troon.

Want al is het nog zo zeker dat wij kinderen van God zijn, daarom is het helemaal niet zo zeker dat wij het volle plan van God met uw leven bereiken zult.

Tenzij wij radicaal satan alle zeggenschap in ons leven ontzeggen en radicaal de wil van de Heer in heel ons leven kiezen

Misschien is het een verrassing voor u - zoals het ook voor mij is - dat Hemelvaart zo ontzaglijk belangrijk is.

Door de kracht van God en door de kracht van de overwinning van Jezus is dat doel te bereiken, want ...

Efeze 1:20 zegt dat Christus is opgewekt en gezet is aan de rechterhand van God ver boven alle heerschappij en macht maar Efeze 2:6 zegt ook dit:

*En Hij heeft ons mede gezet in de hemel in Christus.*

Wij zijn dus gezet in de hemel, daaruit mogen wij leven. Maar het is zichtbaar en tastbaar, dat ons lichaam daar niet is.

Dus ons hart en gemoed is daar. Daarom hebben wij de hemel in ons hart. En wie het nog niet zo heeft, kan het krijgen want God geeft graag !

Het is dus een uniek meesterwerk van God, dat wij in de hemel zijn, ondanks dat wij met ons lichaam op de aarde zijn en tegelijk dat wij op de aarde zijn, en toch mede gezet zijn in de hemel in Christus Jezus.

Uit die kracht en uit dit heilsfeit mogen wij leven. Dit geeft ons geestelijk kracht en ja, vrienden die dit leest, de vreugde over dit heilsfeit maakt mij zelfs lichamelijk vitaal.

En nu gaan we naar het tweede feest dat 50 dagen na Pasen plaats vindt. De naam Pinksteren komt van het Griekse woord: hē Pentekostē en dat betekent: de 50<sup>e</sup>.

Het Pinksterfeest werd ook reeds in het oude Israël gevierd. Het was het tweede belangrijke feest in Israël : Men noemde het met drie namen, die alle drie bij elkaar horen.

Het feest der weken. Men telde vanaf 2<sup>e</sup> Paasdag zeven weken er bij – vandaar de benaming: het feest der weken - (7 weken dus en dat zijn 49 dagen) en de daarop vol-

gende dag was de 50<sup>e</sup> dag, het Pinkster feest.

Het oogstfeest:

Er werd namelijk op die 50<sup>e</sup> dag een feestoffer gebracht van de eerstelingen van de tarweoogst, namelijk 2 beweegbroden.

Het is niet toevallig dat de Geest werd uitgestort op de Pinksterdag op de twee beweegbroden namelijk eerst op de Joden en later op de heidenen.

Toen de Geest werd uitgestort op de Pinksterdag waren boven de hoofden van die 120 personen vurige tongen te zien; hun tong zou nu gebruikt worden, aangestoken worden, door de heilige Geest.

Want – zo zegt Jacobus – als we onze tong niet in toom houden, dan is onze godsdienst waardeloos. Dus we hebben kracht nodig, kracht van de Geest, om onze tong nuttig en goed te gebruiken.

Petrus hield een toespraak, vol van Geest en vuur en 3000 mensen aanvaardden het woord en lieten zich open. Halleluja!

Zij ontvingen: de heilige Geest!  
*Eer aan de Vader, eer aan de Zoon, eer aan de heil'ge Geest, de drie in Eén.*

De Vader, ja, Hij is een persoon; de Zoon, ja, Hij is ook een persoon maar wie is dan de Heilige Geest?

Is Hij ook een persoon of is Hij alleen maar Gods kracht? Wanneer mensen aan een persoon denken, dan denken ze meestal aan iemand met een gezicht en met handen en voeten.

Maar dat zijn niet de kenmerken van een persoon. Een gezicht en handen en voeten

dat zijn kenmerken van een lichaam. Maar men kan ook een persoon zijn, zonder dat men een lichaam heeft. Als ik straks mijn lichaam verlaat om bij de Heere mijn intrek te nemen, dan ben ik nog wel een persoon.

Het heerlijke van deze goddelijke persoon, de heilige Geest is, dat Hij geen lichaam heeft en daarom overal kan zijn. Toen de Here Jezus op aarde was, kon Hij maar op één plaats tegelijk zijn. Maar omdat de heilige Geest geen lichaam heeft, kan Hij alom tegenwoordig zijn.

En nu wil ik tenslotte één tekst lezen met een fabelachtige inhoud. Hij staat in Johannes 14:23 waar staat:

*Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.*

Het is een stelling met een fabelachtige belofte daaraan verbonden.

De stelling is: *Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen.*

Denk aan Jezus' woorden in de bergrede over de balk en de splinter, over het gaan van 2 mijl als iemand je voor 1 mijl prest.

Of slaat iemand u op de rechterwants, keer hem dan ook de andere toe. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Dus Hem liefhebben betekent: Zijn woord in acht nemen.

En dan de belofte: De Vader zal hem liefhebben en Wij (de Vader en de Zoon dus) zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.

Is dat niet fabelachtig ! Is dat niet het hele bijzondere van Pinksteren. De Vader én de Zoon zullen intrek nemen in uw en mijn hart. En dat kan natuurlijk alleen maar door de Geest.

En dat is de heerlijkheid van Pinksteren. Met de Vader en de Zoon in ons hart kunnen wij het leven aan.

Eer aan de Vader, eer aan de Zoon en eer aan de Heilige Geest, de drie in Eén.