

## Hemelvaart

Toen Jezus stierf, kwam Hij in het dodenrijk terecht. Het dodenrijk bevatte twee delen: een deel waar de onrechtvaardigen en zelfzuchtige mensen in terecht kwamen (zoals de rijke man in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus).

En er was een ander deel, waar de rechtvaardige zielen zich bevonden, zoals Abraham en Daniël en vele anderen.

Toen Jezus in het dodenrijk neerdaalde, moest satan de sleutels van de dood en het dodenrijk overgeven aan Jezus.

Hier is de duivel in de val gelopen. Immers, de ziel die zondigt, die zal sterven, maar Jezus heeft nooit gezondigd.

Hij is wel - in alle dingen op gelijke wijze als wij (Jac. 1:14) verzocht geweest, maar de begeerte werd nooit bij Hem bevrucht en daardoor heeft Hij nooit gezondigd.

Omdat Hij toch ter dood werd gebracht, werd de duivel, die de macht over de dood had, ontroont.

Van deze wijsheid Gods heeft geen van de beheersers dezer eeuw geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben.<sup>1</sup>

Er staat in Efeze 4:8 in de Staten-Vertaling:

*Opgevaren in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft Hij de mensen gaven gegeven.*

Dus toen Hij ten hemel voer, heeft Hij degenen die zich in dat deel bevonden, waar ook Abraham zich bevond, meegenomen naar het Paradijs.

Grote blijdschap voor deze mensen. Als wij sterven, komen wij niet in het dodenrijk terecht, maar gaan we naar het Paradijs.

---

<sup>1</sup> 1 Cor. 2:8

Wat is het een voorrecht om Jezus' hemelvaart te gedenken en te vieren en het is zeer bemoedigend wat Jezus tot zijn discipelen sprak voordat Hij naar de hemel voer in een later stadium van de Olijfberg.<sup>2</sup>

We lezen in Mt. 28:16 en verder:

*En de elf discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg, waar Jezus hen bescheiden (ontboden) had.*

Die berg ligt in Galilea en dat is de berg Thabor, ongeveer 9 kilometer ten zuidoosten van Nazareth.

Een berg van 562 meter hoog boven de zeespiegel met een mooie ronde koepelvorm van boven en met een schitterend uitzicht. Deze berg Thabor wordt ook wel de "koning onder de bergen" genoemd.

Petrus noemt deze berg in zijn brief (2 Petrus 1:18) "de heilige berg". We waren met Hem op de heilige berg!

---

<sup>2</sup> Hand. 1:10 t/m 12.

Op deze heilige berg klonk ook eens de stem van de Vader (Mt. 17:5):

*Deze is Mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!*

We gaan verder naar Mt. 28:18a waar Jezus sprak:

*En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.*

Dat Jezus alle macht heeft, ook op aarde, wil niet zeggen dat ons niets zal overkomen. Maar dat gebeurt enkel en alleen als Hij het toelaat.

18b t/m 20 *Gaat dan heen* (in die kracht en zekerheid dat aan Jezus alle macht is gegeven, in hemel en op aarde)

*...maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes ...*

Het onderwijs houdt dus ook de doop in. De doop is de stap en de mogelijkheid om een nieuw leven te leven namelijk het leven Jezus. We lezen dat in Romeinen 6:4

*Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in een nieuwheid des levens zouden wandelen.*

Als we gedoopt zijn kunnen we dus het nieuwe leven leven. Evenals Christus, zo ook wij ! Dat zijn heerlijke ware woorden.

En dan gaat Mt. 28:19 verder:

*... en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.*

Het is dus niet alleen dopen, maar een discipel moet verder onderwezen worden om Zijn geboden te bewaren.

Immers Jezus zei in Johannes 14:21 en dat is een kenmerk van de ware discipelen van Jezus:

*Wie Mijn geboden heeft en ze bewaard, die is het, die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.*

En dan lezen we de laatste beemoedigende woorden van Jezus voordat Hij ten hemel voer in Mt. 28:20

*En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.*

Hij is met ons, al de dagen, ook nu, ook vandaag. Hij is met ons als wij deze richting volgen, die Hij genoemd heeft:

Over de hemelvaart van Jezus wordt ook door Marcus verslag gedaan. We lezen in Marcus 16:15 t/m 20

*15 En Hij zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.*

*16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar*

*wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.*

*17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,*

Er is macht in de Naam van Jezus: in Zijn Naam worden boze geesten uitgedreven.

Het spreken in tongen:

Op de Pinksterdag zelf.

Toen Petrus het evangelie bracht in het huis van Cornelius.<sup>3</sup>

Toen Paulus in Efeze kwam lieten 12 mannen zich dopen en Hand. 19:6 verhaalt: En toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige Geest over hen, en zij spraken in tongen en profeteerden.

*18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de*

*handen leggen en zij zullen genezen worden.*

Deze woorden sprak Jezus voor Hij ten hemel voer: *op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.*

Gewoon geloven en er naar handelen zonder te twifelen aan de waarheid van dit woord.

*19 De Here [Jezus] dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods.*

*20 Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden.*

Tot slot een woord uit Efeze 2:6

*Hij heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus.*

Laten we uit die waarheid leven.

---

<sup>3</sup> Hand. 10:46