

Hemelse medicijnen met prima bijwerkingen

Wanneer wij onderstaande hemelse medicijnen "opeten" zodat ze in ons hart komen, dan heeft de meditatie daarvan een positieve bijwerking op zowel geest, ziel alsook ons lichaam.

Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. (Luc. 1:37)

- Zij (Gods woorden) zijn immers leven voor wie ze vinden, en genezing voor heel hun vlees. (Spreuken 4:22)
- Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van Zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw ziekten geneest. (Psalm 103:3)
- Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten gedragen. (Math. 8:14/17)

- Als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de Heere, uw Heelmeester. (Ex. 15:26)
- En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden allen genezen.. (Hand. 5:16)
- En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: ... Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. (Marcus 16:18)

- En het gebeurde dat de vader van Publius door koorts en buikloop bevangen, op bed lag. Paulus ging naar hem toe, en nadat hij gebeden had, legde hij hem de handen op en maakte hem gezond.
 - Toen dat gebeurd was, kwamen ook de anderen op het eiland die ziekten hadden, naar hem toe en zij werden genezen. (Hand. 28:8/9)
 - En Jezus trok rond in alle steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. (Math. 9:35)
 - Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem. (Hand. 10:38)
- Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen. (Marcus 11:24)
 - Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde, en tot in eeuwigheid. (Hebr. 13:8)