

Heiligheid en broederliefde (1 Petrus 1:13-25)

Eerst iets over de 1^e Petrus brief. Deze is in uitstekend Grieks geschreven maar het is zeer de vraag of Petrus die taal wel zo goed beheerde.

Het antwoord vinden we in 1 Petrus 5:12 waar staat:

Door Silvanus, die, naar ik meen, voor u een betrouwbaar broeder is, heb ik in het kort geschreven om u te bemoedigen.

Dus Petrus sprak en Silvanus, ook wel Silas genoemd, schreef de brief in het Grieks op.

En nu gaan we naar 1 Petrus 1:13 en verder:

13 Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus.

Omgordt dus ... volgens theologen zou Omgordt daarom ... beter vertaald zijn.

Want het daarom slaat op vers 12b waarin staat dat het evangelie zo inhoudsrijk is dat engelen begerig zijn er een blik in te slaan.

De engelen kennen de weg van de redding en verlossing niet zoals wij die hebben mogen kennen.

En dat wij – zoals Petrus het schrijft in zijn 2^e brief – met kostbare en zeer grote beloften begiftigd zijn, opdat wij daarvoor deel zouden krijgen aan de goddelijke natuur.

Zulk een mogelijkheid is voor engelen niet weggelegd. Wij kunnen deel krijgen aan de natuur van Jezus, aan de vruchten van de Geest. Doordat wij de Here Jezus aan doen ¹, wordt dit een deel van onze nieuwe natuur.

13a Omgordt dus de lendenen van uw verstand. Petrus bedoelt

¹ Romeinen 13:14

te zeggen dat de heerlijkheid van het evangelie zo groot is, dat wij onze gedachten daarop moeten richten.

De lendenen van je verstand omgorden; je daarop richten en geen hoofdzaken maken van aardse zaken die toch alle zullen vergaan.

13a Weest nuchter,

Als je nuchter bent dan zie je de dingen, zoals ze zijn.

13b Vestig uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus.

Genade is ook hulp zoals staat in Hebr. 4:16

Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

Dus wij mogen onze hoop volkomen vestigen op de genade.

14a Voegt u, als gehoorzame kinderen,

Elke vader en moeder vinden het fijn als hun kinderen gehoorzaam zijn. Zo moeten ook wij – als gehoorzame kinderen Gods – ons gedragen.

14b Niet naar de begeerten uit de tijd uwer onwetendheid,

Het volgen van die begeerten hebben ons juist geen vrede en geluk gebracht.

Maar nu zijn wij in een andere ontwikkeling gekomen namelijk om heilig, dat wil zeggen, toegewijd te worden in al onze wandel, zoals vers 15 het noemt:

15 Maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel;

16 Er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig.

Dat woord staat in Leviticus 11:44a waar staat:

Want Ik ben de Heere, uw God; heiligt u en weest heilig, want Ik ben heilig.

Petrus schrijft: wordt ook u heilig in al uw wandel. Het is een ontwikkeling, een weg van heiligmaking, stap voor stap.

Van belang is dat wij jagen naar heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zal zien.²

Het is een proces zoals Openbaring 22:11 het noemt: Wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.

Heiligmaking is hetzelfde als verandering naar het beeld van de Heere Jezus. Het is ronduit heerlijk om toegewijd te zijn aan de Heere.

Geen onverstoorbare zogenaamde pilaar heiligen zoals de Fari-zeeërs maar vrolijke, beweeglijke en dankbare christenen met een luisterend oor naar anderen.

17 En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk

oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap,

Ja, dat is bijzonder dat wij Hem, de heilige almachtige grote God, dat wij Hem onze Vader mogen noemen en Hem als Vader mogen aanroepen.

Petrus roept ons op om in vreze te wandelen met de wetenschap, die in vers 18 genoemd wordt:

18 Wetende, dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, zijt vrijgekocht van uw ijdele wandel, die (u) van de vaders overgeleverd is,

We zijn vrijgekocht van onze ijdele wandel. Niet met zilver of goud maar met het kostbare bloed van Christus:

19 Maar met het kostbare bloed van Christus, als van een onberispelijk en vlekkeloos lam.

20 Hij was van tevoren gekend, vóór de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden geopenbaard ter wille van u,

² Hebr. 12:14

Al vóór de grondlegging der wereld had God al Zijn plannen klaar.

Efeze 1:4/5 noemt:

Hij heeft ons immers in Hem uitverkoren vóór de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Zijn aangezicht.

In liefde heeft Hij ons te voren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen .

21 Die door Hem gelooft in God, die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof tevens hoop is op God.

Tot slot roept Petrus ons op tot ongeveinsde broederliefde, elkaar van harte en bestendig liefhebben.

22 Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief,

23 Als weder geboren niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God.

Wedergeboren, uit onvergankelijk zaad, het levende en blijvende woord van God.

24 Want: Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af,

Al het aardse gaat voorbij maar het Woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid!

25 Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is.

We zullen ook straks in de eeuwigheid nog kunnen horen uit het levende woord van God. Over Job en hem dan ook zien. Over Daniël en zijn vrienden en hen ook zien.

We zullen Jozef zien, en Abraham, Izaäk en Jacob. En bovenal zullen wij eindelijk ook onze

Heere Jezus zien, onze Redder,
onze zaligmaker.

En God zal bij de mensen wo-
nen en Zijn dienstknechten zul-
len Zijn aangezicht zien.

Het beste komt nog !!