

## Voorwoord

Het boek Hebreëen lijkt meer op een bundel toespraken of een Bijbelstudie, dan op een brief.

Aan het begin van Hebreëen staat geen afzender en ook geen geadresseerde vermeld.

Deze toespraken eindigen dan ook in hoofdstuk 13:21 met: Amen.

We weten niet wie dit boek geschreven heeft. De auteur heeft zichzelf onbekend weten te houden.

Hij spreekt slechts één keer over zichzelf, namelijk in Hoofdstuk 13:22) waar staat:

*Overigens roep ik u ertoe op, broeders, deze woorden van vermaning te verdragen, ook al heb ik u slechts in het kort geschreven.*

Dit schrijven (de verzen 22 t/m 25) toegevoegd aan de

bundel toespraken, is inderdaad maar kort.

Van waar het woord Hebreëen?

In geen enkel geschrift van het Nieuwe Testament worden zoveel aanhalingen uit het oude testament gevonden als in de Hebreëen brief.

Daaruit wordt geconcludeerd dat deze Bijbelstudie gericht is aan christen joden; afstammelingen van Abraham.

Die wordt in Genesis 14:13 de "Hebreëer Abraham" genoemd wordt.

Ook Jozef wordt een "Hebreeuwse slaaf" genoemd en in Genesis 10:21 wordt Sem als stamvader genoemd van alle zonen van Eber; deze Eber wordt ook wel Heber genoemd.

De nakomelingen van Heber zijn de Hebreëën.

Sem – de oudste zoon van Noach – is dus ook de stamvader van de Hebreëër Abraham.

Ook weten we met zekerheid te zeggen dat de brief iets met Italië te maken heeft want in hoofdstuk 13:24 staat:

*Groet al uw voorgangers en al de heiligen. De broeders uit Italië groeten u.*

In 13:22 noemt de schrijver deze Bijbelstudie "woorden van vermaning" omdat de lezers belemmerd worden in hun geestelijke groei.

Twee keer komt het woord "traag" voor en ze zijn niet trouw in het bijwonen van samenkomsten én ze zijn niet op de goede koers.

Eerst iets over hun traagheid: In 5:11 staat:

*Over hem (Melchizedek) hebben wij veel dingen te zeggen,*

*die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen.*

Dat is voor ons ook belangrijk. Laat er honger zijn om meer te horen en meer te begrijpen van Gods woord.

En ook in 6:12

*" ... opdat u niet traag wordt, maar navolgers bent van hen, die door geloof en geduld de beloften beërven."*

Ook worden ze in 10:25 vermaant om de eigen bijeenkomst niet te verzuimen:

*Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.*

Er kan een reden zijn voor verzuim maar dat moet geen "gewoonte" worden en de samenkomst wordt hier gezien als een plaats om elkaar aan te sporen en zoveel te meer

naarmate de dag van Jezus wederkomst naderbij komt.

Bijbels gezien is dus een samenkomst een plaats om el-kander aan te sporen. Dan zou daar dus ook gelegenheid voor moeten zijn.

Ook verkeerden zij in gevaar om niet op de goede koers te zijn zoals in 13:9a staat:

*Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen.*

Daar moeten wij dus ook in onze tijd voor op de hoede zijn, dat wij ons wachten voor "vreemde leringen".

Dit was een inleiding op de Bijbelstudies over de Hebree-en brief.

Veel zegen toegewenst bij de bestudering van deze fascinerende brief.