

Hebreeën 2

1 Daarom moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is, opdat wij niet op enig moment afdrijven.

Omdat wij het heil zullen beërven, zoals in 1:14 staat, en zelfs engelen worden uitgezonden ten dienste van ons, *daarom* zullen wij te meer aandacht schenken aan het evangelie.

Want schenken wij onze aandacht daar niet aan, dan kunnen we afdrijven!

Afdrijven is een sloopsterm en onze levensboot kan uit de juiste koers raken als ons kompas Gods woord niet meer is of als wij daar niet voldoende aandacht aan geven.

1 Want als het woord dat door engelen gesproken werd, al bindend was ...

Mozes zegt in Deut. 33:2 dat de Heere is gekomen van de Sinäi uit het midden van heilige tienduizenden. Zo heeft Mozes

dat gezien en ervaren dat tienduizenden heilige engelen aanwezig waren bij de wetgeving op de Sinäi.

En elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving,

Het woord Gods, gesproken op de Sinäi, bleek van kracht te zijn. Deze woorden willen de lezers afbrengen van de gedachte dat nu - onder de genade - het niet zo ernstig zou zijn om *bewust* te zondigen.

Jezus kwam niet alleen met de genade, maar Hij kwam ook met de waarheid.

Genade betekent dat al mijn zonden worden vergeven, als ik ze belijd (1 Joh. 1:9) maar tevens geldt de heerlijke waarheid uit Rom. 6:14 waar staat: "

Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade.

Onder de genade zijn betekent dus dat de zonde over ons niet zal heersen. Genade is dus geen vrijbrief tot zondigen.

3 Hoe zullen wij dan ontvluchten, als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heere is verkondigd, en die aan ons is bevestigd door hen die Hem gehoord hebben.

Zo'n grote zaligheid! Wat is dan die grote zaligheid? Dat heil – die zaligheid - is allereerst verkondigd door de Heere.

Lezen we Matt. 5 dan noemt Hij daarin, dat de zachtmoedigen, barmhartigen, reinen van hart en de vredestichters zalig zijn.

En Hij wijst ons de weg naar een volmaakte reactie: als iemand ons voor één mijl wil pressen, wij twee mijl zullen gaan en als iemand ons een slag op de rechterwang geeft, dan wij hem ook de andere toe keren (Mt. 5:39/41).

Zo'n grote zaligheid: Ook Petrus schrijft daarover in 2 Petrus 1:4 waar staat:

Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken¹ opdat u daar door deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf², dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent.

Dat is door de genade Gods meer dan alleen behouden worden.

Wij kunnen deel krijgen aan Gods natuur, aan Zijn deugden, aan het karakter van onze Heere Jezus Christus.

En dat, nadat wij ontvlucht zijn aan het verderf, dat door de begeerte in de wereld is.

Dat is de reden om ernst te maken met zulk een heil, zoals Petrus het in vers 5 schrijft:

¹ 1 Tim.4:8 – 2 Cor. 1:20 – 2 Cor.6:18 en 7:1

² 2 Tim.2:14 – Phil. 3:19 – Gal. 6:8

En daarom moet u zich er met alle inzet op toelagen om aan uw geloof deugd toe te voegen.

2:4 HSV God heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig Zijn wil.

2:4 SV God bovendien mede getuigende ..

God is mede getuigende, ook nu nog, in onze tijd.

Ook nu wil Hij de Heilige Geest toedelen naar Zijn wil en ons genadegaven schenken (Rom. 12:6/8).

5 Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen,

De komende wereld die wij verwachten: nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont (2 Petrus. 3:13).

De schrijver van de Hebreeënbrieff wil ons duidelijk maken dat de mens niet door engelen, maar slechts door de Zoon gered kon worden.

6 Maar iemand heeft ergens getuigd: Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet? (Psalm 8:5/7).

7 U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen;

8a Alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen.

Hier gaat het over Jezus. Zijn naam wordt voor het eerst in Hebreeënen genoemd in vers 9.

Geen van Gods trouwe engelen is ooit van God verlaten geweest, maar Jezus wel voor korte tijd toen Hij – zoals ook vers 9 zegt – door de genade Gods voor een ieder de dood geproefd heeft.

De dood is scheiding van God en voor korte tijd is Jezus door God verlaten geweest omdat Hij voor ons een vloek werd. Toen riep Hij uit: "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten."

8b Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd dat Hem niet onderworpen is.

Immers Jezus sprak voor zijn hemelvaart: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde." (Mt. 28:18)

8c Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn,

Nee, dat zien wij nu nog niet maar wij zien Hem wel met heerlijkheid en eer gekroond, zoals in vers 9 staat.

9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van

God voor allen de dood zou proeven.

Een christen hoeft de dood – scheiding van God – niet te proeven. "Het leven is voor mij Christus, en het sterven is voor mij winst," schrijft Paulus in Filip. 1:21

Resumé:

- Wij kunnen afdrijven, indien wij een zo grote zaligheid veronachtzamen. (vers 1+3)
- God getuigt mee aan het evangelie (vers 4). Hij wil ons Zijn Geest en Zijn genadegaven ook nu nog schenken.
- Jezus is nu met eer en heerlijkheid gekroond en Hij heeft door de genade van God voor ons allen de dood geproefd (vers 9) doordat Hij korte tijd verlaten is van God aan het kruis.
- Een christen hoeft deze dood – scheiding van God – niet te proeven.