

Grijp het eeuwige leven !

We lezen in 1 Tim. 6:11 en 12:

11 U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na.

12 Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

Aan Timotheüs schrijft Paulus:
U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen.

Een mens Gods is iemand die eerst als een menselijke baby geboren werd en daarna tijdens zijn leven opnieuw geboren werd. Er werd toen een geestelijke baby in Hem geboren.

Het leven van Christus werd in hem geboren en om te groeien moet deze mens Gods ondeugden ontvluchten en deugden aandoen.

Welke dingen moet hij dan ontvluchten: de geldzucht - rijk te willen zijn - in aardse zaken en waar hij zich op moet richten is: rijk te worden in hemelse zaken, ofwel de deugden van Christus najagen.

Wij zijn mensen Gods, wedergeboren mensen en nemen ter harte wat in de verzen 8 t/m 10 staat:

8 Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn.

9 Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.

10 Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.

Timotheüs wordt aangespoord om de geldzucht te ontvluchten. Het is genoeg – en genoeg is genoeg – als wij onderhoud en onderdak hebben.

Maar nu de rest van vers 11: *Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid.*

Als je het woordenboek er op naslaat betekent jagen: door achtervolging trachten te bemachtigen.

Van belang is, om in de kleine maar ook in de grote beproevingen in ons leven te jagen naar deze deugden.

Of zoals vers 12 het zegt: *De goede strijd van het geloof strijden en het eeuwige leven te grijpen.*

Het eeuwige leven grijpen in de dagelijkse dingen, die ons overkomen, betekent: de deugden die hier genoemd worden aandoen en grijpen.

Een mens Gods, die soms lichamelijk veel moet doorstaan,

kan in dat lijden b.v. volharding oftewel geduld grijpen.

Strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven!

Dagelijks is het nodig dat wij deze goede strijd van het geloof strijden. Het betekent wat Jezus in Lucas 9:23 zegt:

Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.

Voor de één is het kruis dragen dit en voor de ander is het kruis dragen dat. Iedereen krijgt zijn beproevingen in het leven. Het wordt zwaar als wij gaan klagen.

Door niet te morren en te klagen sterft er iets in mij van het oude en doe ik iets van het nieuwe aan. En alle beetjes helpen.

Neem dagelijks je kruis op: voor de één is het dit en voor de ander is het dat.

Jezus hing aan het kruis; zijn enige klacht was: *mijn God,*

mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten!

Dat hoeven wij niet mee te maken. Jezus werd voor ons tot zonde gemaakt opdat wij zouden worden: gerechtigheid van God in Hem.

God verliet Jezus een tijd ter wille van ons. Dat hoeven wij niet mee te maken.

In alle lijden wil de Heere Jezus met zijn Geest en nabijheid heel dicht bij ons zijn.

Sommige beproevingen kunnen lang duren; dan ben je als het ware in een smeltkroes. Dan hebben wij volharding en geduld nodig. Dan hebben we dat nodig wat in Col. 1:11 staat:

Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.

Dan is er een gebed: Heere, ik wil U behagen in het leven en dan komt het antwoord van God: Ik wil je sterken om met

blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.

Dat voel je niet altijd; het kan soms zo anders voelen. Daarom staat er ook: *Strijd de goede strijd van het geloof ... grijp naar het eeuwige leven !*

... waartoe u geroepen bent.

Wij zijn geroepen om het eeuwige leven, bestaande uit zes deugden, te grijpen die in vers 11 genoemd worden:

Jaag daarentegen naar (1) gerechtigheid, (2) godsvrucht, (3) geloof, (4) liefde, (5) volharding en (6) zachtmoedigheid.

(1) Jaag naar gerechtigheid:

David schrijft in de Psalmen (85:11) dat gerechtigheid en vrede elkaar kussen. Dat zijn dus goede vrienden van elkaar. Gerechtigheid en vrede gaan hand in hand, zoals ook Jacobus schrijft (3:18)

En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.

Wie dus vrede sticht – en dat moet je meestal in jezelf doen als onvrede uit je vlees omhoog komt – wie vrede sticht zaait gerechtigheid.

Dat is een vrucht en dat betekent dat het moet groeien. Het is een vrucht van de Geest. Er staat van Jezus in de Efeze brief dat Hij "vrede in Zichzelf maakte" (2:15).

En als wij dat ook doen, dan ja-gen we naar gerechtigheid.

(2) Jaag naar godsvrucht:

Godsvrucht heeft te maken met het vreezen van God en van het kwade te wijken zoals in Spreuken 3:7 staat: *Vrees de Heere en keer je af van het kwade.*

Men kan zich "oefenen" in de godsvrucht zoals Paulus aan Timotheüs schrijft in 1 Tim. 4:7.

Verwerp de onheilige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Die oefening houdt een belofte van leven in, zowel nu als later.

Ook als men zich oefent in het gebruik van de tong, dan is dat nuttig voor nu en voor later.

Verder schrijft Paulus In 1 Tim. 6:6: *6 Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid.*

Een contente mens, een tevreden mens, is God welgevallig. In vers 8 staat: *Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn.*

Godsvrucht met tevredenheid is dus een bron van grote winst!

(3) Jaag naar geloof:

Wij hebben de Geest van het geloof volgens 2 Kor. 4:13 en deze Geest verdrijft de dikste duisternis.

In de Geest van geloof zeggen wij: *Alle dingen zijn mij mogelijk, door Christus, Die mij kracht geeft.* (Filip 4:13).

(4) Jaag naar liefde:

De liefde zoek niet haar eigen belang. (1 Cor. 13:5)

De liefde wordt ook niet verbit-
terd en de Willibrord vertaling
zegt: De liefde laat zich niet
kwaad maken.

De liefde verdraagt alle dingen
(vers 7). Er staat immers: alle
dingen verdraagt zij. Hoe heer-
lijk om het zo te hebben in je
huwelijk ! Laten we daarom de
liefde najagen.

(5) Jaag naar volharding:

U hebt van de volharding van
Job gehoord, schrijft Jacobus.
Wij spreken over "een Jobs ge-
duld". Hij had geduld in het lij-
den.

Hij verloor al zijn kinderen en
zijn vrouw zei zelfs tegen hem:
zeg God vaarwel en sterf. Nu,
dat zullen onze vrouwen waar-
schijnlijk nooit tegen ons zeggen
maar de vrouw van Job deed het
wel.

Dat is namelijk de bedoeling
van de duivel, dat wij in het lij-
den God vaarwel zullen zeggen
zo van: "bent u nou een God van
liefde". Mijn lichaam is over-
dekt met zweren; het jeukt, ik

kan niet slapen en ik zit mij te
krabben met een potscherf.

Jacobus schrijft in 5:10/11

*Mijn broeders, neem tot een
voorbeeld van het lijden en van
het geduld de profeten, die in de
naam van de Heere gesproken
hebben.*

*Zie, wij prijzen hen gelukzalig,
die volharden. U hebt gehoord
van de volharding van Job en u
hebt de uitkomst van de Heere
gezien, dat de Heere vol ontfer-
ming is en barmhartig.*

(6) Jaag naar zachtmoedigheid:

Wat hebben wij in het leven van
alle dag ook een heerlijke gele-
genheid om deze deugd na te ja-
gen; die te grijpen en daarmee
het eeuwige leven te grijpen.

Grijp het eeuwige leven ... grijp
zachtmoedigheid.

Een paar bladzijden verder in de
brief van Paulus aan Titus (3:2)
schrijft hij dat wij *alle zacht-
moedigheid zullen bewijzen aan
alle mensen.*

En omdat wij wedergeboren zijn – uit God geboren – en Christus door het geloof in ons woont – is dit dus helemaal mogelijk.

Hoeveel zachtmoedigheid zullen wij dus aan de mensen bewijzen? Alle zachtmoedigheid! En aan welke categorie mensen zullen wij dit bewijzen? Aan alle mensen!

In Spreuken 14:30 wordt genoemd, dat een gezond hart leven is voor het vlees. Een andere vertaling zegt: een zachtmoedig hart.

Zo'n zachtmoedig hart heeft dus een gezondheid bevorderende uitwerking op ons lichaam.

Deze deugd is zo kostbaar in het oog van God dat Petrus hierover schrijft: *Het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God.*¹

Veel gelovige mensen zijn jammer genoeg uitgerekend het tegenovergestelde van iemand met een zachtmoedige en stille geest.

De tegenstellingen van een zachtmoedige en stille geest zijn o.a. drift, woede, gekibbel, gekwebbel, hatelijkheid en dergelijke.

Daarom staat er ook in Prediker 7:9 dat ergernis rust in de boezem van dwazen maar als wij dat omdraaien betekent het ook, dat zachtmoedigheid huist in de boezem van wijzen.

Ten slotte herhalen we nog even onze kernteksten, waarmee we begonnen zijn:

Die staan dus in 1 Tim. 6:11 en 12:

11 U echter, o mens die God toebehoort, ontvlucht deze dingen. Jaag daarentegen gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid na.

12 Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.

¹ 1 Petrus 3:4