

## **Goede dagen zien !**

*Wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien,  
weerhoude zijn tong van het kwade,  
en zijn lippen van bedrog te spreken.  
(1 Petrus 3:10)*

Wat bedoelt Petrus met deze woorden?  
Hij haalt ze aan uit Psalm 34:12 en verder.

Dan heb je het als christen helemaal naar de zin.  
Je doet vol blijdschap, rust en vrede, het goede.  
Je ervaart het leven als zinvol en je vindt het fijn om te leven.

De voorwaarde voor zo'n leven noemt Petrus ook,  
namelijk:

Weerhoud je tong van het kwade.  
Spreek geen kwaad en lieg niet !  
Wijk van het kwade en doe het goede,  
Zoek de vrede en jaag die na.