

Gods' vaderhart

Er staat zes keer dezelfde tekst in het oude testament, en dat is een aanwijzing voor ons, dat het hier om een belangrijk woord van God gaat.

Het gaat om het wezen van God, om Zijn Vaderhart. We beginnen met Psalm 86:15 waar staat:

Maar Gij, Here, zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid en trouw.

Hier worden vijf deugden, vijf karakter eigenschappen van onze God opgenoemd: Hij is barmhartig, genadig, lankmoedig, rijk aan goedheid en aan trouw.

Hij is een barmhartig God: In het woord "barmhartig" zit het woord "erbarmen" Dat heeft te maken met innerlijke ontferming en bewogenheid. Jezus sprak in Joh. 14:9 "wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien."

We lezen op minstens zeven plaatsen in de bijbel, dat Jezus met innerlijke ontferming bewogen werd, toen Hij geconfronteerd werd met de nood van de mensen.

In Mt. 9:36 staat dat Hij, toen Hij de schare zag, met ontferming over hen bewogen werd, daar ze voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.

In Mt. 14:14 staat dat Jezus een grote schare zag en dat Hij met ontferming over hen bewogen werd en dat Hij hun zieken genas.

In Mt. 20:31 staat, dat twee blinden aan de kant van de weg riepen: Here, zoon van David, heb medelijden met ons. Er staat

dat Jezus met ontferming over hen bewogen werd, hun ogen aanraakte en dat zij ziende werden en Hem volgden.

In Lucas 7 wordt Hij met ontferming bewogen als Hij ziet dat een weduwe (die dus haar man al had verloren) nu ook nog haar enige zoon ten grave draagt.

Er staat dat Hij met ontferming over haar bewogen werd en zei "Ween niet" . Het was zijn barmhartigheid die haar zoon uit de dood opwekte.

Jezus heeft dus het wezen van God geopenbaard. Hij is een barmhartig God.

Hij is ook een genadig God: In Psalm 86:5 staat over Hem: "Want Gij, O Here, zijt goed en *gaarne* vergevend.

Als wij oprecht berouw hebben en ons willen bekeren van onze zonde, dan vergeeft God graag, want wie zijn zonde belijdt en nalaat, die vindt ontferming (Spr. 28:13).

En in Psalm 116:5 staat: Genadig is de Here ... onze God is een Ontfermer.

God is ook een lankmoedig God. Lankmoedig wil zeggen: geduldig maar dat is nog iets te zwak uitgedrukt.

Om het woord "lankmoedig" goed te kunnen begrijpen (dit woord wordt in de Staten Vertaling namelijk ook veelvuldig gebruikt) moeten we terug naar de letterlijke betekenis in het Hebreeuws.

Letterlijk vertaald uit de Hebr. grondtekst betekent lankmoedigheid: lang van toorn. Met andere woorden: God houdt Zijn toorn lang en geduldig in en pas in het uiterste geval uit Hij deze.

Dit blijkt goed uit de geschiedenis vermeld in het boek Jona. Jona kreeg een opdracht om naar Ninevé te gaan maar hij werd in eerste instantie een deserteur.

En de reden dat hij niet wilde luisteren naar Gods opdracht staat in Jona 3:10 en 4:1/2 toen de inwoners van Ninevé zich bekeerden en God niet deed wat Hij bedreigd had te doen:

10 Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat Hij bedreigd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet.

1 Maar dit mishaagde Jona ten zeerste en hij werd toornig. 2 En hij bad tot de Here en zeide: Ach, Here, heb ik dat niet gezegd, toen ik nog in mijn land was?

Daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsis te vluchten, want ik wist, dat Gij een genadig en barmhartig God zijt, lankmoedig, groot van goedertierenheid en berouw hebbend over het kwaad.

God dreigde Ninevé onderste boven te keren maar toen de inwoners zich bekeerden, deed Hij het niet.

En dit had ik wel gedacht, zei Jona want u bent een genadig en barmhartig God, lankmoedigheid en groot van goedertierenheid.

In 1 Petrus 3:20 wordt gesproken over *de lankmoedigheid God, die bleef afwachten in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht.*

God bleef uiterst lankmoedig afwachten of de mensen op de prediking van Noach zich zouden bekeren en wel 120 jaar.

120 jaar hield God zijn toorn in en bleef Hij lankmoedig. Maar toen zij niet boetvaardig waren en zich niet bekeerden, kwam de zondvloed en nam hen allen weg.

Daarin zien we ook de ernst van Gods' vaderhart.

Paulus omschrijft de lankmoedigheid van Jezus – en daarmee ook de lankmoedigheid van de Vader – als volgt in 1 Timotheüs . 1:15/16

15 Dit is een getrouw woord en alle aan-neming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats in-neem.

Jezus kwam om zondaars te behouden, te redden en te verlossen van hun zonden en in dit verlossingsproces zegt Paulus, neem ik een eerste plaats in.

16 Maar hiertoe is mij ontferming bewezen, dat Jezus Christus in de eerste plaats in mij zijn ganse lankmoedigheid zou bewijzen tot een voorbeeld voor hen, die later op Hem zouden vertrouwen ten eeuwen leven.

Zó heeft Paulus het ervaren, dat de Here Jezus – en daarmee ook de Vader – zijn ganse geduld, zijn ganse lankmoedigheid in hem bewezen heeft en dat is ook een voorbeeld en hulp voor ons.

God is ook lankmoedig jegens ons! Hij talmt niet met de belofte van Zijn komst maar Hij is lankmoedig jegens ons, zegt Petrus (2 Petrus 3:9) en zegt hij verder in vers 15 dat wij deze lankmoedigheid van onze Heer voor zaligheid mogen achten.

God is ook rijk aan goedheid en trouw. Mozes vroeg eens aan de Heere of hij Hem mocht zien. We lezen dat in Exodus 33:18/19a waar staat:

18 Maar hij zeide: Doe mij toch uw heerlijkheid zien. 19 Hij nu zeide: Ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam des Heren voor u uitroepen.

In de Herz. St.Vert. staat: Ik zal al Mijn goedheid bij u voorbij laten komen.

En in Exodus 34:5 en 6 lezen we:

5 En de Here daalde neder in een wolk, stelde Zich daar bij hem en riep de naam des Heren uit.

Dus God daalde neer in een wolk en riep Zijn eigen Naam uit. En wat die Naam inhoudt, lezen we in vers 6:

6 De Here ging aan hem voorbij en riep: Here, Here, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw.

Iemand naam kenmerkt zijn wezen en hier kijken we in Gods' vaderhart.

Ook David zingt Gods goedheid uit in Psalm 103:

Zo hoog de hemel is boven de aarde, zo machtig is zijn goedheid over wie Hem vrezen.

Zijn goedheid is dus machtig over wie Hem vrezen.

En nu krijgen we iets te zien van de tweede kant van Gods' vaderhart. Een goede vader is niet alleen goed maar ook streng.

God is geen "lieve, oude man" die alles wel door de vingers ziet. Een vriendelijke en gezellige God, die geen vlieg kwaad doet. Dat is een sentimentele kijk op God en geen Bijbelse.

We lezen in Rom. 11:22 het volgende:

Let dan op de goedertierenheid Gods en op zijn gestrengheid.

Dus daar moeten wij op acht geven; niet alleen op zijn goedheid maar ook op zijn strengheid.

Want wat voor uitwerking zal het wezen van God – zijn genade, barmhartigheid, geduld en zijn goedheid en trouw – op ons hebben ??

In Romeinen 2:4 staat:

Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat de goedertierenheid Gods u tot boetvaardigheid leidt?

Dus die rijkdom van zijn goedheid, verdraagzaamheid en geduld zal ons – bij de juiste harte instelling - tot boetvaardigheid leiden.

Maar zo staat er in vers 5, zijn wij weerbarstig en onboetvaardig dan hopen wij ons toorn op.

Daarom zegt Petrus ook op de Pinksterdag in Hand. 3:19

Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen.

Dus dan komen er tijden van verademing. Dat zijn prachtige woorden en de resultaten van berouw en bekering zijn : tijden van verademing!

Een goed besef van Gods' vaderhart is niet alleen zijn goedheid maar ook zijn gestrengheid. Hij wil dat wij ons bekeren van onze zonden; van alles waarvan wij weten, dat het zonde is.

Hebben wij het juiste besef van Gods' vaderhart? Niet alleen van zijn grote goedheid maar ook van zijn gestrengheid?

In 1 Kor. 15:34 staat:
Komt tot de rechte nuchterheid en zondigt niet langer, want sommigen hebben geen besef van God.

Wordt nuchter en zondig niet langer, zo schrijft de apostel Paulus. Stop met bewust zondigen want dat is de rechte nuchterheid. Dan hebben we een juist besef van God en dan komen er "tijden van verademing".

Tot slot gaan we nog een keer terug naar onze kerntekst in Psalm 86:15

Maar Gij, Here, zijt een barmhartig en genadig God, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid en trouw.