

Gods Naam geeft Zijn wezen weer

In Exodus 34:5 t/m 7 openbaarde God zijn Naam aan Mozes en vat Hij in enkele woorden samen, wie Hij is. Hij openbaart zijn wezen, zijn karakter.

5 Toen daalde de HEERE neer in een wolk, ging daar bij hem staan en riep de Naam van de HEERE uit.

6 Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw,

7 Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.

God wordt in vers 6 beschreven als de genadige God. Maar Hij wil daarmee niet de indruk wekken, dat Hij de zonde minder ernstig acht of aan de gerechtigheid te kort doet.

Dat God barmhartig, genadig, geduldig en rijk aan goedheid en trouw is, wordt tenminste 6x genoemd in het oude testament.

De reden dat de profeet Jona niet naar Ninevé ging maar naar Tarsus vluchtte, noemt hij zelf op in het boek Jona.

Jona voelde het als het ware aankomen als ik naar Ninevé ga om te roepen dat God de stad na 40 dagen zal omkeren, en de inwoners bekeren zich tot de Heere, dan zal Hij het niet doen en komen mijn woorden, die ik ga roepen, niet uit.

In Jona 4:2 staat:

Daarom ben ik het voor geweest door naar Tarsis te vluchten! Want ik wist dat U een genadig en barmhartig God bent, geduldig en rijk aan

goedertierenheid Die berouw heeft over het kwaad.

Ook David was zich bewust van Gods grote barmhartigheid. We lezen in Psalm 86:15

Maar U, Heere, bent een barmhartig en genadig God, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.

En in vers 5 van die psalm staat: *U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven.*

In de NBG vertaling staat:

"Want Gij, o Here, zijt goed en gaarne vergevend, rijk in goedertierenheid voor allen, die U aanroepen. "

God vergeeft graag als wij om vergeving vragen en ons van de zonde afkeren.

In Math. 18:21 lezen wij:

Toen kwam Petrus naar Hem toe en zei: Heere, hoeveel keer zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe?

Jezus zei tegen hem: Ik zeg u: niet tot zevenmaal, maar tot zeventig maal zevenmaal.

Jezus bedoelt te zeggen: vergeef de ander tot in het oneindige! Uit die woorden van Jezus blijkt Gods onuitsprekelijke goedheid.

God zegent ons zo in het nieuwe verbond met vergeving, opdat ook wij van harte allen en iedereen aan de lopende band kunnen vergeven.

Ook in Psalm 103:8 herhaalt David wat God voor hem betekent. Daar staat:

Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goedertierenheid.

En dan in vers 10 t/m 12:

10 Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.

11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.

12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.

13 Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.

14 Want Hij weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn.

Als God zó met ons omgaat, behoren ook wij jegens elkander barmhartig en genadig te zijn, groot van goedheid en trouw.

God is een barmhartig God. In het woord *barmhartigheid* zit het woord *erbarmen*. Dat heeft te maken met innerlijke ontferming en bewogenheid.

We lezen vele malen in de schrift dat Jezus met innerlijke ontferming bewogen werd, toen Hij met de nood van de mensen geconfronteerd werd.

Op minstens zeven plaatsen in de Bijbel staat, dat Jezus met

innerlijke ontferming bewogen werd.

In Math. 9:36 en verder lezen we:

36 Toen Hij de menigte zag, was Hij innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, zoals schapen die geen herder hebben.

37 Toen zei Hij tegen Zijn discipelen: De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders.

38 Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.

Het gaat om arbeiders, die ook deze karakter eigenschappen van Jezus hebben aangedaan, zoals Col. 3:12 ons oproept:

Bekleed u dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld.

De ontferming van Jezus wordt ook in Math. 14:14 genoemd:

En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte, en Hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken.

Het was zijn innerlijke ontferming die Hem dreef om de zieken te genezen.

Ik heb eens met mijn eigen ogen gezien, dat een broeder met doofstomme kinderen bad. Er was kracht om te genezen en de ene doofstomme na de andere genas.

Toen kwam ook meisje naar voren, die doofstom was. De broeder bad met haar en zei tegen de stomme en dove geest om uit haar te gaan uit in Jezus naam.

Maar er gebeurde niets; het meisje bleef doofstom en kon niet horen. Toen kwamen er tranen uit haar ogen te voorschijn en de broeder zag dat

en er kwam innerlijke ontferming uit de hemel in zijn hart.

Hij omarmde het kind en zei nogmaals tegen de stomme en dove geest om te vertrekken en toen gebeurde het. Het meisje kon weer goed horen en begon te spreken.

Hij zei "Jezus" in haar oor – zonder dat zij het zag, en zij herhaalde dat woord. Dat was prachtig om te zien en de mensen die er getuige van waren, prezen God.

Het was de innerlijke ontferming van Jezus, die door deze broeder heen werkte.

In Math. 20:29 en verder staat het volgende over de innerlijke ontferming van Jezus;

29 En toen zij Jericho uit gingen, volgde een grote menigte Hem.

30 En zie, twee blinden, die aan de weg zaten, riepen, toen zij hoorden dat Jezus voorbijging:

Heere, Zoon van David, ontferm U over ons!

31 De menigte bestrafte hen, opdat zij zouden zwijgen; maar zij riepen des te meer: Ontferm U over ons, Heere, Zoon van David!

32 En Jezus stond stil, riep hen en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal?

33 Zij zeiden tegen Hem: Heere, dat onze ogen geopend worden.

34 En Jezus, Die innerlijk met ontferming bewogen was, raakte hun ogen aan; en meteen werden hun ogen ziende, en zij volgden Hem.

De Here Jezus is ook buitengewoon geduldig. Paulus schrijft in 1 Timotheüs 1:15 t/m 17:

15 Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben.

16 Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven.

Zo heeft Paulus het ervaren in zijn leven; de Heere Jezus heeft in hem al zijn geduld getoond tot voorbeeld voor ons.

Geen wonder dat hij het uitjubelt in het volgende vers:

17 De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

We lazen in Exodus 34 over de naam van de Heere, die Zijn wezen, Zijn karakter weer geeft, dat Hij is:

Barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw.