

Gods naam geeft Zijn wezen weer

We lezen in Exodus 33:18 en verder:

18 Maar hij zei: Doe mij toch uw heerlijkheid zien.

Mozes wil graag de volle heerlijkheid van God zien en hij krijgt antwoord op zijn vraag.

19 Hij nu zei: Ik zal mijn luister aan u doen voorbijgaan en de naam des Heeren voor u uitroepen: Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben, en Mij ontfermen, over wie Ik Mij ontferm.

Gods luister is de afstraling van Zijn heerlijkheid. En God Zelf zal in woorden uitdrukken, wie Hij is. Hij zal Zijn naam uitroepen en iemands naam is iemands wezen.

Mozes zal merken, hoe genadig God is. Hij is genadig, wie Hij genadig is.

Hij is niet genadig, omdat iemand dat waardig is, maar alleen omdat Hij Zelf zo genadig is.

20 Hij zei: Gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal Mij zien en leven.

Mozes krijgt te horen dat hij het aangezicht van God niet te zien krijgt. In 1 Tim. 6:16 staat dat God alleen onsterfelijkheid heeft en dat Hij een ontoegankelijk licht bewoond, die geen van de mensen gezien heeft of zien kan.

Toch krijgt Mozes wel iets van de Heere te zien.

21 De Heere zei: Zie, bij Mij is een plaats, waar gij op de rots kunt staan;

Bij Mij – dat wil zeggen boven op de Sinaï, waar God Zich al eerder aan Mozes openbaarde.

22 Wanneer mijn heerlijkheid voorbijgaat, zal Ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken, totdat Ik ben voorbijgegaan.

God plaatst hem straks in een rotsholte van de berg Sinaï en zal hem dan met Zijn hand bedekken.

23 Dan zal Ik mijn hand wegnemen en gij zult Mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden.

Een laatste naglans van Gods heerlijkheid zal Mozes opvangen en zelfs dat zal al bijna te veel voor hem zijn om te verdragen. Hoe groot moet dan wel de heerlijkheid van God zelf zijn.

Er is een belofte verbonden aan de reinen van hart. Jezus zei daarover in Mt. 5:8 *Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.*

We gaan verder met Exodus 34:1 en verder:

1 De Heere zei tot Mozes: Houw u twee stenen tafelen gelijk de eerste, dan zal Ik op de tafelen de woorden schrijven, die stonden op de eerste tafelen, welke gij verbrijzeld hebt.

Mozes droeg de twee stenen tafels, toen hij van de berg afdaalde. Ze zijn dus niet zo groot en ze pasten later ook in de ark. Ze werden aan de voor- en achterzijde be-

schreven door de "vinger Gods" zoals Ex. 31:18 vermeld.

2 Wees gereed tegen de morgen en beklim in de morgen de berg Sinai; vervoeg u daar bij Mij op de top van de berg.

Daar – op de top van de Sinai – was Mozes dus eerder geweest, namelijk 40 dagen en 40 nachten.

Ex. 24:17 vermeldt hierover:

"De verschijning van de heerlijkheid des Heeren was als verterend vuur op de top van de berg ten aanschouwen van de Israëlieten. "

En Hebr. 12:28/29 noemt in dit verband:

"Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur."

Het is God welbehagelijk, als wij Hem vereren met eerbied en ontzag. Hij zal een verterend vuur zijn voor een ieder die Zijn liefde veracht tenzij men zich bekeert.

3 Doch niemand zal met u opklimmen en ook mag niemand gezien worden op de gehele berg, zelfs het kleinvee en de runderen mogen niet weiden in de nabijheid van de berg.

Al die uiterlijke verschijnselen horen wel bij en rondom God maar vormen niet zijn wezen Zelf.

Het is zoals met Elia genoemd in 1 Koningen 19:11 en verder:

11 Daarop zeide Hij: Treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht des Heeren. En zie, toen de Heere juist zou

voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind, die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de Heere uitging. In de wind was de Heere niet.

*En na de wind een aardbeving.
In de aardbeving was de Heere niet.*

12 En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de Heere niet. En na het vuur het suizen van een zachte koelte.

De aanwezigheid van God is als het suizen van een zachte koelte. We hebben een God die – evenals Zijn Zoon - zachtmoedig is en nederig van hart en Zijn Naam, die wij straks gaan horen, geeft Zijn wezen weer.

We gaan verder met Exodus 34 vers 4:

4 Toen hieuw Mozes twee stenen tafelen gelijk de eerste; hij beklom vroeg in de morgen de berg Sinai, zoals de Heere hem geboden had, en nam de twee stenen tafelen in zijn hand.

De stenen tafelen pasten later in de Ark en ze waren dus niet zo zwaar. Vier geboden op de ene stenen tafel en 6 geboden op de tweede stenen tafel. Het 6^e gebod "Eer uw vader en uw moeder" noemt Paulus in Efeseze 6:2 het eerste gebod, namelijk van de 2^e tafel.



Op de eerste tafel:

1. Ik ben de Heere, Uw God.
2. Gij zult geen andere goden aanbidden.

3. Gij zult de naam van de Heere niet ijdel gebruiken
4. Gedenk de Sabbat.

Op de tweede tafel:

5. Eer uw vader en uw moeder.
6. Gij zult niet doden.
7. Gij zult niet echtbreken.
8. Gij zult niet stelen.
9. Leg geen vals getuigenis af.
10. Gij zult niet begeren.

5 En de Heere daalde neder in een wolk, stelde Zich daar bij hem en riep de naam des Heeren uit.

De wolk is een teken van Gods tegenwoordigheid, zoals de wolkkolom in de woestijn boven de tabernakel aanwezig was.

6 De Heere ging aan hem voorbij en riep: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw,

Dus de Heere riep Zelf zijn naam uit.

Jahwé – Jahwé : Ik ben, Ik ben, God en dan volgt de opsomming van Zijn wezen, namelijk: *barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw,*

7 die goedertierenheid bestendigt aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft; maar (de schuldige) houdt Hij zeker niet onschuldig, de ongerechtigheid der vaderen bezoekende aan kinderen en kindskinderen, aan het derde en vierde geslacht.

De Heere wordt in vers 6 beschreven als de genadige God. Maar God wil in vers 7 daarmee niet de indruk wekken, dat Hij de zonde minder ernstig acht of aan de gerechtigheid te kort doet.

Uit Exodus 20:6 blijkt dat dit 2^e deel van vers 7 geldt voor hen die God haten en daar wordt aan toegevoegd:

Maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.

Dat God barmhartig, genadig, geduldig en rijk aan goedheid en trouw is, wordt tenminste 6x genoemd in het oude testament.

Dan lezen we nog in Exodus 34:28 en 29

28 En hij was daar bij de Heere veertig dagen en veertig nachten, brood at hij niet en water dronk hij niet, en Hij schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden.

Mozes was daar bij de Heere, in Zijn tegenwoordigheid, 40 dagen en nachten zonder te eten en te drinken. God zorgde dat zijn leven op andere wijze in stand bleef ook al at en dronk hij niet.

Jezus sprak in Mt. 4:4 tegen de verzoeker: "Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat."

29 Toen Mozes van de berg Sinai afdaalde, – de twee tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes, toen hij van de berg afdaalde – wist hij niet, dat de huid van zijn gelaat straalde, doordat hij met Hem gesproken had.

De omgang met God brengt verandering bij ons teweeg, ook al is men het zichzelf vaak niet bewust.

We lezen in 2 Kor. 3:7 en 8:

7 Indien nu de bediening des doods, met letters op stenen gegrift, gepaard ging met

zulk een heerlijkheid, dat de kinderen Israëls de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die toch verdwijnen moest,

8 Hoe zal niet nog meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn?

De wet maakt niet vrij van de zonde, maar de Geest doet dat wel.

Rom. 8: 3/4

Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees – God heeft, door zijn eigen Zoon te zenden in een vlees, aan dat der zonde gelijk, en wel om de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees, opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest.

We lezen in 2 Kor. 3:18 en verder:

18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heere, die Geest is.

Door de omgang met de Heere en de beïnvloeding van Zijn woord veranderen wij naar het beeld van Jezus.

Ons aangezicht weerspiegelt de heerlijkheid van de Heere. En dat is een heerlijkheid die blijft.

Die heerlijkheid zijn de deugden van Jezus, de vrucht van de Geest die wij in het leven van alle dag mogen aandoen.

Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontfer-

ming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

Dat is onze uitstraling in het dagelijks leven als christen.

Door de dagelijkse omgang met de Here Jezus ontvangen wij kracht om dat te doen wat Paulus noemt in 2 Cor. 3:10 waar staat:

Te allen tijde het sterven van Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus zich in ons lichaam openbare.

De Staten vertaling geeft dit vers als volgt weer:

Altijd de doding van den Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden.

De "doding van de Heere Jezus" was dat Hij dagelijks zichzelf verloochende en Zijn kruis op nam. Door de kracht van de Geest mogen ook wij hetzelfde doen, opdat ook het leven van Jezus zich zal openbaren.

Dan werkt "de dood in ons, maar het leven in u". (3:12).

|