

Geloof kan opgebouwd worden, zoals Judas 1:10 zegt: *Bouwt uzelf op in uw allerheiligst geloof.*

De bron van opbouw is het Woord van God, want Romeinen 10:17 zegt: *Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.*

We laten de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw, die door Jezus genezen werd, op ons inwerken.

Het staat geschreven in Marcus 5:25 en verder:

*25 En een zekere vrouw, die al twaalf jaar bloedvloeiingen had.*

*26 En veel geleden had door toedoen van veel dokters, en alles wat zij had daaraan uitgegeven had en geen baat gevonden had, maar met wie het veeleer erger geworden was.*

Jezus minacht dokters niet; Hij noemt zelfs in Math. 9:12 "Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn".

Ook wordt door Paulus in Col. 4:4 gesproken over "de geliefde geneesheer Lucas".

Maar deze bloedvloeiende vrouw had veel geleden door het toedoen van veel dokters en er geen baat bij gevonden. Ze was zagezegd ten einde raad.

*27 Deze had van Jezus gehoord en kwam van achteren de menigte in en raakte Zijn bovenkleed aan.*

*28 Want zij zei: Als ik maar Zijn kleren kan aanraken, zal ik gezond worden.*

Ik zal gezond worden, was haar gedachte. Ze twijfelde daar niet aan.

*29 En meteen droogde de bron van haar bloed op, en merkte zij aan haar lichaam dat zij van die aandoening genezen was.*

Het is met het verstand niet te verklaren maar zo is het wel gegaan. Je verstand gebruiken is in sommige gevallen niet verstandig. Tijdens de storm op zee kwamen de golven al in de boot terwijl Jezus lag te slapen en het schip dreigde te zinken maar Jezus zei: *Waarom zijn jullie bang? Waar is jullie geloof?*

*30 En meteen toen Jezus merkte dat er kracht van Hem uitgegaan was, keerde Hij Zich om in de menigte en zei: Wie heeft Mijn kleren aangeraakt?*

*31 En Zijn discipelen zeiden tegen Hem: U ziet dat de menigte tegen U opdringt, en zegt U dan: Wie heeft Mij aangeraakt?*

Dus wie Hem aanraakt in geloof, zal Zijn genezingskracht op de één of andere manier ervaren.

*32 Maar Hij keek om Zich heen om haar te zien die dat gedaan had.*

*33 En de vrouw, die bevreesd was en beefde, omdat zij wist wat er met haar gebeurd was, kwam en wierp zich voor Hem neer en vertelde Hem de volle waarheid.*

*34 Toen zei Hij tegen haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening.*

Vertaald is hier: uw geloof heeft u behouden maar dat woord "behouden" houdt in de grondtekst ook het woord "genezen" in. Haar geloof had haar genezen maar het was slechts een kanaal, waardoor Jezus haar kon genezen.

Tot slot nog een prachtig woord van Jezus in Marcus 11:24 waar staat:

*Alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen.*

Onderstaande Schriftwoorden zijn de bron en de basis van geloof in goddelijke genezing en de basis voor een gelovig gebed:

- Belijd elkander de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt.
- Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van Zijn weldaden. Die *al* uw ongerechtigheid vergeeft, Die *al* uw ziekten geneest. (Psalm 103:3)
- En het gelovige gebed *zal* de zieke behouden en de Heere *zal* hem weer oprichten. (Jakobus 5:15/16)
- Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen en onze ziekten gedragen. (Math. 8:14/17)
- Als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, *want Ik ben de Heere, uw Heelmeester.* (Ex. 15:26)
- En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwam gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en zij werden *allen* genezen.. (Hand. 5:16)
- En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden. (Marcus 16:18)
- En het gebeurde dat de vader van Publius door koorts en buikloop bevangen, op bed lag. Paulus ging naar hem toe, en nadat hij gebeden had, legde hij hem de handen op en maakte hem gezond.
- Toen dat gebeurd was, kwamen ook de anderen op het eiland die ziekten hadden, naar hem toe en zij werden genezen. (Hand. 28:8/9)
- En Jezus trok rond in alle steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk *en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.* (Math. 9:35)
- Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgedaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem. (Hand. 10:38)
- Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde, en tot in eeuwigheid. (Hebr. 13:8)