

God is groter dan uw nood of probleem

God is groter dan uw nood of wat voor probleem dan ook. We zien al direct vanaf het begin der schepping dat God groter en sterker is dan de duisternis.

Gen. 1:1/3

In het begin schiep God de hemel en de aarde.

Wanneer dat begin geweest is, weten wij niet. Wat God scheidt is evenwichtig, zuiver en mooi. Wetenschappers vinden fossielen van honderden miljoenen jaren oud. Kennelijk is er iets gebeurd tussen vers 1 en vers 2:

2 De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water.

Hier wordt gesproken over woestheid, leegheid en duisternis. Maar dan gaat God spreken in vers 3 waardoor de duisternis moet wijken voor het licht:

3 En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

Gods woord is vol kracht en leven. Gods woord heeft scheppende kracht. Daarom is het zo goed om Gods woord in de mond te nemen en dat te belijden tegen alle duisternis in.

We lezen dan ook in Johannes 1:4 dat in het Woord het leven is en dat het leven het licht der mensen is. En dan zegt Joh. 1:5

En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.

En er staat een kleine kanttekening in de herziene Statenvertaling, dat hier ook vertaald kan worden: de duisternis heeft het licht niet *gegrepen*.

Het licht is sterker dan de duisternis. Het woord is sterker dan uw nood of probleem.

Het volk Israël trok uit Egypte en kwam tot voor de Schelfzee, de zgn. rode zee.

Er ontstond een groot probleem! Achter hen Faraó. In Exodus 14 vers 6 en 7 staat het volgende over Faraó:

6 Hij spande zijn strijdswagen in en nam zijn volk met zich mee.

7 Hij nam ook zeshonderd van de beste strijdwegens mee, ja, alle strijdwegens van Egypte, met op elk daarvan officieren.

Het probleem was groot: vóór hen de Schelfzee en achter hen Faraó met 600 strijdwegens met officieren.

Het volk sprak negatief tegen Mozes maar Mozes bleef positief en vol vertrouwen. Eerst het volk :

11 En zij zeiden tegen Mozes: Waren er in Egypte geen graven, dat u ons hebt meege-nomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden?

Er komt soms wel wat op de leiding van de kudde af. Hier zegt het volk tegen Mozes: Hoe hebt u dit met ons kunnen doen!

12 Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden: Laat ons met rust, laten wij de Egyptenaren maar dienen? Want het is

beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven.

Dat waren woorden vol ongeloof, zorg en angst en verwijt. Maar nu Mozes:

13 Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de Heere dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken!

Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien.

Wat een positieve woorden. Vrees niet, geloof alleen, het gaat vandaag gebeuren. In der eeuwigheid van de vijand verlost.

Men gaat dan denken aan de woorden, die Paulus schreef in Col. 1:13

Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde.

En dan het woord van Mozes wat we uit ons hoofd gaan leren, want het is ook een woord van God voor ons. Ex. 14:14

14 De Heere zal voor u strijden, en u moet stil zijn.

Stil zijn, geen woorden van ongeloof meer uiten. Vertrouw op de Heer, Hij zal voor u strijden en u moet stil zijn.

En wij weten hoe het afgelopen is: Israël trok door de Rode Zee – God blies met Zijn wind en Farao en 600 officieren op de strijdswagens werden verzwoegen in de zee. God was groter dan hun probleem!

En dan lezen we in Exodus 14:31

Toen zag Israël de machtige hand die de Heere tegen de Egyptenaren gekeerd had, en het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en in Mozes, Zijn dienaar.

Toen zij 40 jaar later het beloofde land introkken, stuitten ze op een ander, een nieuw probleem: Jericho.

De strijd om Jericho is een beeld van de strijd van een christen tegen zijn probleem en dat kan de één of andere zonde zijn.

Jericho was een probleem, een groot probleem. Maar God is sterker dan het probleem Jericho. U kent de tekst uit Hebr. 11:30 waar over Jericho staat:

Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot zeven dagen toe omringd waren geweest.

Vraag: Was het nu God of was het door het geloof van de Israëlieten, dat de muren van Jericho zijn ingestort?

Het was God die de muren liet neerstorten maar het was door het geloof. De bijbel noemt dit: geloofs gehoorzaamheid.

Als de Israëlieten niets hadden gedaan, waren de muren niet ingestort. Als men zegt: God moet het doen en ik moet niets doen, dan gebeurt er niets. Zij moesten namelijk wel iets doen, namelijk hun geloof in werking stellen.

Vraag: Als zij na 6 dagen hadden opgegeven en hadden gezegd: "Er gebeurt toch niets" waren dan de muren van Jericho ingestort?

Nee, dan waren ze niet ingestort. Daarom staat er ook in Hebr. 6:12 dat wij navolgers

moeten zijn van hen, die door (1) geloof en (2) geduld de beloften beërven.

De muren van Jericho vielen niet meteen. Na één dag er omheen trekken was het probleem nog niet opgelost. Maar God had hen de overwinning beloofd.

Zelfs op de 7^e dag stonden alle muren nog overeind maar uiteindelijk vielen de muren in door Gods kracht.

Niemand mocht iets zeggen. Geen woord van ongeloof mocht uit hun mond komen. Maar op de 7^e dag nadat ze er 7x om heen waren getrokken, mochten ze juichen nadat Jozua tegen hen sprak:

Juich, want de Heere heeft u de stad gegeven!

In de tijd van koning Saul ontstond een groot probleem in Israël. Dat probleem heette de geweldige reus Goliath.

In 1 Samuël 17:44 lezen we:

44 Daarna zei de Filistijn tegen David: Kom naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld.

45 Maar David zei tegen de Filistijn: U komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies, maar ik kom naar u toe in de Naam van de Heere van de legermachten, de God van de geleerden van Israël, Die u gehoond hebt.

46 Op deze dag zal de Heere u in mijn hand overleveren, Ik zal u verslaan en uw hoofd van u wegnemen. Ik zal deze dag de dode lichamen van het leger van de Filistijnen aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren van de aarde, en heel de aarde zal weten dat Israël een God heeft.

47 En deze hele gemeente zal weten dat de Heere niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de Heere. Hij zal u in onze hand geven.

Dat zijn heerlijke, geloofsopbouwende woorden. God gaf David de overwinning en hij liet zich niet intimideren door Goliath.

Koning Josafat werd geconfronteerd met een groot probleem: een enorme troepenmacht uit Syrië was op hem afgetrokken. In 2 Kron. 20:12 lezen we zijn gebed:

12 Onze God, zult U geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons af komt, en wij weten niet, wat wij moeten doen, maar op U zijn onze ogen gericht.

Maar dan komt de Geest van de Heere over de profeet Jahaziël en die sprak in vers 17:

17 Het is niet aan u in deze oorlog te strijden: Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil van de Heere dat met u is, Juda en Jeruzalem.

Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de Heere zal met u zijn.

En dan lezen we zo mooi boven vers 20: "De overwinning dankzij God"

20a De volgende morgen stonden zij vroeg op, en vertrokken naar de woestijn van Tekoa.

20b Toen zij vertrokken, bleef Josafat staan en zei: Luister naar mij, Juda, en u, inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de Heere, uw God, dan zult u standhouden.

*Vertrouw op Zijn profeten, dan zult u voor-
spoedig zijn.*

*21 Hij pleegde overleg met het volk en stel-
de voor de Heere zangers aan en mensen
die de heilige Majesteit prijzen zouden,
terwijl zij voor de gewapende mannen uit
trokken en zeiden:*

*Loof de Heere, want Zijn goedertierenheid
is voor eeuwig!*

*22 Juist op de tijd, dat zij met gejuich en
lofzang begonnen, legde de Heere hinder-
lagen tegen Ammonieten, Moab en de be-
woners van het Seirgebergte die op Juda
waren afgekomen, en zij werden verslagen.*

Wat kunnen wij daaruit leren:

- ✓ God is groter dan ons probleem. Zij moesten de goede strijd des geloofs strijden en niet in eigen kracht de vijand te lijf gaan.
- ✓ De zangers liepen voor de gewapenden uit en prezen de Heere met de woorden: Loof de Heere, want Hij is goed, en Zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid!
- ✓ Als dat onze geloofshouding is in onze strijd en tegenover ons probleem, dan zal de Heere ook ons de overwinning geven.

God is groter dan uw of mijn nood of wat voor probleem dan ook.