

## God is bij machte

Er staat in 2 Cor. 9:8 het volgende:

*En God is bij machte, alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten, te allen tijde, van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.*

God is bij machte ... Er staat letterlijk in de grondtekst: God is machtig. God is er toe in staat. God is er toe in staat om al die dingen, die in deze tekst vermeld staan, in ons te doen.

Of nog persoonlijker, want wij hebben soms meer geloof voor anderen dan voor ons zelf: God is in staat om al die heerlijke dingen, die in dit schriftwoord genoemd worden, in mij te doen.

Wat wil en kan Hij in de eerste plaats in mij doen? Hij kan alle genade in mij overvloedig schenken.

Wanneer wij spreken over genade, dan wordt meestal gedacht aan vergeving. Maar genade is niet alleen vergeving, genade is ook hulp. Hulp te gelegener tijd; hulp op de juiste tijd.

We gaan even naar Hebr. 4:15/16 waar staat:

*Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar één, die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.*

Dus Jezus weet, wat er in ons mensen zoal kan omgaan; Hij had immers hetzelfde vlees als wij en Hij werd op gelijke wijze

verzocht zoals wij, dus ook door zuiging en verlokking van begeerten. Maar Hij heeft nooit gezondigd.

En dan staat er verder: *Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.*

Er staat dus een troon der genade in de hemel; daar mogen wij vrijmoedig naar toe gaan.

Daar ontvingen wij barmhartigheid en medeleven maar dat niet alleen, daar kunnen wij genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

Dat betekent dus, dat genade ook hulp is. God wil hulp geven te gelegener tijd, dat wil zeggen: op de juiste tijd.

Als ik mij in een brandend huis bevindt waar de deur van op slot zit, en er komt iemand aan rennen met de buitensleutel in zijn hand en hij opent de deur zodat ik kan ontsnappen, dat heeft die persoon hulp gegeven op de juiste tijd, namelijk vóór dat ik om zou komen. Jezus wil ons hulp geven te gelegener tijd.

Er is een troon in de hemel die de "troon der genade" genoemd wordt; de troon waar hulp te verkrijgen is en waar ik barmhartigheid kan ontvangen.

We gaan weer terug naar 2 Cor. 9:8 waar staat:

*God is bij machte om alle genade in u overvloedig te schenken.*

Hij wil mij dus niet alleen wat hulp geven maar alle hulp, alle genade.

Het gaat hier niet om aardse hulp in de vorm van geld of goed (daar wil Hij natuurlijk ook voor zorgen), maar het gaat hier om hulp, om alle genade in ons.

Wij hebben de bron van levend water in ons. Door het geloof woont Jezus in ons hart. Hierin moeten wij vast staan. Als Paulus twee lange brieven aan de Corinthiërs heeft geschreven, schrijft hij tot slot iets wat in 2 Cor. 11:5 staat:

*Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van uzelf, dat Jezus Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk.*

De hulp is dus in ons. Het is niet minder dan Jezus Christus zelf. Hij geeft niet alleen hulp maar overvloedige hulp.

Doordat Jezus Christus in ons woont, is God bij machte alle genade, alle hulp in ons overvloedig te schenken.

Hij woont in ons door het geloof en niet door het gevoel. De rechtvaardige zal door geloof leven en niet door zijn gevoel.

De Vader en de Zoon en de heilige Geest houden van dit woord: overvloedig!

Niet mondjes maat, niet maar een beetje, niet alleen veel, .... maar overvloedig. De duivel steelt, slacht en verdelgt maar Jezus geeft leven en overvloed. God is dus bij machte, alle genade in ons overvloedig te schenken.

God is een gevende God: Door het geloof hoeven wij die hulp alleen maar aan te nemen.

En dan gaat de kerntekst verder: *opdat gij, in alle opzichten.*

In hoeveel opzichten schenkt God ons al die hulp ?? In ieder geval in alle opzichten. In alle opzichten wil zeggen: met betrekking tot alle gebieden, alle zaken, waar wij in ons leven mee te maken hebben.

U en ik krijgen dan alle hulp met betrekking tot alle aspecten, alle gebieden, van ons leven. Dat is helemaal fantastisch!

Bijvoorbeeld: op financieel gebied; dat wij verstandig en met inzicht met ons geld om gaan zodat we uitkomen en ook wat kunnen weggeven daar waar behoefte is.

Wij krijgen ook alle hulp hoe wij b.v. onze tong moeten gebruiken.

We krijgen alle hulp om het goed met elkaar te hebben en alle hulp hoe wij dagelijks met wijsheid met man, vrouw, en kinderen zullen omgaan.

*Opdat gij, in alle opzichten, te allen tijde.*

Dus dat is volcontinu hulp. 's Morgens om zes uur maar ook 's middags of 's avonds en zelfs midden in de nacht. 24 uur van de 24 uur. Ten allen tijde is God machtig om alle hulp overvloedig in ons te schenken.

*Van alles genoegzaam voorzien.*

Wij zijn en worden dus van alles maar dan ook alles voorzien. Maar er staat nog een woordje tussen namelijk "genoegzaam".

Dat is een wat oud Hollands woord maar betekent: voldoende, toereikend. In alles

genoegzaam voorzien betekent: voldoende, toereikend, van alles voorzien.

Waar mondt deze overvloedige hulp nu op uit in dit schitterende en hulpgevende woord van God? Deze overvloedige hulp mondt uit - heeft als resultaat - dat wij:

*In alle goed werk overvloedig zullen zijn.*

Overvloedige hulp om overvloedig te zijn in alle goed werk. Die goede werken heeft God voor elke dag voor ons klaar liggen. We lezen daarover in Ef. 2:10 waar staat:

*Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen, om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.*

Wij zijn door genade zijn maaksel, in Christus Jezus geschapen en dat gaat hier om de nieuwe, wedergeboren mens. En voor ons heeft God tevoren goede werken bereid. Dus ze liggen al klaar voor elke dag.

Wij moeten daarbij denken aan de gewone dagelijkse dingen. In de eerste plaats ons werk overdag. Verandert men van werk dan wil de Heere ook dat beschikken. Hij heeft het van te voren voor ons bereid.

We hoeven slechts af te tasten – vaak op basis van vrede in ons hart - of het inderdaad de goede werken zijn, die Hij voor ons bereid heeft.

Er staat ook zo mooi dat wij in die goede werken, die God tevoren bereid heeft, zullen wandelen.

Wandelen is fijn - we hoeven ons dus niet te haasten; we hoeven niet te hollen en te vliegen.

We mogen leren om in de rust te zijn en dan kunnen wij het leven nog beter aan.

We gaan - wat de goede werken betreft - ook nog naar 1 Tim. 5:9/10 want daar worden goede werken met name genoemd. Het gaat daar over weduwen, wat voor goede werken zij zoal gedaan hebben in hun leven:

*Als weduwe kome in aanmerking iemand niet beneden de zestig jaren, die de vrouw geweest is van één man;*

*inzake goede werken moet van haar getuigd kunnen worden, dat zij kinderen grootgebracht heeft.*

Kinderen grootbrengen is dus een goed werk; strijken, wassen, afwassen, bedden verschonen, was ophangen, eten koken, boodschappen doen, dat zijn allemaal dingen die onder de goede werken vallen,

*gastvrijheid bewezen* (dat is ook een goed werk) .... *de voeten der heiligen gewassen*

Wij komen nu op onze bijeenkomsten via schone wegen maar vroeger liep men over stoffige, zanderige wegen en werden er nog voeten gewassen en dat valt onder "goede werken"

*Verdruken ondersteund en alle goed werk behartigd heeft.* Dus ook oog hebben voor de nood van onze medemensen. Denk aan het verhaal van Jezus over de barmhartige Samaritaan.

Maar goede werken beginnen gewoon in en om ons huis. We lezen drie bladzijden verder in Titus 2:4 over jonge vrouwen het volgende:

*Zodat zij de jonge vrouwen opwekken, man en kinderen lief te hebben, bezadigd, kuis, huishoudelijk, goed en aan haar man onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worde.*

Bezadigd wil zeggen: rustig, niet opgejaagd.

Kuis wil zeggen dat men zich netjes kleed, niet uitdagend.

Huishoudelijk: Ja, dat behoort ook tot de goede werken om het huishouden op orde te hebben.

*Goed en aan haar man onderdanig te zijn opdat het woord Gods niet gelasterd worde.*

We gaan weer terug naar onze kerntekst in 2 Cor 9:8 waar staat:

*En God is bij machte, alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten, te allen tijde, van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.*

- God is machtig en Hij wil alle hulp overvloedig in ons schenken.
- Omdat Jezus door het geloof – en niet door het gevoel – in ons hart woont hebben wij de bron van kracht en liefde in ons.
- In alle opzichten van het leven ... te allen tijde (een 24-uurs ondersteuning van de Heer) ... van alles genoegzaam voorzien.
- Mogen wij nu in alle goed werk overvloedig zijn. En daarbij denken

we aan de gewone, alledaagse, voor de hand liggende werken.

- *Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. (Mt. 5:16)*