

God is bij machte

Er staat in 2 Cor. 9:8 het volgende:

En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.

God is bij machte ... Er staat letterlijk in de grondtekst: God is machtig. God is er toe in staat.

Wat wil en kan Hij in de eerste plaats in mij doen? Hij kan elke vorm van genade overvloedig maken in mij.

Wanneer wij spreken over genade, dan wordt meestal gedacht aan vergeving. Maar genade is niet alleen vergeving, genade is ook hulp. Hulp te gelegener tijd; hulp op de juiste tijd.

We gaan even naar Hebr. 4:16 waar staat:

Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de

genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.

Er staat dus een troon van genade in de hemel; daar mogen wij vrijmoedig naar toe gaan.

Daar ontvingen wij barmhartigheid en medeleven maar dat niet alleen, daar kunnen wij genade vinden om hulp te verkrijgen op het juiste tijdstip.

Dat betekent dus, dat genade ook hulp is. God wil hulp geven op het juiste tijdstip.

We gaan weer terug naar 2 Cor. 9:8 waar staat:

God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u.

Hij wil mij dus niet alleen wat hulp geven maar elke vorm van genade, dus alle genade.

Het gaat hier niet om aardse hulp in de vorm van geld of goed (daar wil Hij natuurlijk

ook voor zorgen), maar het gaat hier om hulp, om genade in ons.

Doordat Jezus Christus in ons woont, is God bij machte alle genade, alle hulp in ons overvloedig te schenken.

Niet maar een beetje, niet alleen veel, maar overvloedig.

Hij woont in ons door het geloof en niet door het gevoel.¹ De rechtvaardige zal door geloof leven en niet door zijn gevoel.

God is een gevende God: Door het geloof hoeven wij die hulp alleen maar aan te nemen.

En dan gaat de kerntekst verder: *Zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit ...*

Ja, dan krijgen we alle hulp om het goed met elkaar te hebben en alle hulp hoe wij dagelijks met wijsheid met elkaar als man, vrouw, en kinderen zullen omgaan.

Deze overvloedige hulp mondt uit - heeft als resultaat - dat wij:

¹ Efeze 3:17

Overvloedig kunnen zijn in elk goed werk.

Overvloedige hulp om overvloedig te zijn in elk goed werk. Die goede werken heeft God voor elke dag voor ons klaar liggen. We lezen daarover in Ef. 2:10 waar staat:

Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Wij moeten daarbij denken aan de gewone dagelijkse dingen. In de eerste plaats ons werk overdag. Veranderen we van werk dan wil de Heere ons ook daarvoor overvloedige genade schenken.

We hoeven slechts af te tasten – vaak op basis van vrede in ons hart - of het inderdaad de goede werken zijn, die Hij voor ons bereid heeft.

Er staat ook zo mooi dat wij in die goede werken, die God tevoren bereid heeft, zullen wandelen.

Wandelen is fijn - we hoeven ons dus niet te haasten; we hoeven niet te hollen en te vliegen.

We mogen leren om in de rust te zijn en dan kunnen wij het leven nog beter aan.

We gaan - wat de goede werken betreft - ook nog naar 1 Tim. 5:9/10 want daar worden goede werken met name genoemd. Het gaat daar over weduwen, wat voor goede werken zij gedaan hebben in hun leven:

Een goed getuigenis heeft wat betreft goede werken: of zij kinderen heeft opgevoed, of zij vreemdelingen heeft geherbergd, of zij de voeten van heiligen heeft gewassen.

Kinderen grootbrengen is dus een goed werk; strijken, wassen, afwassen, bedden verschoneren, was ophangen, eten koken, boodschappen doen, dat zijn allemaal dingen die onder de goede werken vallen,

Of zij vreemdelingen heeft geherbergd (dat wil zeggen gastvrijheid heeft bewezen).

Dat is ook een goed werk ...*en de voeten van heiligen heeft gewassen*

Vroeger liep men over stoffige, zanderige wegen en werden er nog voeten gewassen en dat viel onder "goede werken"

Of zij verdrukten heeft bijgestaan, of zij zich toegelegd heeft op elk goed werk. .

Dus ook oog hebben voor de nood van onze medemensen. Denk aan het verhaal van Jezus over de barmhartige Samaritaan.

Maar goede werken beginnen gewoon in en om huis. We lezen drie bladzijden verder in Titus 2:4 over jonge vrouwen het volgende:

Opdat zij de jongere vrouwen leren verstandig te zijn, hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, bezonnen te zijn en kuis,

Te zorgen voor hun huishouden, goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het

Woord van God niet gelasterd wordt.

Bezonnen wil zeggen: rustig, niet opgejaagd.

Kuis wil zeggen dat men zich netjes kleed, niet uitdagend.

Huishoudelijk: Ja, dat behoort ook tot de goede werken om het huishouden op orde te hebben.

Goed te zijn, hun eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het Woord van God niet gelasterd wordt.

Laat uw licht zó schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.
(Mt. 5:16)