

## Gij zijt het zout der aarde

Math. 5:13/16

*13 Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.*

Gij zijt het zout der aarde! Jezus gaat er van uit, dat zijn discipelen dat zijn en Hij gaat er van uit dat wij dat ook zijn.

Zeg daarom eens zachtjes tegen je zelf: ik ben het zout der aarde.

Zout werd in Kanaän gewonnen uit de dode Zee en had voornamelijk twee functies: het was smaakgevend en het was bederfwerend.

Zout is smaakgevend. We kunnen een ei eten zonder zout en dan smaakt het flauw. Maar we kunnen er ook zout op doen en dan smaakt het goed.

Daarom horen wij als christenen de smaakmakers van deze tijd te zijn. Niet saai, niet lauw en niet flauw.

Christenen kunnen lachen; niet om flauwe dingen of slechte dingen maar om leuke en goede dingen.

Ze zijn het zout der aarde. Ze zijn vriendelijk en opgewekt en fris. Hun spreken is altijd aangenaam en niet zouteloos, zoals in Col. 4:6 staat.

Zout is ook bederfwerend. Het zoute water in de zee heeft ook een bederfwerende invloed.

Een haring zwemt in de zoute zee maar wordt zelf niet zout. Er zwemt geen enkele zoute haring in de zee. Toch is de zee zout.

Zo is het ook met een heelhartig christen. Hij is wel in de wereld maar niet van de wereld.

Als haring gevangen wordt, wordt ze gezouten. Een zoute haring is heerlijk maar waarom wordt het gezouten? Het zout werkt bederfwerend en het is smaakgevend.

Omdat wij het zout der aarde zijn, hoort er van ons een bederfwerende invloed uit te gaan.

De profeet Elisa heeft geschiedenis gemaakt met zout. We lezen hierover in 2 Koningen 2:19/22 waar staat:

*19 De mannen van de stad zeiden tot Elisa: Zie toch, de ligging van de stad is goed, zoals mijn heer ziet; maar het water is slecht, en de landstreek veroorzaakt misgeboorte.*

*20 Toen zeide hij: Haalt mij een nieuwe schotel en doet er zout in. Zij haalden hem er een.*

*21 Daarop ging hij naar de waterwel, wierp het zout daarin en zei: Zo zegt de Here: Ik maak dit water gezond; daaruit zal geen dood of misgeboorte meer voortkomen.*

*22 En het water werd gezond, tot op deze dag, volgens het woord, dat Elisa gesproken had.*

Wij zijn door de wedergeboorte nieuwe mensen. Uit onze natuurlijke mens komt

slechts ellende en dood voort. Denk aan onze tong.

Maar door de nieuwe schotel (beeld van de wedergeboren nieuwe mens) met zout erin (beeld van het levende woord) komt er nu goed en gezond water uit ons.

Zout is dus ook een beeld van het levende woord van God. Daarom zei Jezus ook in Mc. 9:50 *Heb zout in uzelf en houd vrede onder elkander.*

Wij moeten b.v. herinnerd worden aan het woord uit 2 Tim. 2:14 waar staat:

*Blijf dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God, dat men geen woordenstrijd moet voeren, die tot niets nut is, ja verderf brengt aan wie ernaar horen.*

Woordenstrijd brengt verderf aan wie ernaar horen. Dus hebben wij dit woord als een zout in ons, dan verdwijnt de woordenstrijd die tot niets nut is en komt er vrede onder elkaar.

Dus – zo schrijft Paulus - betuig hen in de tegenwoordigheid van God: voer geen woordenstrijd. Geen is geen! Woordenstrijd brengt verderf aan wie er naar horen.

Zout is dus bederfwerend en smaakgevend. En wij zijn het zout der aarde.

En dan staat er verder in Mt. 5:13 *Indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.*

Het zout verliest zijn kracht als het met de aarde in aanraking komt. En een christen

verliest zijn kracht als hij de wereldse begeerten volgt en liefheeft.

In Marcus 9:49 zegt Jezus weer iets over zout.

*Want een ieder zal met vuur gezouten worden.*

Het betekent o.a. dat er een bederfwerende invloed van Jezus' woorden uit gaat. Die werken als een reinigend vuur.

Let op de woorden die Jezus daar voor spreekt in Marcus 9:43 t/m 49 waar staat:

*42 En wie een van deze kleinen, die geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gedaan en hij in de zee was geworpen.*

Mannen, pedofielen, die met hun handen niet van kleine kinderen kunnen afblijven. Jezus spreekt daar heel duidelijk over.

*43 En indien uw hand u tot zonde verleidt, houw haar af. Het is beter, dat gij verminkt ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee handen ter helle vaart, in het onuitblusbare vuur, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust.*

Jezus woorden zijn als een zoutend, bederfwerend vuur. Beter met één hand naar de hemel gaan, dan met twee handen als b.v. een dief naar de hel gaan. Dat vuur is onuitblusbaar! TT

*45 En indien uw voet u tot zonde zou verleiden, houw hem af. Het is beter, dat gij kreupel ten leven ingaat, dan dat gij met uw twee voeten in de hel geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust.*

Dat zijn woorden van Jezus, die bederfwerend zijn, als zoutend vuur. Er zijn plaatsen waar een christen niet hoort te komen. Beter kreupel ten leven als met twee voeten naar de hel.

*47 En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met een oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt, waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust.*

Ook ons oog kan ons tot zonde verleiden. Jezus zei immers in Mt. 5:28

Ik zeg u: een ieder, die een vrouw aanziet om haar te begeren (of het nu in het echt is of in een film) ... *een ieder, die een vrouw aanziet om te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd.*

Dus zinnebeeldig gesproken: beter met één oog naar de hemel, als met twee ogen naar de hel.

En nu gaan we naar het begin van Mattheüs 5 vers 14 waar staat: *Gij zijt het licht der wereld.* Nu, dat Jezus het licht der wereld is, dat geloven wij.

Hij sprak immers in Joh. 8:12  
*Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.*

Volgen wij Hem – het licht der wereld – dan zullen wij nimmer - nooit en te nimmer – in de duisternis wandelen.

Maar nu staat hier in Mt. 5:14 Gij zijt het licht der wereld. Jezus gaat er van uit, dat u en ik dat zijn. U mag vrijmoedig Gods woord belijden. Wij mogen zachtjes tegen ons zelf zeggen: ik ben het licht der wereld.

In de eerste plaats een licht, een voorbeeld voor de gelovigen. Paulus spoort Timotheüs aan om een licht te zijn wat de mensen kunnen zien en navolgen.

In 1 Tim. 4:12 staat:  
*Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.*

Om met het laatste te beginnen: zijn wij u een voorbeeld in reinheid dan zijn wij een licht. Niet alleen voor gelovigen maar ook een licht voor ongelovigen. Wij zijn dan een rein licht.

En zo ook een voorbeeld met onze woorden. Zijn wij een voorbeeld met onze woorden, dan zijn wij een licht.

Zijn wij een voorbeeld in liefde, dan zijn wij een licht.

*14 (vervolg) Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.*

Nee, die kan niet verborgen blijven. Het is één van de beste evangelisatie methoden. Zijn we een licht, zijn we een voorbeeld, dan kunnen wij niet verborgen blijven.

En dan lezen we in vers 15a *Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat,*

Een korenmaat is te vergelijken met een emmer waar zo'n acht liter in kan. Vroeger had men in Israël de één-kamer woningen en dan werd een lamp ergens op en niet onder gezet, b.v. op een korenmaat of op een kaarsen standaard zoals het vervolg in vers 14 zegt:

*Maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn.*

Op die manier schijnt het licht voor allen, die in het huis zijn. Staat het er zo? Ja en dat staat er niet voor niets. Het is de bedoeling dat het licht eerst thuis schijnt, in het huis.

Naar onze man of vrouw toe, naar onze kinderen.

*16 Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.*

Wanneer wij zo ons licht laten schijnen, dan is dat tot eer van de Vader.

Er staat hier: .... *Opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.*

Opdat zij uw goede werken zien.  
Er staat zo mooi daarover in Efeze 2:10

*Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.*

Deze goede werken zijn al tevoren door God bereid, en wij mogen daar in wandelen.

We hoeven dus niet te hollen en te vliegen. Nee, God heeft elke dag voor ons goede werken bereid opdat wij daarin zullen wandelen.

En wandelen is fijn en rustgevend.

*Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.*

Nog eens de woorden van Jezus tot ons:  
*Gij zijt het zout der aarde.  
Gij zijt het licht der wereld.*