

### **Math. 5:13/16**

*13 U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden?*

*Het deugt nergens meer voor dan om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden.*

U bent het zout van de aarde! Jezus gaat er van uit, dat Zijn discipelen dat zijn en Hij gaat er van uit, dat wij dat ook zijn.

Zout werd in Kanaän gewonnen uit de dode Zee en had voornamelijk twee functies: het was smaakgevend en het was bederfwerend.

Zout is smaakgevend. We kunnen een ei eten zonder zout en dan smaakt het flauw. Maar we kunnen er ook zout op doen en dan smaakt het goed.

Christenen kunnen lachen en plezier maken; niet om flauwe dingen of slechte dingen maar om leuke en goede dingen.

Ze zijn het zout van de aarde. Ze zijn vriendelijk en opgewekt en fris.

In Kolossenzen 4:6 staat:

*Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden.*

Zout is ook bederfwerend. Het zoute water in de zee heeft een bederfwerende invloed.

Een haring zwemt in de zoute zee maar wordt zelf niet zout. Er zwemt geen enkele zoute haring in de zee. Toch is de zee zout.

Zo is het ook met een heelhartig christen. Hij is wel in de wereld maar niet van de wereld.

Als haring gevangen wordt, wordt ze gezouten.. Een zoute haring is heerlijk maar waarom wordt het gezouten? Het zout werkt bederfwerend en het is smaakgevend.

Omdat wij het zout der aarde zijn, hoort er van ons een berdfwerende invloed uit te gaan.

De profeet Elisa heeft geschiedenis gemaakt met zout. We lezen hierover in 2 Koningen 2:19/22 waar staat:

*19 De mannen van de stad zeiden tegen Elisa: Zie toch, de ligging van deze stad is goed, zoals mijn heer ziet; maar het water is slecht, waardoor het land misgeboorte veroorzaakt.*

*20 En hij zei: Breng mij een nieuwe schaal en doe er zout in. En zij brachten die bij hem.*

*21 Toen ging hij naar buiten, naar de waterbron, wierp het zout daarin en zei: Zo zegt de HEERE: Ik heb dit water gezond gemaakt, er zal geen dood of misgeboorte meer door komen.*

*22 Zo werd dat water gezond, tot op deze dag, overeenkomstig het woord van Elisa dat hij gesproken had.*

Wij zijn door de wedergeboorte nieuwe mensen. Uit onze na-

tuurlijke mens komt slechts ellende en dood voort. Denk aan onze tong.

De nieuwe schotel is het beeld van de wedergeboren nieuwe mens.

Het zout in de schotel is het beeld van het levende woord van God. Op die manier komt er nu goed en gezond water uit ons.

Zout is dus ook een beeld van het woord van God.

Daarom zei Jezus ook in Mc. 9:50 *Heb zout in uzelf en leef met elkaar in vrede.*

Wij moeten b.v. herinnerd worden aan het woord uit 2 Tim. 2:14 waar staat:

*Breng deze dingen voortdurend in herinnering en bezweer hun, ten overstaan van de Heere, dat zij geen woordenstrijd voeren, die nergens toe dient dan tot ondergang van de hoorders.*

Woordenstrijd is verlies, ondergang! Dus als wij dit woord als

een zout in ons hebben, dan verdwijnt de woordenstrijd die nergens toe dient.

Zout is dus bederfwerend en smaakgevend. En wij zijn het zout der aarde.

En dan staat er verder in Mt. 5:13

*U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugd nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrappt te worden.*

Het zout verliest zijn kracht als het met de aarde in aanraking komt.

En een christen verliest zijn kracht als hij/zij de wereldse begeerten volgt en liefheeft.

In Marcus 9:49 zegt Jezus weer iets over zout.

*Want iedereen zal met vuur gezouten worden.*

Het betekent o.a. dat er een bederfwerende invloed van Jezus' woorden uit gaat. Die werken als een reinigend vuur. Let op de woorden die hij daar voor spreek in Marcus 9:43 t/m 49 waar staat:

*42 En wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, doet struikelen, het zou beter voor hem zijn, dat er een molensteen om zijn hals gedaan en hij in de zee geworpen werd.*

Een directe dood zou voor hen, die kinderen tot zonde verleiden, verkieslijker zijn dan een leven, waarin hij zich daaraan schuldig maakt. Tenzij hij zich radicaal bekeert.

Zo niet: een molensteen om zijn hals en de zee in. Dat zijn de bederfwerende woorden van Jezus. Woorden, die als vuur zouden.

*43 En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af. Het is beter voor u, verminkt het leven in te gaan, dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het onuitblusbare vuur, waar hun*

*worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.*

Jezus woorden zijn als een zoutend, bederfwerend vuur. Beter met één hand naar de hemel gaan, dan met twee handen als b.v. een dief naar de hel gaan. Dat vuur is onuitblusbaar!

*45 En als uw voet u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u kreupel het leven in te gaan dan met twee voeten geworpen te worden in de hel, in het onuitblusbare vuur.*

Dat zijn woorden van Jezus, die bederfwerend zijn, als een zoutend vuur. Er zijn plaatsen waar een christen niet hoort te komen.

Beter kreupel ten leven als met twee voeten naar de hel.

*47 En als uw oog u doet struikelen, werp het dan uit; het is beter voor u met één oog het Koninkrijk van God in te gaan dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te worden.*

Ook ons oog kan ons tot zonde verleiden. Jezus zei immers in Mt. 5:28

*Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft.*

TT

Dus niet letterlijk maar zinnebeeldig gesproken: Beter met één oog naar de hemel, als met twee ogen naar de hel.

Gebod: Geef mij genade, geliefde Heer Jezus, om zo'n leven te leiden, dat ik volgens uw woorden, het zout van de aarde ben.