

## Wat betekent de genade voor ons

We gaan iets lezen in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1 vers 14 waar staat:

*Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de enig geborene des Vaders, vol van genade en waarheid.*

Wat was - en wat is - de heerlijkheid van Gods eniggeboren Zoon: Hij was en Hij is vol van genade en waarheid. Hij is niet alleen vol van genade maar Hij is ook vol van waarheid.

Ongeveer hetzelfde staat in vers 16:

*Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade; want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.*

Weer wordt over zijn volheid gesproken en weer wordt hier genoemd dat Jezus niet alleen met de genade gekomen is, maar met de genade en de waarheid.

Genade betekent dat al onze zonden vergeven worden, als we die belijden zoals in 1 Joh. 1:9 staat:

*Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.*

Dat zijn twee dingen: Hij wil onze zonden vergeven en Hij wil ons reinigen van alle ongerechtigheid, zodat wij de zonde niet meer doen.

Genade houdt niet alleen vergeving in, maar nog veel meer. In Romeinen 6:14 staat dat *de zonde geen heerschappij over ons voeren, want wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade.*

Dus de genade houdt niet alleen vergeving in maar ook, dat de

zonde over ons geen  
heerschappij zal voeren.

*Dat staat hier immers: De  
zonde zal over u geen  
heerschappij voeren, want gij  
zijt niet onder de wet, maar  
onder de genade.*

Genade en nederigheid gaan ook  
samen, want er staat zowel in  
Jacobus (4:6) alsook in Petrus (1  
P. 5:5):

*God wederstaat de  
hoogmoedigen, maar de  
nederigen geeft Hij genade*

Er valt niets te roemen; ik  
verdien geen eer, wat ik ook  
mag uitrichten door het  
evangelie.

1 Cor. 15:10

*Maar door de genade Gods ben  
ik, wat ik ben, en zijn genade  
aan mij is niet vergeefs geweest,  
want ik heb meer gearbeid dan  
zij allen, doch niet ik, maar de  
genade Gods, die met mij is.*

En wat houdt de genade nog  
meer in?

We gaan naar Titus hoofdstuk  
2:11/12 waar staat:

*11 Want de genade Gods is  
verschenen, heilbrengend voor  
alle mensen, 12 Om ons op te  
voeden.*

De genade Gods betekent dus  
niet alleen vergeving, maar hier  
staat dat de genade Gods ons  
ook opvoed.

Kinderen voedt men op en  
geestelijke kinderen dienen ook  
goed opgevoed te worden. Van  
een kind in het geloof tot een  
volwassene in het geloof.

Deze genade Gods is niet slechts  
voor de enkeling maar de  
genade Gods is verschenen,  
heilbrengend voor alle mensen.

Wat betekent dat: heilbrengend?  
Dat wordt in de volgende verzen  
genoemd door Paulus.

Welnu, de genade Gods is  
verschenen, heilbrengend voor  
alle mensen, om ons op te  
voeden.

*zodat wij, de goddeloosheid (en dat is een algemene benaming voor zonde) en wereldse begeerten verzakende, bezadigd (dat wil zeggen bezonnen, bedachtzaam), rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.*

Zo'n leven is niet voor het hiernamaals maar voor nu!

De genade Gods voedt ons dus op, dat wij de zonde zullen verzaken en ook de wereldse begeerten zullen verzaken.

Verzaken wil zeggen, dat je je er van af keert. De genade Gods voedt ons op, zodat wij ons zullen afkeren van de zonde, dat is de goddeloosheid en ook de wereldse begeerten zullen verzaken.

Wat zijn wereldse begeerten? 1 Joh. 2:16 zegt het: *Want al wat in de wereld is: de begeerte des vleses, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld.*

Dus de genade Gods voedt ons op, zodat wij de goddeloosheid

en wereldse begeerten zullen verzaken, en *bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld zullen leven.*

Bezadigd is een wat oud Nederlands woord. Beter vertaald is: bezonnen en bezonnen is hetzelfde als: bedachtzaam!

Bedachtzaam leven, rechtvaardig leven en dat is eerlijk en oprecht en godvruchtig leven. Een man als Job was godvruchtig. Hij was wereldkampioen in zijn tijd.

God zei tegen de satan in Job1:8 : *Heb je ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zó vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad.*

Godvruchtig wil dus zeggen: godvrezend en wijken van het kwaad.

Dus nu wordt Titus 2:11/12 glashelder:

*Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor*

*alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven.*

Even een paar vragen:

Vraag 1: De wet is door Mozes gegeven, maar wat is door Jezus Christus gekomen? (de genade en de waarheid).

Vraag 2: In de Romeinen brief wordt gezegd, dat wij niet meer onder de wet, maar onder de genade zijn. Wat is het heerlijke gevolg daar van? (dat de zonde geen heerschappij over ons zal voeren).

Vraag 3: In de brief van Titus wordt weer over de genade Gods gesproken. Wat doet die genade Gods? (die voedt ons op).

Vraag 4: En waaruit bestaat die opvoeding. Wat zullen we verzaken? Waar zullen we ons van afkeren? (de goddeloosheid en de wereldse begeerten zullen wij verzaken).

En dan staat er dat wij dan bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld zullen leven.

Vraag 5: Wat is bezadigd? (bezonnen, bedachtzaam).

Vraag 6: Noem een persoon in het oude testament, die wereldkampioen was in godsvrucht? (Job, niemand op aarde was als hij).

We gaan verder met vers 13:

*13 Verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus.*

We verwachten Hem, onze grote God en Heiland, de Here Jezus Christus.

*14 Die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid*

En waarom heeft Hij Zich dan voor ons gegeven?? Hij heeft Zich voor ons gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid. Zodat alles wat

onrecht is, uit ons leven weg gaat.

Staat het er zo, of staat het er niet zo? Het staat er zo! Hij heeft zich voor ons gegeven, om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid.

Hij heeft zich dus voor ons gegeven om ons vrij te maken van alle zonde.

*En voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken.*

Goede werken sieren een christen en ze zijn schoon en nuttig, staat ergens anders in de Titus brief.

Dus die goede werken zijn belangrijk.

*15 Spreek hiervan, vermaan en weerleg met alle nadruk: niemand mag u verachten.*

Paulus dringt er bij zijn medewerker Titus op aan, om over deze dingen te spreken, om te vermanen en ook om te weerleggen met alle nadruk.

Om mensen, die hier tegenin gaan, te weerleggen. Mensen, die zeggen, dat wij pas in de hemel van onze zonden vrij zullen worden. Dat is niet waar.

En nu gaan we naar het één na laatste bijbelboek die slechts één hoofdstuk bevat: de brief aan Judas vers 3 en 4:

*3 Geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, zie ik mij genoodzaakt het te doen met de vermaning tot het uiterste te strijden voor het geloof, dat eenmaal de heiligen overgeleverd is.*

*4 Want er zijn zekere mensen binnengeslopen (reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven) goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen.*

Deze dwaalleraars (die Judas hier in zijn brief bedoeld) veranderen de genade van onze God in losbandigheid.

Ze beschouwen God als een "lieve oude man", die alles wel door de vingers ziet. Een vriendelijke en gezellige God, die geen vlieg kwaad doet. Maar dat is een sentimentele kijk op God en geen Bijbelse.

En nu gaan we naar een bijzonder heerlijk werkzaam woord over genade en dat staat in 2 Cor. 9:8

*En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten, te allen tijde, van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.*

"God is able" staat er in de Engelse bijbel. Dat betekent: Hij is bij machte – Hij is in staat.

God is in staat om ons wat (?) te schenken maar het woordje "wat" is veel te zwak uitgedrukt.

Wat wil Hij ons schenken?? Hij wil ons genade schenken. Niet wat genade maar alle genade.

Wat is genade? Wij denken meestal bij het woord "genade" aan vergeving en dat is ook genade, maar genade betekent ook "hulp".

In Hebr. 4:16 staat:

*Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.*

Hier wordt de troon van God de troon der genade genoemd. En wat kunnen wij daar ontvangen? Barmhartigheid. En wat nog meer?

We kunnen daar genade vinden om hulp te verkrijgen. En wel te gelegener tijd zodat wij – net als Jezus – niet tot zonde komen.

Hulp te gelegener tijd wil zeggen: hulp op de juiste tijd. Op het moment dat wij hulp nodig hebben.

We gaan terug naar 2 Cor. 9:8 en lezen dit prachtige vers nog een keer:

*En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten, te allen tijde, van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn.*

Uit dit vers blijkt weer opnieuw, hoe royaal God is! Hij wil ons niet wat genade schenken, maar .... alle genade! En dat niet alleen, maar Hij wil dat in ons overvloedig schenken.

Zó, overvloedig toegerust met alle genade, kunnen we aan het werk. Deze tekst mondt immers uit in de woorden: ... *opdat gij in alle goed werk overvloedig moogt zijn.*

Met alle genade in overvloedige mate toegerust, kunnen wij in alle goed werk overvloedig zijn.

In alle opzichten ... dat wil zeggen: in alle omstandigheden. In alle wisselende omstandigheden van het leven is er een oceaan van genade, want *alle genade* is toch wel heel veel!

Te allen tijde ... dus niet alleen vanavond maar er is altijd overvloedige genade – en dat is hulp – voorhanden.

Die genade is altijd beschikbaar. Zij is te verkrijgen bij de troon der genade. Altijd!

Opdat gij ... in alle opzichten ... te allen tijde ... en dan gaat Paulus verder: van alles genoegzaam voorzien. Dat betekent:

er is van alles voldoende, meer dan voldoende! We zijn dan van alles genoegzaam voorzien.

Genoegzaam is een wat oud Nederlands woord. Het betekent: voldoende, toereikend.

Als men zegt: de zaak is hiermede genoegzaam toegelicht ... dan betekent dat, dat de zaak voldoende, toereikend, is toegelicht.

Wij zijn dus van alles maar dan ook van alles genoegzaam, voldoende, toereikend, voorzien.

Hij is bij machte en Hij wil alle genade, in u en mij, overvloeiend schenken. Dan zijn wij genoegzaam voorzien.

En waar eindigt deze tekst mee: opdat gij ... in alle goed werk overvloedig moogt zijn.

Wat zijn goede werken? Alle werken die nuttig zijn, zijn goede werken. Afwassen, strijken, kleren verstellen of eten koken; dat zijn allemaal goede werken.