

Geheimenissen

Er wordt in het nieuwe testament op verschillende plaatsen gesproken over "geheimenissen". Een geheim is een verborgenheid, die niet iedereen weet.

Jezus zei tegen zijn discipelen in Mt. 13:11

U is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen.

Zijn we er levendig in geïnteresseerd om de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, dan wil God ze ook aan ons openbaren. Dan wordt het ons – zoals Jezus zei – gegeven.

We gaan twee geheimenissen doornemen. Het eerste geheimenis wordt genoemd in 1 Tim. 3:16a waar staat:

En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees.

Het is dus een groot geheim: het geheimenis van de godsvrucht.

Het is een geheimenis om tot een godvruchtig leven te komen. En dat geheimenis is, dat God geopenbaard is in het vlees.

Wat wil dat zeggen, want ieder christen gelooft wel dat Jezus een lichaam had.

Dat is dus niet het geheimenis dat Jezus in een lichaam kwam. Maar er staat dan ook: God is geopenbaard in het vlees!

Nu is het de vraag: in wat voor vlees kwam Jezus?? Het antwoord staat in Romeinen 8:3

Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees.

God zond dus zijn eigen Zoon in een vlees aan dat der zonde gelijk. Dat wil zeggen: in het vlees van de gevallen Adam. In een vlees wat wij hebben.

Laatst vertelde een man, die een Bijbelstudie leidde, dat het

bloed van Jezus ander bloed was dan wij hebben.

Dat is echter niet Schriftuurlijk want er staat in Hebr. 2:14 het volgende:

Omdat nu de kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem, die de macht over de dood had – dat is de duivel – teniet te doen.

Hier staat dus dat de kinderen (en dat zijn wij) deel hebben aan bloed en vlees maar er staat ook dat Hij eveneens daaraan deel gekregen heeft. Dus Hij had hetzelfde bloed en vlees als wij.

En daardoor kon Hij ook verzocht worden op gelijke wijze als wij en kan Hij ook meevoelen met onze zwakheden. Dat staat in Hebr. 4:15/16

Want wij hebben geen hogepriester, Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.

Wij hebben een hogepriester, die kan meevoelen met onze zwakheden.

Wat is dan onze zwakheid? Onze zwakheid is, dat wij een vlees hebben waar geen goed in woont.

En omdat wij een vlees hebben, waar geen goed in woont, worden wij verzocht, op de wijze zoals in Jac. 1:14/15a staat:

Maar ieder mens wordt verzocht, als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt.

Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde.

Jezus werd op dezelfde wijze verzocht, maar ...de begeerte werd bij Hem nooit bevrucht en Hij heeft nooit gezondigd.

Jezus heeft de zonde nooit gekend want men kent de zonde pas, als men de zonde doet.

Dus Jezus kan niet meevoelen in het zondigen zelf want dat heeft Hij nooit gedaan.

Maar Hij kan wel meevoelen met onze zwakheden omdat Hij op dezelfde wijze als wij verzocht werd.

Johannes schreef in 1 Joh. 4:1/2 het volgende:

Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten, of zij uit God zijn; want er zijn vele valse profeten in de wereld uitgegaan.

Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God.

Zo hebben we dus iets van het grote geheimenis der godsvrucht mogen ontdekken.

En nu gaan we naar een tweede geheimenis en dat wordt genoemd in Col. 1:26/28

Het geheimenis, dat eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan Zijn heiligen.

Aan hen heeft God willen bekendmaken, wat de rijkdom is

van de heerlijkheid van dit geheimenis onder de heidenen: Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid.

Letterlijk staat er in de grondtekst en zo staat het ook in de zgn. King James version: Christ in you, the hope of glory

Christus in u, de hoop op de heerlijkheid.

En God wil ook ons bekend maken, hoe rijk de heerlijkheid van dat geheimenis is.

Christus in ons. Daar schrijft ook Paulus over in 2 Cor. 13:5

Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is?

Het gaat hier niet om het gevoel maar om het geloof. Als u en ik niet geloven, dat Jezus Christus in ons is, dan zijn wij verwerpelijik.

Het betekent niet anders dan dat Hij door Zijn Heilige Geest in

ons woont. En dit alles door het geloof en niet door het gevoel.

Maar als je het gelooft, dan komt het ook met het gevoel in orde en kan je soms ook voelen dat Hij in je is.

Want de vrucht van de Geest is blijdschap, en blijdschap vindt meestal niet plaats zonder onze emoties.

Hij leeft in ons door de Heilige Geest en door het geloof. Dus werkt Hij en spreekt Hij in ons. De Geest wil ons alle dingen leren. (Joh. 14:26)

Geprezen zij God, die verborgheden en geheimenissen openbaart.